

**November 2020**  
**Sint Dionysiuskerk Putte**  
**Antwerpsestraat 35**

**Beste parochianen,**

Het is een bewogen tijd die we momenteel meemaken. Begin oktober kwam de nieuwe encycliek van paus Franciscus uit, genaamd: 'Fratelli tutti' (allen broeders). Vijf jaar na zijn laatste encycliek 'Laudato Si' over duurzaamheid, is er een nieuwe encycliek die inzicht geeft in de mens achter de paus. Franciscus spreekt opnieuw zijn grote bewogenheid met mens en wereld uit. Hij schrijft over de waarde van iedere mens, over zijn voorkeur voor de armen, over het belang van interreligieuze gesprekken en de verplichting tot solidariteit. Eerlijk gezegd lijkt het nu net of ik de encycliek al heb gelezen, maar ik heb slechts enkele krantenartikelen gezien. Het bovenstaande zorgt er bij mij in ieder geval voor, dat ik het document graag wil lezen. Met zijn vorige encycliek over duurzaamheid ben ik eerlijk gezegd nog niet helemaal klaar. Het is een document, waar je jaren mee vooruit kunt.



Ja, en dan, hoe gaan we Kerstmis vieren? Er is niemand die het kan zeggen. We zijn sneller in de tweede golf gekomen dan verwacht. Verdere beperkingen lijken een kwestie van tijd. Toch hoop ik dat we met vertrouwen in het leven blijven staan. Dat we naar elkaar om blijven zien en er net als in het voorjaar weer nieuwe initiatieven van solidariteit in de parochie ontstaan. Tot slot, het virus is een ernstige zaak. Mensen kunnen zeer ziek worden en erdoor overlijden. Daar ben ik mij terdege van bewust. Deze tijd leert mij echter ook de kwetsbaarheid van het leven te zien, onze afhankelijkheid van elkaar te zien. Het doet mij in zekere zin ook groeien als mens. Het helpt mij te zien hoezeer ik het leven liefheb en dat ik mijn leven goed wil besteden. En in het vertrouwen dat het goed komt, kan ik genieten van kleine dingen, zoals een afspraak met een vriend of vriendin, mooie muziek of een boek. Ik hoop dat ook u iedere dag wat positiefs mag zien! Zorg de komende tijd goed voor elkaar en voor jezelf!. Ryan Keetelaar diaken

**Vernieuwd misboekje**

De misboekjes die wij in onze kerken gebruiken komen van de Abdij van Berne. Vanaf de advent (begin van het kerkelijk jaar) zien we een vernieuwd misboekje. Tijdens het proces van deze vernieuwing kan de Abdij – na regelmatig overleg met enkele parochies – een geheel vernieuwd misboekje presenteren: een ingrijpende verandering van de omslag met een speciaal gemaakte illustratie van Marjet de Jong.

Een andere vrucht van deze vernieuwing zijn de afmetingen waardoor het lettertype aanzienlijk vergroot kan worden, en daardoor de teksten gemakkelijker leesbaar. Ook de verantwoordelijke voor de muziek in de misboekjes, kan zijn notenbalken voldoende ruimte geven.

Door de maatregelen – door Covid-19 - heeft de Abdij 35 % misboekjes minder kunnen leveren. De Abdij moet alle zeilen bijzetten om door te kunnen gaan. Als pastores zijn we blij met de Abdij van Berne en de liturgie.



## **Dionysiusnieuws november 2020**

Zaterdag 31 oktober We vieren vandaag Allerheiligen en Allerzielen  
19 uur Woord en Communieviering met als voorganger diaken Ryan Keetelaar  
Intentie: Voor zuster Will te ere van OLV van Altijddurende bijstand  
Wij gedenken ook onlangs overleden parochiaan uit Hoogerheide: Ida Soffers  
weduwe van Louis Leenaerts, uit Ossendrecht Frans Timmermans echtgenoot  
van Jenny van Oevelen.

In deze dienst worden ook de overledenen van afgelopen jaar herdacht

### **Caritas collecte is voor de armen in de wereld.**

Het lijkt haast onmogelijk om iedereen te helpen, maar met de missiewerken van de Redemptoristen uit Essen België worden wel heel veel mensen geholpen. Zij verzamelen overtollige goederen in Nederland en België en verschepen die naar arme landen, waar zij hun missiewerk doen. In deze tijd, wie heeft er de afgelopen maanden niet de zolder of garage opgeruimd, kunnen we daar andere mensen blij mee maken. Vaak worden deze spulletjes naar de Kringloper of het winkeltje van de Putse kerk gebracht. Wat in het winkeltje niet verkocht wordt, wordt door broeder Willy Mosselmans van de Redemptoristen opgehaald en klaargemaakt voor verzending. Dit is allemaal vrijwilligerswerk. Alleen zijn er kosten verbonden aan o.a. benzine en verscheping. In 2019 verscheepten zij 43 containers. Daarvoor is deze collecte. Andere mensen blij maken met onze overbodige spullen.

3 November is het St Hubertus na de dienst kan u een "HUBKE" meenemen met het verhaal van Hubertus

Zaterdag 14 november om 19 uur Eucharistieviering met als voorganger  
pastoor P. de Rooij,

Intentie: ter ere van OLV van Altijddurende bijstand.

2<sup>de</sup> collecte is voor de Oecumene

Zaterdag 28 November 19 uur Eucharistieviering met als voorganger pastoor  
Peter de Rooij Intenties: Antonetta Heesmans, t.e.v. OLV van Altijddurende  
bijstand.

2<sup>de</sup> collecte voor nationale jongeren