

**April 2021**  
**Sint Dionysiuskerk Putte**  
**Antwerpsestraat 35**

**Beste parochianen,**  
**Wij mogen blijven hopen op een goede afloop.**

Ik moet spreken over de tijd waarin wij leven, de coronatijd. Die is saai, zonder knuffels en sociale contacten bijna. Veel mensen zijn alleen, voelen zich eenzaam en geïsoleerd. Het is geen makkelijke tijd. En dan kijk ik uit mijn raam en zie een boom. In de herfst worden zijn bladeren geel en bruin en vallen af. En nu staat hij daar met zijn kale en koude takken in de lucht en wacht en wacht en doet niets, naar het schijnt. ... Naar het schijnt, ja! Het lijkt alsof ze dood zijn. Lijkt, ja! Want de boom is niet dood, hij is geduldig en tegelijk druk doende, onzichtbaar en in het verborgene. Wat doet hij dan? Hij verzamelt sappen en krachten om in het begin van de lente te ontkiemen, om uit te barsten in knoppen en bladeren, zodat in de zomer de vogels zich daar kunnen nestelen en uitbundig kwinkeleren en wij in de nazomer er weer overvloedig appels van kunnen plukken om er heerlijke appelmoes van te maken. Nee, zeg niet dat de winter een nutteloze en onvruchtbare tijd is. Ook de tijd waarin wij nu leven niet. Dat is ook geen dooie boel. Voor een gelovige zeker niet. Dat lijkt alleen maar zo.

Kijken we naar Jezus. In een beperkte tijd van 30 tot 33 jaar, drie jaar nauwelijks, op een beperkte plaats van één klein land, Israël, en zonder iets op te schrijven bracht hij zijn goede nieuws en legde de kiemen voor een wijdvertakte boom, in de takken waarvan alle vogels des hemels zich kunnen nestelen.

Herinnert u zich deze uitspraak van Jezus: "Ik zeg u: als de graankorrel niet in de arde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort." Wat is nu een graankorrel, hij is heel klein? En als hij in de aarde valt, als hij om zo te zeggen begraven wordt, duurt het nog een hele tijd voordat hij ontkiemt en er iets te zien valt. Maar dan komt er een veld vol wuivende halmen met in de aren vele korrels, waarvan brood wordt gebakken voor het leven van de mensen en vele andere lekkernijen worden gemaakt. Zo kun je niet spreken van de winter als een dode tijd, maar van een stille tijd vol verborgen actie. Het is geen verloren tijd, maar een tijd waarin de basis wordt gelegd voor opbloei en uitbundig leven. De bomen en de graankorrel beseffen niet dat er in de grond iets wonderbaarlijks aan de gang is. Wij, mensen met verstand, kunnen weten dat er een nieuwe toekomst, nieuw leven wordt voorbereid.

Jezus schets een hoopvolle toekomst, want hij vergelijkt zichzelf en iedere mens die met hem verbonden is met een graankorrel die in de aarde valt en sterft. Wij vallen niet onder de heerschappij van de dood, maar onder de heerschappij van de levende God. Ook het kerkelijk leven maakt een doodse tijd door. De vraag is of alles straks weer terug zal komen, als iedereen is ingeënt. We weten niet wat God in petto heeft voor na de corona. Toen Jezus aan het kruis was gestorven, zagen de leerlingen geen toekomst meer. Zij waren om zo te zeggen ook dood en begraven. Maar wat gebeurde er drie dagen na zijn dood? Hij kwam in volle glorie terug als overwinnaar en triomfator. Dat hadden zij helemaal niet verwacht.

Persoonlijk verwacht ik niet dat de aantallen in de kerk zullen terugkomen. Maar van de bomen in de winter en de graankorrel in de grond kun je leren dat uit de dood leven kan ontstaan. En als gelovige kun je aan Jezus van Nazareth zien dat het einde geen einde is, maar het begin van een nieuw en uitbundig leven. Het einde is een schijnbaar einde. Waarop de dooie boel die we nu in de kerk meemaken zal uitlopen weten we niet. Dat is in het hart van God verborgen. Maar wij mogen hoop houden, wij mogen verwachten dat het goed zal aflopen. Ook ons geloof wordt op de proef gesteld - die wij met geduld, gepaste activiteiten en goede moed moeten doormaken.

Diaken Ryan Keetelaar



Dionysiusnieuws april 2021

1 april Witte Donderdag geen viering in deze kerk wel via livestream te volgen  
ZIE [WWW.SAMENKERK.NL](http://WWW.SAMENKERK.NL) KIES; OLV IN T WOUD EN VERVOLGENS 'UITZENDING  
VIERINGEN": Hier ziet u alle vieringen door onze eigen pastores voorgegaan zijn en die  
via livestream worden uitgezonden.

2 april Goede Vrijdag om 15 uur wordt de Kruisweg gebeden door Eduarda Helinski.  
We kunnen niet zoals we gewoon zijn samen langs de afbeeldingen aan de muur lopen.  
Na afloop kan ook ieder een gewijd palmtakje meenemen naar huis dat op Palmzondag  
tijdens de dienst in Hoogerheide gzegend is.

5 april PAASMAANDAG Om 11 uur Paasviering voorganger diaken Ryan Keetelaar  
Intenties; Jgt. Barones van Ertbrand  
Jgt Alphons Lambrechts-Gijsen  
t.e.v. OLV van altijd durende bijstand.  
De 2<sup>de</sup> collecte is voor de vastenactie met als thema goed beroepsonderwijs voor  
iedereen in een derde wereldland zie de folder

Zaterdag 10 april geen viering in deze kerk

Zaterdag 17 april 17 uur Eucharistieviering voorganger pastoor Frans Verheije.  
Intentie: t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand.  
2<sup>de</sup> collecte is voor Roepingen Zondag  
De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te ontdekken wat  
God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te zetten en uiteindelijk de stap  
te zetten om aan hun roeping gehoor te geven.  
Zonder financiële steun lukt het niet.

24 april geen viering in deze kerk

#### OVERLEDEN

Op 18 maart is Fons Guns overleden echtgenoot van Maria Guns-vander Kloot in  
zorgcentrum de Beukenhof. Fons is 91 jaar mogen geworden.

We zijn nog altijd gebonden aan de beperkingen van het Coronavirus.  
Wees voorzichtig, blijf gezond en laat u vaccineren tegen het verwoestende virus.