

Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

viertorens@samenerk.nl

Jaargang 31 nummer 1

26 januari 2022

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW

JE BENT EEN GELIEFD KIND VAN GOD

Jezus werd gedoopt in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper. En er klonk een stem uit de hemel: “Je bent mijn Zoon, mijn geliefde kind, in jou vind Ik vreugde.”

Als ik mag dopen in de naam van Jezus Christus, ontmoet ik vaak trotse en opgetogen ouders en verzorgers. Het kind in hun armen. Eigenlijk zeggen ze: “Jij bent ons lieve kind, jij bent ons geluk”. Vol trots laten ze hun kind zien. Dat is een heel mooi moment.



Dan komt er de vraag aan de ouders: “Welke namen hebben jullie gekozen voor jullie kind.” Het is heel mooi om de ouders de namen van hun kind te horen zeggen. Dan vloeit driemaal het water over het hoofdje van het kind. Ik mag dan

de namen plechtig uitspreken en daarna zeggen: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.”

Je kunt de doop misschien zien als een sacrament waarin de mens ja zegt tegen God. Daarom ook de hernieuwing van de doopbeloften in de Paaswake en met Pasen. De kinderdoop gebeurt op grond van de bereidheid van de ouders en verzorgers om hun kind het geloof en de liefde mee te geven. Dat is allemaal waar. Ik doe daar niets van af.

Toch speelt er meer dan menselijke inzet en bereidheid. Aan ons ja gaat het ja van God vooraf. Dat komt heel mooi tot uiting als we kinderen dopen. Bij de doop zegt God ja naar jou als mens. Het is net alsof de hemel opengaat en de stem zegt: “Jij bent een prachtige mens, je bent mijn kind, in jou vind Ik vreugde.”

Het is het mooiste wat je als mens mag horen. Je naam wordt gekend en gekoesterd, als een parel in Gods hand. Het is goed voor een mens om dit later in het leven voor ogen te houden: ‘Ik mag er zijn, ik blijf een geliefd kind van God.’ Zoals met het kinderliedje gezongen wordt:

“Weet je, dat de Vader je kent?

Weet je, dat je van waarde bent?

Weet je, dat je een parel bent?

Een parel in Gods hand.”

Pastoor Frans Verbeije

RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN TOREN SUCCESVOL AFGEROND.

Half december is de restauratie van de kerktoeren afgerond en hebben we overeenstemming bereikt met aannemer Nico de Bont over de financiële afwikkeling van het werk. Deze samenwerking is een uitstekend voorbeeld, hoe je met elkaar op een open en constructieve wijze in een bouwteam-verband kunt samenwerken, wat voor beide partijen dan toegevoegde waarde heeft.

Op 22 december vond de definitieve oplevering plaats.

Het parochiebestuur en de Stichting Behoud de St Lambertuskerk hadden rondom dit historische moment graag een groot festijn willen organiseren, maar dat was



helaas niet mogelijk door de Corona perikelen.



Er wordt nog bekeken, hoe we in 2022 aan dit heugelijke feit toch nog cachet kunnen geven binnen de gemeenschap en de Vriendenclub van de Stichting.

Daarom vond alleen op woensdag 22 december de formele juridische afhandeling plaats. Bij de oplevering was ook Frank van der Linden, bouwkundig adviseur vanuit het bisdom Breda aanwezig. We konden altijd een beroep doen op Frank en dat was ook zeer welkom, gezien zijn grote technische ervaring bij vele restauraties bij diverse kerken in de West-Brabant en Zeeland.

Mevrouw Antoinette Le Coultre van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die ook als gemachtigde optrad namens de Provincie Noord Brabant, was ook aanwezig. Wij moeten formeel aantonen, dat de subsidiebijdrage van de provincie € 400.000, - correct is gebruikt, maar

daar is natuurlijk geen enkele twijfel over, mede omdat er ook veel extra werk is uitgevoerd.

We hadden een budget van € 900.000, - ingecalculeerd incl. een post onvoorzien van € 85.000, - Bij restauratiewerkzaamheden weet je nooit precies wat je tegenkomt en dan is een post van onvoorzien van ca 10 % normaal.

Het totaal benodigde budget is uiteindelijk uitgekomen op € 965.000, -, dus een totaal meerwerk van € 150.000, - (18,4 % onvoorzien)

De grootste afwijking was, zoals reeds eerder vermeld, het extra voegwerk.

Uitgangspunt was vanaf spits tot onderzijde galmborden het voegwerk 100 % te vervangen, wat ook is uitgevoerd. Vanaf de galmborden was 20 % opgenomen in de calculatie. Bij start uitvoering

bleek na grondige inspectie dat het voegwerk in slechtere staat was. Omdat er nu een heel dure steiger gebouwd was, hebben we besloten om dit nu op te lossen. We hebben in samenspraak met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed besloten om de gehele voorzijde aan het Torenplein en rondom alle penanten het voegwerk 100 % te vervangen. En de 3 grote vlakken, aan de 2 zijdes en achterzijde, het voegwerk plaatselijk te repareren, wat nodig was. Omdat deze vlakken teruggebouwd zijn, is de invloed van het weer minder en was de kwaliteit van het voegwerk beter.

Visueel is het wel iets te zien, maar dat hebben we voor lief genomen, omdat bij een monumentaal gebouw geldt, wat goed is, is goed en dat moet je niet altijd vervangen uit esthetisch oogpunt.

Ook hebben we besloten om de het uurwerk te verchromen en de verlichting te verbeteren. Hierop hebben we veel positieve reacties gekregen.

We hebben een subsidie ontvangen van € 400.000, - van de provincie en een totale bijdrage van € 400.000, - van de Stichting Behoud de St Lambertuskerk, dus totaal € 800.000, - van deze 2 instanties.

De resterende € 165.000, - kwam voor rekening van het parochiebestuur en dat was geen probleem.

Er was de afgelopen jaren al een voorziening opgenomen van € 150.000, - in de begroting en deze

hebben we niet geheel nodig gehad doordat we enkele giften van derden hebben ontvangen (b.v. een grote bijdrage TBI -Foundationfonds) Het parochiebestuur heeft daardoor totaal € 115.000, - bijgedragen aan de restauratiekosten.



Al met al zijn we zeer tevreden over de financiële afwikkeling en de totale restauratie van de toren.

We zijn alle partijen zeer dankbaar voor hun financiële bijdrage (Provincie Noord Brabant, de Stichting Behoud de St Lambertuskerk, TBI-foundation en diverse andere partijen.)

En ook natuurlijk zijn we de bouwers dank verschuldigd voor het mooie vakwerk wat zij hebben geleverd.

Er moet nog veel gebeuren de komende jaren en daarvoor hebben we een planning en begroting gemaakt.

Gezien de huidige financiële problematiek (teruggang bijdrage kerkbalans en mindere inkomsten door de Corona perikelen) heeft het parochiebestuur besloten, dat er geen bijdrage meer kan worden gedaan vanuit het eigen vermogen, maar dat we moeten zoeken

naar externe financiering voor de realisatie voor het restant van de restauratie van de daken en het metselwerk
(Er is ca € 1.500.000, -benodigd de komende jaren)

We hopen dat we samen met de Stichting Behoud de St Lambertuskerk erin slagen om de externe financiering voor elkaar te krijgen.

*namens het parochiebestuur
Piet Backx (lid bestuur aandachtsgebied gebouwen)*

KERKBALANS 2022



Het nieuwe jaar is weer begonnen. We danken u voor de parochiebijdrage in 2021. Zoals elk jaar doet onze parochie ook in 2022 mee met de actie Kerkbalans Middels deze actie vragen wij aandacht voor de parochiebijdrage. Met de opbrengsten van onze actie betalen wij doorlopende kosten. Mede door de Coronacrisis hebben we een financieel tekort in onze jaarexploitatie. Dit tekort, dat voor 2022 is begroot op € 45.500, vullen wij nu nog aan uit de reserve. Dit kan uiteraard niet eeuwig duren. Door heel goed te letten op onze uitgaven proberen we de financiële pijn te verzachten. Al biedt de eerlijkheid te zeggen dat ook hieraan een eind komt. De heldere boodschap is dat wij uw bijdragen aan het parochiefonds niet kunnen missen. Het richtbedrag voor 2022 bedraagt € 142, maar elke bijdrage, hoger of lager, is uiteraard zeer welkom. De actie is gestart op 15 januari jl. Doet u ook (weer) mee? Dank u wel!



Parochiebestuur, pastoraal team en werkgroep Kerkbalans

Stort uw bijdrage op rekeningnummer
NL72RABO 0 3727 10492
t.n.v. Parochiefonds OLV in het Woud
o.v.v. parochiefonds 2022

U kunt ook gebruik maken van bijgevoegde acceptgiro.
Termijnbetaling is eveneens mogelijk.

HINDERLIJKE FOUT IN FOLDER VAN ACTIE KERKBALANS

Mogelijk hebt u de folder m.b.t. de actie Kerkbalans 2022 in uw brievenbus gevonden.

Op de achterkant staat een onvolledig rekeningnummer van het parochiefonds. Er is per abuis een '0' weggelaten.

Het juiste rekeningnummer is NL72RABO 0 3727 10 492

Voor nadere informatie kunt u bellen met 0165-308230 of e-mailen naar infoolv@samenkerk.nl

Onze verontschuldiging!

Werkgroep Kerkbalans

OPLOSSING KERSTPUZZEL

Een aantal parochianen hebben zich met succes gebogen over de kerstpuzzel in nr. 19. Uit de goede oplossingen zijn door loting drie prijswinnaars getrokken. Dhr. Th. Aarts (Bergen op Zoom), Mevr. M. Bastiaenen (Heerle) en dhr. Th. Van der Zijden (Wouw) hebben hun cadeaubon inmiddels ontvangen.

OPLOSSING: HOUD JE KERSTHART HET HELE JAAR DOOR OPEN.



KERSTVERSIERING IN KERKEN

Het is toch de normaalste zaak, dat met Kerstmis de kerk versierd is en de kerststallen zijn geplaatst. Zo redeneren veel mensen.

Maar velen staan er niet bij stil, wat hierbij komt kijken.

Ongeveer 15 vrijwilligers zijn bijna een dag bezig om onze kerken in Wouwse Plantage en Wouw in een mooie Kerstsfeer te brengen met de kerstbomen en de stallen etc.

En het moet ook nog worden verwijderd. Dank aan alle vrijwilligers hiervoor.

Zoals we al meerdere keren hebben verwoord: **een parochiegemeenschap zonder vrijwilligers (op diverse vlakken) heeft geen bestaansrecht.**

Maar ook financieel wordt het voor een parochie steeds moeilijker.

Daarom zijn we bijzonder dankbaar, dat al jarenlang door Kerstbomenkwekerij Anthonissen uit Wouwse Plantage gratis de ca 15 benodigde kerstbomen ter beschikking worden gesteld.

Bedankt voor de gratis kerstbomen!



Gerwin Anthonissen

Pastoraal team en parochiebestuur Onze Lieve Vrouw in het Woud

CARITASCOLLECTE VOOR PLAATSELIJK ZONNEBLOEM

Wouw: 6 februari

Wouwse Plantage: 13 februari

De Caritascollecte van februari 2022 is bestemd voor het werk van de twee Zonnebloemafdelingen in onze parochie, afdeling Wouw/Wouwse Plantage en afdeling Heerle/Moerstraten.

Vele vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in voor zieken, gehandicapten en huisgebonden mensen. Zij zorgen voor wat afwisseling en dat beetje extra dat zo erg gewaardeerd wordt.

Regelmatig worden de mensen door deze vrijwilligers bezocht en er worden voor hen ontspanningsbijeenkomsten, uitstapjes en andere activiteiten georganiseerd.

Met o.a. uw financiële steun kan dit onmisbare werk van De Zonnebloem worden voortgezet. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen en bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud,
Deelraad Womse Plantage*

PLEINEN RONDOM KERK ONKRUIDVRIJ.

Rondom de kerk zijn er veel kasseien en in de grote groeven zit altijd veel gras.

Voor ons al jaren een doorn in het oog, want het streven is natuurlijk dat het er netjes uitziet rondom zo'n monumentaalgebouw als de St Lambertuskerk.

Afgelopen jaren hierover meerdere keren klachten ingediend bij de gemeente, en dan werd er meestal wel actie ondernomen en werd er geborsteld. Maar het resultaat was natuurlijk van tijdelijke duur omdat het gras weer spontaan terugkwam. (Spuiten is niet meer toegestaan)



De gemeente heeft in de zomer van 2021 een proef gedaan met speciaal 2- componenten materiaal.

De voegen zijn schoongespoten en gevuld met ca 2 a 3 cm split. Het split wordt binnen 1 dag hard, omdat het gemengd wordt met 2 componenten materiaal.

Op deze wijze kan er geen gras meer doorkomen. De proef was geslaagd en voor ons een reden om in november weer in overleg te gaan met de wethouders van de gemeente Roosendaal om het gehele straatwerk rondom de kerk (excl. grote Torenplein) aan te pakken.

Ons motief: wij hebben de toren opgeknapt, dan kan de gemeente toch niet achterblijven. De

wethouders hebben hierop positief gereageerd en hebben de bal snel opgepakt. De uitvoering is al volop begonnen en het resultaat mag gezien worden.

Het zou bijzonder mooi zijn, dat we na de restauratie van de toren het overige gedeelte van de kerk eens goed zouden kunnen cleanen. Er zit veel roet en groene aanslag op en vooral op die delen, waar minimaal of geen zon komt.

We hebben bij de toren gezien dat algen en gras het metselwerk en natuursteen aanvreet, wat je eigenlijk niet wilt hebben.

We zijn momenteel in overleg met een specialistisch bedrijf, die al meerdere grote monumentale gebouwen heeft gereinigd. Het reinigen moet namelijk professioneel gebeuren, want we mogen natuurlijk geen schade berokkenen aan het metselwerk en de natuursteen, glas en lood etc.

We hopen dat dit gaat lukken en dat we hiervoor sponsors kunnen vinden om dit in 2022 uit te kunnen voeren.

Dat zou een grote verbetering zijn, mede voor het aanzicht voor ons Icoon van Wouw.

We houden u op de hoogte.

namens het parochiebestuur

Piet Backx (lid bestuur aandachtsgebied gebouwen)

VERDRIET IN EEN FAMILIE



Op 26 december 2021 overleed in Heidestede te St. Willebrord onze medeparochiaan **Lieske van der Zanden-Van Meer**. Lieske is geboren op 29 maart 1929 aan de Bergsebaan en hier groeide ze ook op. Nadat ze op 24 november 1949 in Heerle is getrouwd met Toon van der Zanden heeft ze daar altijd met veel plezier gewoond. Ze hielp mee op het land, had een poetshuis en zorgde met veel liefde voor de vele verschillende dieren die ze daar samen hebben gehad. Ze genoot met volle teugen van alle gezellige bingoavonden, waar ze samen graag naar toe gingen.

Toen Toon in 2007 overleed was het gemis zwaar voor haar. Ze vond veel troost in haar kat Moortje, die in dezelfde week als Liese is overleden.

Omdat haar gezondheid achteruit ging, is ze in 2018 verhuisd naar Heidestede in St. Willebrord. Hier heeft ze nog een paar mooie en gezellige jaren gehad en kreeg ze de verzorging en aandacht die ze nodig had. De kinderen en klein- en achterkleinkinderen zijn daar heel dankbaar voor.

Dat zij ruste in vrede.



Op 1 januari 2022 overleed **Jan van Loenhout** op 78-jarige leeftijd. Jan werd op 22 juni 1943, als oudste van vijf zonen, geboren in Wouwse Plantage, een paar huizen voorbij de kerk. Zijn ouders waren

Janus van Loenhout en Net Goderie. Zij runden een kruidenierswinkel. Daarnaast was Janus koster. Om deze reden was Jan in het dorp bekend als Jan van de koster. Toen de zonen wat groter werden, moesten ze meehelpen. Op 1 januari de balans van de winkelvoorraad opmaken en de rest van het jaar, bij gebrek aan een auto, door weer en wind, op de fiets de bestelde boodschappen rondbrengen naar de klanten. Dit verliep niet altijd zonder gemopper en gebrom. Na de Johan Berchmans MULO ging Jan verder leren. Hij wilde graag voor de klas en ging daarom naar de Kweekschool in Oudenbosch. Jan liep tijdens zijn opleiding stage in klas 6 van de lagere school in St. Willebrord. Dit liep iets anders dan hij zich had voorgesteld. Hij hing zijn schooltas aan de wilgen en ging werken. Jan kon vrij snel aan de slag op het kantoor bij de LIGA-fabriek in Roosendaal en werd daarnaast regelmatig ingezet om met een busje ligakoeken weg te brengen door heel Nederland. Hij had al op jonge leeftijd een rijbewijs. Dit waren mooie tijden. Ondertussen ging het rondbrengen van de boodschappen, vanuit de winkel thuis, gewoon door. Er was één afleveradres waarvan Jan het niet zo vervelend vond om naar toe te gaan. Dit was bij de familie Dekkers, midden in het bos. Daar vond Jan de liefde bij Liza. Het klikte goed tussen beiden. Ze trouwden in 1967. Ze stichtten samen een gezin met 4 kinderen. Het eerste dochtertje overleed jammer genoeg kort na haar

geboorte. Jan praatte hier nagenoeg niet over, maar had zijn verloren kindje in zijn hart gesloten. Een paar jaar later werden Jan en Liza verrast met de tweeling Anita en Aryan. 8 jaren nadien maakte Marjorie het gezin compleet. Jan reed graag auto. Het gezin maakte vele dagtripjes en later croste hij samen met Liza en de kinderen met de vouwwagen door Europa. Ook stond Jan altijd klaar om familieleden mee te nemen naar feestjes of om op familiebezoek te gaan. Het was moeilijk voor Jan om aan het einde van zijn leven te besluiten zijn rijbewijs niet te verlengen. Het deed pijn afhankelijk van anderen te zijn. Liza werd op jonge leeftijd heel erg ziek. Jarenlang werd er geleefd in onzekerheid. In 1989 moesten Jan en zijn kinderen afscheid van haar nemen. Jan heeft daarna in korte tijd veel moeten leren om de taken die Liza altijd deed over te nemen. Met hier en daar een beetje hulp, hield Jan het huishouden draaiende. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Van lieverlee werd de familie groter. Schoonzonen en een schoondochter kwamen erbij, kleinkinderen en met als kers op de taart: achterkleindochter Maxim, die in 2019 geboren werd. Jan was trots op hen allen, alleen kon hij dat moeilijk onder woorden brengen. Op 21 november jl. was er een feestje in Kir Royal. Dit was om te vieren dat Jan 25 jaar geleden een nieuwe liefde in zijn leven had gevonden: Naantje. Jan en Naantje vonden dit een belangrijk moment om bij stil te staan. Jan en

Naantje leerden elkaar kennen toen alle kinderen al vrij zelfstandig waren. Jan werd in het gezin van Naantje, die ook 3 kinderen heeft, met open armen ontvangen. Samen deelden ze de mooie dingen in het leven en steunden ze elkaar bij trieste gebeurtenissen. Ze hadden tijd om samen leuke dingen te doen. Jan heeft niet alleen bij LIGA gewerkt, ook een poosje bij de bank in Bergen op Zoom, daarna heel lang als boekhouder bij de Opelgarage in Roosendaal om vervolgens de overstap te maken naar Bartels in Heerle. Later werkte Jan ook nog bij Narvik in Steenberg. Met veel oud-collega's heeft Jan een band opgebouwd. Hij hielp ze graag bij administratieve vragen.. Boekhouden was Jan zijn hobby geworden. Het was een stuk geworden van zijn sociale leven. Jan stond klaar als mensen zijn hulp nodig hadden, maar zijn motto was wel altijd: "Je moet het wel vragen". Zijn hele leven is Jan betrokken geweest bij de katholieke kerk, wat van huis uit met de paplepel werd ingegeven. Jan was misdienaar, koorzanger, bestuurslid van het zangkoor, bestuurslid van het kerkbestuur en van het caritas-bestuur.

Toen hij het dorp Wouwse Plantage verliet, werd zijn inzet voor de kerk niet minder. Zijn passie voor de Gregoriaanse muziek was groot, vandaar ook zijn passie voor Signum Magnum. Jan was trots op z'n koor en hij vertelde er vaak over. De laatste jaren was Jan betrokken bij de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging. Hiervoor maakte hij, zolang hij kon, eretekenen, een soort oorkondes voor jubilerende koorzangers. Bijna twee jaar geleden merkte hij dat het allemaal wat minder met hem ging. Hij was vermoeid. Alles ging niet meer zoals het was geweest. Dit was moeilijk te accepteren. Hij bleef hopen dat het allemaal goed zou komen. Afscheid nemen van het verleden was niet zijn ding. Toch moest Jan op 1 januari afscheid nemen van ons allemaal. Op zaterdag 8 januari hebben we in de kerk van Wouwse Plantage Jan met een mooie Gregoriaanse requiemmis geëerd. Daarna begeleidde een beperkt gezelschap hem naar het crematorium. We hopen dat Jan rust gevonden heeft en dat hij in de gedachten van zijn geliefden mag voortleven.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GOD

Misschien is het meest cruciale aspect van onze gehoorzaamheid aan God in onze tijd wel de verantwoordelijkheid van de christen in de technologische samenleving voor Gods schepping en wat God wil met zijn schepping. Gehoorzaamheid aan Gods wil voor de natuur en door de mens – respect voor de natuur en liefde voor de mens – in het besef van ons vermogen om Gods plannen met de natuur en de mens te frustreren – om natuurlijke goederen

radicaal te bederven en te vernietigen door misbruik en blinde exploitatie, vooral door de misdadige verspilling. Het vraagstuk van de nucleaire oorlog is slechts een facet van een immense, complexe en omvattende problematiek. *Berne Media*

BOEKJE OVER ST. LAMBERTUSKERK

Onlangs kwam een boekje over de kerk van Wouw uit in de serie 'Het verhaal van Roosendaal'. Eerder kwam in die serie ook een boekje over de voormalige kerk van Heerle uit en in de toekomst volgt nog een soortgelijke uitgave over de St. Gertrudiskerk in Wouwse Plantage. Op ruim 20 bladzijden ontvouwt René Hermans de rijke geschiedenis van het kerkgebouw. Vanaf de 13^e eeuw stond op deze plek al een kapel, die door de eeuwen heen uitgroeide tot een majestueuze kerk. De rijkelijk van foto's voorziene uitgave besteedt ook aandacht aan o.a. de beelden en het orgel, terwijl de pastorieën eveneens aan bod komen.



Het verhaal van

de Sint Lambertuskerk

Tongerlohuys / Historisch Informatiepunt Roosendaal

Het gebouw is in de afgelopen eeuwen een aantal malen verwoest. Tussen 1648 en 1800 was de kerk in handen van de protestanten, maar die waren niet in staat om het onderhoud goed uit te voeren. Ook de meest recente ontwikkelingen, zoals de restauratie van de toren zijn beschreven.

Het boekje is gratis verkrijgbaar. Achterin de kerk in Wouw liggen een aantal exemplaren om mee te nemen. Mochten deze op zijn, dan kunt u op het archief in Roosendaal (het Tongerlohuys in de Molenstraat) een exemplaar bemachtigen.

VAN TITUS BRANDSMA TOT EDITH STEIN



Bij uitgeverij Adveniat verschijnt aan het eind van deze maand een nieuw gebedenboek, met als ondertitel *Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren*. Als er ooit een tijd is om een voorbeeld te nemen aan heiligen en martelaren, dan is het wel in deze pandemie die ons leven ook zal beheersen in de vastentijd naar Pasen toe. Na het succes van de eerdere gebedenboeken (20.000 exemplaren) dragen heiligen als Titus Brandsma, Edith Stein en de monniken van Tibhirine ons in de veertigdagentijd.

Edith Stein was een Karmelietes en filosofe. Ze is in 1942 door de nazi's in Auschwitz vermoord en in 1996 is ze heilig verklaard.

Binnen afzienbare tijd, mogelijk nog dit jaar, wordt Titus Brandsma ook heilig verklaard. Hij was een Karmeliet en hoogleraar. Ook hij is in 1942 in Auschwitz vermoord.

Het boek wordt als paperback uitgegeven en omvat 144 bladzijden.

Het is straks verkrijgbaar in de reguliere boekhandel voor de prijs van € 9,99

WIJ BIDDEN VOOR

IN WOUW

Zondag 30 januari 11:00 uur

Kees van de Berg, Piet en Riet Rommens-Welten, Marlies van Hassel-Uijtdewillegen, we gedenken de sterfdag van: overleden ouders Mathijssen-van Ginneken

Zondag 6 februari 11.00 uur:

Mien Hertogh, Aloys van de Weijgaert, Frans Schuurbijs, Ton van Winden, we gedenken de sterfdag van: Cor Elzakkers-Raats en Jac Elzakkers

Zondag 13 februari 11.00 uur:

overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Nora van Dorst-de Backer, Bep Kemperman-de Vet, Jan, Mien en Paul de Vet, overleden ouders van Amersfoort-Eydenberg, overleden ouders Reimerswaal-van Winsen, we gedenken de sterfdag van: Cor Vos-van Wezel, Maarten van Amersfoort.

**WIJ GEDENKEN DE
OVERLEDEN PAROCHIANEN:**
Lieske van der Zanden-van Meer
Jan van Loenhout

Zondag 20 februari 11.00 uur:

Piet en Riet Rommens-Welten, we gedenken de sterfdag van Anna Hoetelmans-Bosters

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 30 januari 9.15 uur:

Kees Uitdewillegen, Cees en Naantje van Meel- Nuiten, Rina van Meel-van Meer.

Zondag 6 februari 9.15 uur:

Geen viering.

Zondag 13 februari 9.15 uur:

Nora van Dorst-de Backer.

Zondag 20 februari 9.15 uur.:

We gedenken de sterfdag van To de Backer-Buermans.

ONZE WENSEN VOOR 2022:

AFSTAND WORDT WEER DICHTBIJ

*

ANGST WORDT WEER GELUK

*

ALLEEN WORDT WEER SAMEN

Parochie info

Pastores: • pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
• diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? **Bel dan 06 15656260.**

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de website of een e-mailbericht naar infoolv@samenkerk.nl of de telefoonnummers achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.

Opgeven intenties

 Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
 - Heerle 0165-303102
 - Moerstraten 0165-303114
 - Wouw 0165-301975 of 0165-308230
 - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 16
FEBRUARI
AANVRAGEN**

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **23 februari**. Kopij inleveren voor **maandag 14 februari** via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **www.samenkerk.nl**

Vieringen in de parochie

Datum	Heerle	Wouw	Wouwse Plantage
Zondag 30 januari		11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel: J. den Engelsman	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 6 februari		11:00 uur F. Verheije, pastoor en R. Keetelaar, diaken Lambertuskoor Orgel: J. den Engelsman	Geen viering
Presentatie Vormelingen			
Zondag 13 februari		11:00 uur F. Verheije, pastoor Carel-Jan Reuver, cantor Orgel: G. Siebelink	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 20 februari		11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel: J. den Engelsman	9:15 uur F. Verheije, pastoor

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.

Mooie kleding voor iedere maat! Op maat gemaakt...

ANITA DESIGN



Graaienhil 40. 4724 EW Wouw. 06 51904889 adesign@home.nl


 Tuincentrum Hoveniersbedrijf
"De Bolusberg"

Boerenweg 7 | 4622 RT Bergen op Zoom | www.debolusberg.nl