

ROND DE



4 TORENS

Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

viertorens@samenerk.nl

Jaargang 31 nummer 4

20 april 2022

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW

EEN NIEUW BEGIN...

Veel mensen op onze aarde verlangen naar een nieuw begin. Complete volkeren zelfs, zoals het Oekraïense volk, dat snakt naar vrijheid en vrede. Maar het harde geweld, de oorlog, de vernietiging lijken te overheersen. Het hoeft nog geen oorlog te zijn in je omgeving. Ook om andere redenen kan het evenwicht in het leven ernstig verstoord zijn. Is herstel mogelijk, is er toekomst? Velen zien uit naar licht.



We steken kaarsen aan voor dierbare mensen en ook voor datgene waar we mee bezig zijn. Kleine lichtjes. Met Pasen is er een hele grote kaars gewijd en aangestoken: de paaskaars. Versierd met het kruis en de wierookkorrels op de plaats van de kruiswonden. Het kruis herinnert ons aan het lijden en sterven van Jezus zelf. Het is nu een teken geworden van zijn liefde voor ons kwetsbare mensen. Het jaartal 2022 staat op de paaskaars. De paasboodschap wordt

namelijk dit jaar verkondigd en geldt in deze wereldtijd en in onze situatie. En de Alpha en de Omega staan boven en onder het kruis: Jezus Christus is het begin en het einde, oorsprong en toekomst. De brandende paaskaars is het Licht van Christus, dat schijnt in onze wereld en in ons leven.

De voor dit jaar gekozen paaskaars in onze kerken is bovendien versierd met de duif die een olijftakje in de snavel draagt en met de regenboog. In het eerste Bijbelboek Genesis wordt verteld hoe Noach na de watersnoodramp, de zondvloed, een duif losliet uit de ark en hoe deze terugkeerde met een uitbottend twijgje in de bek, symbool van een nieuw leven na de overstroming, na de dood. Deze duif met het olijftakje is internationaal het symbool van de vrede geworden. De regenboog wordt in dat verhaal in Genesis ook genoemd. De regenboog in Genesis is het symbool van het verbond tussen de Schepper en de mensheid. Van het leven dat er niet onder te krijgen is en dat mensen blij maakt.

In de Eucharistieviering is het mysterie, de kern van ons geloof, samengevat in het stukje brood en de wijn, waarover de woorden van Jezus worden uitgesproken: “Mijn leven, mijn lichaam en bloed, mijn liefde, voor jullie.”

Een schaal met brood, een beker met wijn, zal dit voldoende zijn? Jezus werd gebroken als het brood en leeggedronken als de beker met wijn. Door zich te geven, door zichzelf in te brengen, zijn liefde en vriendschap, maakte Hij een nieuw begin.

We kunnen geen heel grote dingen doen. Maar in de kracht, in de Geest van Jezus, is een nieuw begin mogelijk. Werkelijke kracht is veel meer de geestelijke kracht. Overtuiging. Niet voor niets duurt de Paastijd vijftig dagen en is de vijftigste dag het Pinksterfeest. Het is de Geest van God, die in ons moet kunnen werken. “Waar liefde is en vriendschap, daar is God.” Daar ontstaat nieuw leven. Het is onze missie.

Pastoor Frans Verheije

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA (1)

Op zondag 15 mei a.s. zal Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard worden, zo heeft het Vaticaan medegedeeld. Heiligverklaringen zijn bijzondere gebeurtenissen. Paus Johannes Paulus II (Karol Wojtyła) heeft uitzonderlijk veel mensen heilig verklaard (482), meer dan alle andere pausen voor hem tezamen. Paus Franciscus heeft tot nu toe in een periode van bijna negen jaren, 59 heiligverklaringen uitgesproken, waaronder twee van zijn voorgangers (Johannes XXIII en Johannes Paulus II).

Aan de plechtige heiligverklaring door de paus gaat een langdurig en uitvoerig onderzoek vooraf. Hierbij spelen verscheidene criteria een rol, zoals het plaatsvinden van wonderen op voorspraak van de kandidaat-heilige. Het onderzoek naar de deugden van de overledene begint in het algemeen op

diocesaans niveau, waarbij de bisschop meestal gehoor geeft aan een petitie van gelovigen. Aan de heiligverklaring gaan drie stadia vooraf: de verklaring tot Dienaar Gods, de verklaring van eerbiedwaardigheid en de zaligverklaring.

De Kerk verkondigt met een heiligverklaring haar vertrouwen, dat de betreffende persoon de nabijheid van God bereikt heeft, waar hij of zij tot voorspraak van de gelovigen is. De Kerk bidt om die reden niet langer vóór, maar mét deze overledene, waarbij, volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk, "de pelgrimerende Kerk zich in haar gebed verenigt met het gebed van de heiligen, wier voorspraak zij inroept." De canonisatie door de paus houdt tevens in dat de heilige in het openbaar vereerd mag worden en dat zijn of haar naam wordt opgenomen in de heiligenkalender.

Titus Brandsma is de eerste Nederlander die door paus Franciscus wordt verheven tot "de eer der altaren" of wordt ingeschreven in de canon van de heiligen. Wij willen er hier en in het volgende nummer aandacht aan geven.



Titus is in 1881 in een dorpje bij Bolsward geboren met de voornamen Anno Sjoerd. Toen hij in 1898 in de orde van de Karmelieten intrad, nam hij uit eerbied de naam van zijn vader aan. Aan zijn intrede ging een studie aan het gymnasium vooraf. In 1909, inmiddels tot priester gewijd, promoveerde hij in Rome tot doctor in de wijsbegeerte. Hierna werd hij docent in Oss aan het Filosoficum van de Karmelieten. Daarnaast was hij een zeer actief journalist en een kenner van de mystiek. Brandsma was weliswaar een mysticus, maar hij hield zijn spiritueel leven streng gescheiden van zijn maatschappelijk bestaan. Hij liet zich kennen als een vrome, behulpzame, opgewekte en integere persoonlijkheid.

In 1923 werd hij benoemd tot hoogleraar (professor) wijsbegeerte en mystiek aan de katholieke Universiteit van Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Tien jaar later is hij tot rector magnificus van de universiteit benoemd en hield er zijn beroemde rede over het godsbegrip in de moderne tijd. Een van zijn bekendste studenten in Nijmegen was Godfried Bomans. Titus protesteerde al in 1934 publiekelijk tegen Hitler. Hij voorzag de desastreuze gevolgen van het nationaalsocialisme.

DAGBEDEVAART NAAR MARIA MET HET GOUDEN HART

We kunnen en mogen weer op pelgrimage naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing!

Na ruim twee jaar corona-maatregelen zijn we heel blij dat we weer op bedevaart kunnen gaan. Wat hebben veel pelgrims dat gemist. In juni 2021 is Beauraing ook nog getroffen door een tornado en de herstelwerkzaamheden daarvan zijn ook op het heiligdom nog steeds in volle gang. Daarom kunnen er nog geen grote groepen ontvangen worden om te overnachten en is er dit jaar alleen een dagbedevaart.

Deze zal zijn op **zaterdag 11 juni**.

We reizen met een rolstoelbus, zodat de bedevaart ook toegankelijk is voor minder mobiele pelgrims.

Het programma ziet er als volgt uit:

7.30 uur koffie/ thee bij De Raaijberg, Bergen op Zoom

8.00 uur vertrek bij De Raaijberg, met versnapering onderweg

11.00 uur Eucharistieviering in de Rozenkranskerk

12.30 uur warme maaltijd op het Heiligdom

15.00 uur Lof met ziekenzegen, bij goed weer in de Tuin der Verschijningen

17.30 uur vertrek uit Beauraing, met versnapering onderweg

De kosten van het genoemde programma bedragen:

Voor volwassenen € 60,00

Kinderen t/m 11 jaar € 35,00

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zondag 15 mei a.s.

Bij: Elma Bastianen-Luijks

Telefoon: 0164-25 04 20 of 06 – 16 20 16 73

Voor verdere informatie zie ook : www.bedevaartbeauraing.nl

WERKGROEP NABESTAANDEN

Onze werkgroep heeft intussen afscheid genomen van twee leden, Rita Oerlemans en Elly Lambregts.

Beiden komen uit ons kerkdorp Moerstraten en hebben met veel liefde en werklust hun beste krachten aan ons werk gegeven.

Naast bezoek aan nabestaanden heeft Rita de financiën beheerd en Elly de coördinatie voor haar rekening genomen.

Daarvoor verdienen zij veel lof en dank!

De bron van de nabestaandengroep ligt ook in de vroegere Theresiaparochie in Moerstraten.

Vervolgens is de groep uitgebreid door mensen te werven in Heerle, Wouwse Plantage en Wouw.

Sinds de start in de negentiger jaren zijn veel nabestaanden bezocht.

Dit heeft even zo vele mooie en waardevolle ontmoetingen opgeleverd.

We willen dit mooie werk graag zo goed mogelijk voortzetten.

We zoeken nieuwe krachten!

Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Gertrud Brooijmans (tel. 0165 308230)

Caritas OLV in het Woud

HET OEKRAÏNSCHE VOLKSLIED

Op 27 maart vond aan het eind van de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk een niet alledaagse gebeurtenis plaats. Na een korte inleiding door onze pastoor, zong Anya Maksimonto-Dybrik (24 jaar) uit Kyiv het volkslied van Oekraïne, begeleid door Frank Schijven op het orgel. De tekst van het volkslied is – zoals vele volksliederen – nationalistisch, maar krijgt door de oorlog een bijzondere kleur en symboliek. Ze droeg het met haar heldere stem dapper voor, maar het was duidelijk heel emotioneel voor haar.



Na afloop stonden ook bij haar familieleden, waaronder haar moeder en oma, de tranen op de wangen. Het was een mooi en plechtig moment. Als u over internet beschikt, kunt u de viering nog bekijken (www.samenkerk.nl > uitzending vieringen).



“Kapelberg en Welberg: wonderbaarlijke heiligdommen?”

Studiemiddag 10 Mei, in samenwerking met Stichting Spirit, Heemkundekring De Vrijheijt Van Rosendale en Erfgoedcentrum Tongerlohuys

Twee onderwerpen:

- 125-jarig bestaan van de Kapelberg
- Janske Gorissen uit de Welberg, zij was een omstreden Noord-Brabantse zieneres en draagster van stigmata.

Dit jaar bestaat de Kapelberg 125 jaar. Alleen al vanwege haar ligging langs de A17, ingekapseld tussen Borchwerf I en II, is deze veldkapel een unicum in het West-Brabantse religieuze landschap. Toegewijd aan Maria, trekt de kapel nog altijd talloze bedevaartgangers van heinde en ver.

Het pelgrimsoord in Welberg, waar Maria in de eerste helft van de vorige eeuw zou zijn verschenen, was een ander lot beschoren. Resoluut maakte Rome in 1951 een einde aan de devotionele praktijken die ontstaan waren rond de ‘valse’ mystieke ervaringen van Janske Gorissen. Cultuurhistoricus Peter Jan Margry schreef er een boeiende, maar ook kritische studie over: ‘Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg’. Dinsdagmiddag 10 mei komt hij hierover vertellen in Cultuurhuis Bovendonk. Voorafgaand schetst stadshistoricus Joss Hopstaken de waarde van West-Brabants religieus erfgoed zoals de Kapelberg. Na Margry’s verhaal laten vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ en vicaris Paul Verbeek, beiden verbonden aan het bisdom Breda en ieder op eigen wijze gelieerd aan ‘de casus Welberg’, hun licht schijnen op de waarde van het wonderbaarlijke, zoals wonderen en Mariaverschijningen, heiligen en bedevaartgangers.

Spirit in Roosendaal, Erfgoedcentrum Tongerlohuys en Heemkundekring De Vrijheijt Van Rosendale voorzien een fascinerende gedachtewisseling. Ook u krijgt alle ruimte om zich in het gesprek te mengen.

Plaats: Cultuurhuis Bovendonk

Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur (incl. drankje na afloop)

Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com of secretaris@heemkundekringroosendaal.nl



CARITASCOLLECTE MEI 2022 VOOR STICHTING LEERGELD

Waar en wanneer?

- 1 mei Wouw
- 6 mei Moerstraten
- 8 mei Wouwse Plantage
- 21 mei Heerle

Alle kinderen mogen meedoen op school want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes normaal zijn. Zij staan letterlijk vaak aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 90 lokale stichtingen biedt leergeld deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Leergeld Roosendaal

Ook in Roosendaal kunnen veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan normale schoolse activiteiten. De Stichting is sinds 2004 actief om ouders of verzorgers van deze kinderen te ondersteunen. Het gaat daarbij om zaken als schoolbenodigdheden, schoolkamp en excursies, maar bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van scouting. Waar behoefte is aan een computer of fiets wordt ook geholpen. Leergeld Roosendaal staat voor het welzijn en de sociaal/maatschappelijke ontwikkeling van deze kansarme kinderen.

Leergeld Roosendaal is een vrijwilligersorganisatie.

Meer informatie:

www.leergeld.nl/roosendaal

Telefoonnummer: 0165 – 399 150

(maandag en woensdag 9.00-13.00 uur)

E-mailadres: leergeld.rsd@kpnmail.nl

Bankrekening NL07 RABO 0128 0053 00

Caritas steunt Leergeld Roosendaal en beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan!

Rechtstreeks uw bijdrage overmaken kan ook op: Bankrekening NL07 RABO
0128 0053 00

Bedankt voor uw bijdrage.

Caritas O.L.V. in het Woud, deelraad Moerstraten

ORGELCONCERT OP 21 MEI A.S.

Op zaterdag 21 mei a.s. organiseert de stichting Orgelfonds Wouw het eerste concert van dit jaar. De organist is Peter Wildeman, geboren te Lisse in 1972. Hij begon zijn orgellessen op 7-jarige leeftijd bij Leen Schippers. Na de lagere school werd hij al organist bij diverse koren. Jan Bonefaas in Gorkum leerde Peter de beginselen van het componeren, terwijl Nan de Cock (pianodocente uit Lisse) Peter aanleerde dat pianotechniek anders is dan orgeltechniek. Door de v.o.g.g. werd hij gekozen als kerkorganist in de Gereformeerde Gemeente te Lisse. Vanaf zijn 20e dirigeerde Peter diverse koren. Momenteel is hij dirigent van negen koren. Samen met Joost van Belzen treedt hij zeer regelmatig als muzikaal duo op. Als directeur van uitgeverij Interclassic Music brengt hij jaarlijks zo'n 25 cd's op de markt, niet alleen van hemzelf maar ook van andere musici. Zijn muziek wordt zeer regelmatig uitgezonden op de (digitale) media. Peter is kerkorganist in de Ger. Gemeente van Tholen, waar hij het prachtige van Oeckelen-Steendam-orgel bespeelt. Peter geeft jaarlijks een groot aantal internationale concerten. In Wouw zal hij o.a. het zeer feestelijke Arrival of the Queen of Sheba van Händel ten gehore brengen.



Het concert begint om 19:30 uur. Entree: € 12 incl. programmaboekje.

T a x i	J o b e	0165-308363
Ekelstraat 1 4726 AN Heerle E-mail: info@taxi-jobe.nl		

WIJ BIDDEN VOOR

IN WOUW

Zondag 24 april 11.00 uur:

Sjef Uitdewillegen, Ad Meeuwis, de overleden ouders Maas-Vinck, Piet Aarden, de overleden ouders Neelen-Uytdewilligen. We gedenken de sterfdag van Maria Uitdewillegen-Nelen, Jac Elzackers, Cor Elzackers-Raats, Cor Meeuwis-Maas. Tevens is deze mis uit dankbaarheid.

Zondag 1 mei 11.00 uur:

Christ van Oers, Mien van Oers-Oomen, Elly Machielse-Jochems, Ton van Winden, Jos van Oorschot, de overleden familie Gommers-Joosen. We gedenken de sterfdag van Henk van Oorschot, de overleden ouders Vos-Brooijmans.

Zondag 8 mei 11.00 uur:

Het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Nelly van Tilburg-Iriks, Riet Nooren-Potters, Cor Nooren en Cornétje, Elly Machielse-Jochems, Piet en Riet Rommens-Welten, Frans van den Berg, de overleden familie Schillemans.

Zondag 15 mei 11.00 uur:

Nora van Dorst-de Backer, de overleden ouders De Bruijn-Verstappen, de overleden familie Gommers-van der Made, Corrie de Bruijn

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 24 april 9.15 uur:

Kees Uijtdewillegen, Janus Buysen, Marie Buysen-van de Sanden. We gedenken de sterfdag Frans Buysen.

Zondag 1 mei 9.15 uur:

Geen viering.

Zondag 8 mei 9.15 uur:

Cees en Naantje van Meel- Nuiten, de overleden familie Nuiten-Van Tiggelen, Rina van Meel-van Meer. We gedenken de sterfdag van Cornelia Devillers.

Zondag 15 mei 9.15 uur:

Nora van Dorst-de Backer, de overleden ouders Kees en To De Backer-Buermans, de overleden ouders Dekkers-Kerstens, Fons Brosens, Jacqueline Dekkers-de Kroon

IN MOERSTRATEN

Vrijdag 6 mei 19:00 uur:

Piet van Tiggelen. We gedenken de sterfdag van Maria Verbogt-de Weert

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN

PAROCHIAAN:

Henk van der Zande

Wij bieden heerlijke Hollandse en buitenlandse kazen aan.
De zoektocht naar mooie nieuwe producten stopt nooit.

Tot ons vaste assortiment behoren: Goudse kaas
Noord-Hollandse kaas
Hollandse geitenkaas
Dietetische kaas

Daarnaast hebben we een wisselend en verrassend assortiment aan heerlijke borrel- en dessertkazen.

Koetshuysch
KAAS

Het Kaasmeske

Duur? Nee, u betaalt bij ons doorgaans minder dan in de supermarkt!

Kloosterstraat 2a
Wouwe

ma t/m vr: 8:30 - 17:30 uur
zaterdag: 8:30 - 15:00 uur
dinsdag: gesloten

VERDRIET IN EEN FAMILIE



Op 20 maart overleed onze medeparochiaan **Henk van der Zande**, echtgenoot van Tini Drijdijk. Henk is op 9 juli 1948 in Steenberg geboren. Vele parochianen zullen hem kennen, want hij was jarenlang acoliet en lector in onze kerk. Ook was hij mederedacteur van ons parochieblad en zorgde daarbij voor de misintenties. Henk was een optimistische, levenskrachtige en zorgzame man. Door toeval kwam hij terecht in de mannenmode en hij heeft samen met zijn vrouw een winkel in Bergen op Zoom gehad. Henk voelde zich daar als een vis in het water en de zaak was door zijn grote klantgerichtheid een groot succes. Thuis zorgde hij zeker ook voor de vrolijke noot: als jonge vader was hij voor zijn kinderen een uitgelezen speelkameraad; schaatsen op de Kruisbeek, een mooie reis naar Canada en uitstapjes naar pretparken. "Henk was kind met de kinderen", zoals Tini vaak opmerkte. Ook voor zijn kleinkinderen was hij een grote vriend, spelletjesfanaat en superheld. En ook hier betoonde hij een grote zorgzaamheid: iemand halen en brengen, oppassen en een praatje, je kon altijd bij hem terecht. Ook op het laatst was zijn levenskracht groot, hij genoot van de zon, van vakanties, fietsen en wandelen. Op feestjes was hij vaak het stralende middelpunt. Voor Henk was samenzijn altijd belangrijk, hij vormde met Tini een ijzersterk duo in goede en slechte tijden. Over zijn kansen en het verloop van zijn ziekte is hij lang optimistisch gebleven. Toen het einde nabij was, wilde hij iedereen om zich heen en zijn familie heeft op een mooie manier van hem afscheid kunnen nemen. Zij zullen zijn mooie eigenschappen blijven koesteren en laten hem nu los in het vertrouwen, dat loslaten een andere manier van vasthouden is.

Niets wordt er verloren met de vrede. Alles kan
verloren worden door de oorlog.

Paus Pius XII

Parochie info

Pastores: • pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
• diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzeggen of het sacrament van de ziekenzalving? Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? **Bel dan 06 15656260.**

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de website of een e-mailbericht naar infoolv@samenerk.nl of de telefoonnummers achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.

Opgeven intenties

Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
 - Heerle 0165-303102
 - Moerstraten 0165-303114
 - Wouw 0165-308230
 - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379885

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 11 mei
AANVRAGEN voor de
periode 22 mei-19 juni**

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 18 mei**. Kopij inleveren voor **maandag 9 mei** via het emailadres: viertorens@samenerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **www.samenerk.nl**

Vieringen in de parochie

Datum	Heerle	Moerstraten	Wouw	Wouwse Plantage
Zondag 24 april			11:00 uur F. Verheije, pastoor Cantores Lambertuskoor Orgel: F. Schijven	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 1 mei			11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel: J. den Engelsman	Geen viering
Vrijdag 6 mei		19:00 uur F. Verheije, pastoor		
Zondag 8 mei			11:00 uur F. Verheije, pastoor Cantor: C.J. Reuver Orgel: G. Siebelink	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 15 mei Eerste Com- muniëviering			11:00 uur F. Verheije, pastoor R. Keetelaar, diaken Krekelkoor	9:15 uur F. Verheije, pastoor

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.



Dag en nacht bereikbaar
0165-303074
www.uitvaartcoppens.nl

Uitvaartverzekering

Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent. U bent altijd vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming.

Als u dat wilt, verzorgen wij de melding aan de verzekeringsmaatschappij.





Van Akkeren Logistics

consultancy • transport • logistics

www.vanakkeren-logistics.nl

Veilingdreef 13
4614 RX Bergen op Zoom
0164-858792

Bieakker 1
4724 GC Wouw
0165-855250