



Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

viertorens@samenerk.nl

Jaargang 31 nummer 5

18 mei 2022

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW

GEKEND EN BEMIND WORDEN

Gekend en bemind worden is een kostbare ervaring voor iedere mens. Het betekent dat je er echt mag zijn, dat je iemand bent, dat je niet anoniem door het leven gaat.

De moeder spreekt vanaf het allereerste begin lieve woordjes, liefdevolle woordjes tot haar pasgeboren kind. Papa en mama noemen de naam van hun kindje. Omgekeerd zijn “mama” en “papa” vaak de eerste woordjes die het kind gaat zeggen of roepen. Het kindje kent en herkent allereerst de ouders.

In de bijbel ligt de gevoelswaarde van “kennen” heel dicht bij “liefhebben”. Zo staat het ook in de eerste regel van de ontroerende psalm 139, over God die mij kent: “Heer, U kent mij, U doorgrondt mij...”.



Zo kent Jezus en zeker de verrezen Heer Jezus Christus zijn vrienden. Hij roept hen bij hun naam en geeft hen een missie. Het waren de apostelen, de vrouwen en de mannen van het eerste uur.

Daarop gaan de bijzondere roepingen in de kerkgemeenschap terug: tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven in een gemeenschap van een orde of congregatie met als doel gebed en dienstbaarheid aan kerk en samenleving. Huwelijk, moederschap, vader-zijn en gezin zijn belangrijke invullingen van het geroepen-zijn.

De Goede Herder ziet ons met liefde aan en roept onze diepste mogelijkheden naar boven. Op een manier die bij jezelf past, kan iedereen 'ja' zeggen op de stem die je bij je naam noemt. Met je persoonlijke leven en je eigen inzet kun je het ja-woord geven aan Jezus en zijn roepstem beantwoorden. Dat kan vele vormen krijgen.

Ook vandaag kent God ons en bemint Hij ons. Hij gelooft in ons. Als de Vader, die Hij is. Als de Zoon die met ons gaat op de levensweg. Als de Geest, de kracht en inspirator die Hij is.

Maria, de Moeder van Jezus, de Moeder van God en van ons, gelooft in ons en koestert ons. Zij kent ons en bemint ons.

Pastoor Frans Verheije

OPNIEUW SPREEKUR IN WOUW VOOR DE HELE PAROCHIE

Vanaf maandag 5 september a.s. zal het spreekuur in het parochiecentrum van Wouw, Torenplein 1A opnieuw opgestart worden. Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur ben ik in het parochiecentrum aanwezig. Dan kunt u terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. U bent welkom.

Mirella Broos, teamassistente

COMMUNICANTEN VAN 15 MEI

Zondag 15 mei om 11.00 uur was er een feestelijke Eerste Heilige Communieviering in de kerk van Wouw. De kerk was mooi versierd, de zon scheen en de iedereen was heel feestelijk aangekleed. De viering werd voorgegaan door pastoor Verheije en diaken Keetelaar, het kinderkoor Krekelkoor zong mooie liedjes. Het werd een mooie viering waarbij de communicantjes ook een taak hadden. Er waren 2 kinderen die de zelf versierde communiekaarsen aanstaken, kinderen die hielpen bij het klaarmaken van de altaartafel en kinderen die iets voorlezen. Vanaf december vorig jaar zijn de communicanten maandelijks bij elkaar geweest om zich goed voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie. Het project 'Blijf dit doen' was hierbij de leidraad. Bij de bijeenkomsten hebben we verhalen gelezen over Jezus, het Onze Vader geleerd,

opdrachtjes gemaakt en natuurlijk geleerd over de communie uitreiking. Omdat de kinderen uit de hele parochie komen, was het ook even wennen aan elkaar, maar het was een leuke groep. Na deze feestelijk communicieviering hopen wij de kinderen nog vaker te zien bij een viering, want iedereen is welkom en zoals het project ook zegt: Blijf dit doen.

Hierbij willen wij de ouders ook hartelijk danken voor alle medewerking.

Wij hopen volgend jaar weer een nieuwe groep communicanten uit de hele parochie te ontmoeten.

De volgende kinderen hebben hun eerste Heilige Communie ontvangen:

Frans van den Beemt

Steff Bennebroek

Sven Bogers

Marly de Bruijn

Izzy de Bruin

Bram Franken

Tom Janssen

Ravi van Oevelen

Fennah Schijven



HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA (2)

Titus Brandsma zag al heel vroeg in, welk onheil Hitler met zich zou meebrengen. Hij veroordeelde de anti-joodse maatregelen van het naziregime zowel reeds voor als tijdens de bezettingstijd. In 1941 verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen van katholieke middelbare scholen en was hij

de opsteller van het verbod dat de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong uitvaardigde tegen het opnemen van NSB-advertenties in de r.-k. dagbladen. Op 30 december 1941 maakte hij met de aartsbisschop een rondgang langs de katholieke dagbladdirecteuren om het verbod toe te lichten. Die gesprekken werden door de Duitse Sicherheitsdienst betiteld als ondergrondse activiteit. Brandsma kenschetste men als een gevaarlijk persoon die het nazisme bestreed.

Begin januari 1942 arresteerden de Duitse bezettingsautoriteiten de priester met van meet af aan de bedoeling hem voor lange tijd gevangen te houden. Via een tocht langs de gevangenis van Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef kwam hij uiteindelijk in het concentratiekamp Dachau terecht. In Amersfoort leerde hij de jonge gereformeerde predikant ds. Johannes Kapteyn kennen, met wie hij een innige vriendschap opbouwde. Op 13 juni werd Brandsma in Kleef met zijn linkerpols aan de rechterpols van Kapteyn geketend voor het transport richting Dachau waar ze op 19 juni arriveerden. Brandsma kreeg nummer 30492 en Kapteyn nummer 30493. Ze werden geplaatst in Block 28, kamer 3, de barak van de Poolse geestelijken.



Door een kampgenoot gemaakte tekening van Titus in Dachau

Ook hier was, aldus latere getuigenissen van voormalige kampgenoten, deze 'alledaagse' mysticus een grote morele, spirituele en daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen. Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij - levenslang behept met een wankele gezondheid - uitgeput en doodziek in het Revier (kamphospitaal) opgenomen. Toen hij daar enkele dagen lag, raakte hij buiten bewustzijn. Op 26 juli 1942 om twee uur 's middags kwam een eind aan het leven van Titus Brandsma nadat een kamparts hem een dodelijke injectie met fenol toediende. Hij is ter plaatse gecremeerd.

Na het bekend worden van Brandsma's dood ontstond er al snel een devotie rond zijn nagedachtenis die uiteindelijk uitmondde in zijn zaligverklaring door Paus Johannes Paulus II in 1985.

- In 1982 werd Brandsma postuum het Verzetshedenkingskruis toegekend.

- Eind 2005 werd Brandsma door de bevolking van Nijmegen uitgeroepen tot de *Grootste Nijmegenaar aller tijden*.
- In november 2015 is Titus Brandsma postuum benoemd tot ereburger van de stad Oss.

MEIMAAND – MARIAMAAND

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.



De Mariakapel in de Spellestraat, vorig jaar nog mooi opgeknapt.

Bedevoarten

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het

organiseren van bedevaarten naar Mariaoord. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

Heidense achtergrond

De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd.

Maia

De maand mei (*Mains* in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord *μαία* (*maia*) betekende oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord *maior* (= 'groter') is dan ook aan *maia* verwant.



De Mariakapel aan de Doeldreef heeft onlangs een opknappingsbeurt gekregen.

Germaanse meifeesten

Ook de Kelten kenden een voorjaarscultus rond een godin: Beltane. Haar feest (rond 1 mei) stond in het teken van de vruchtbaarheid. De Germanen en West-Slavische volkeren kenden ook een in mei gehouden vruchtbaarheidscultus. Grootse feesten werden gevierd rond op open plekken opgerichte bomen of boomstammen, die later Meibomen zijn gaan heten. Zoals de Romeinen vierden ook de Germanen in mei de zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur en de overwinning van de zomer op de winter. Meifeesten rond Meibomen met Meidansen, Meikoninginnen en Meigraven bleven ook na de kerstening van Europa bestaan.

Projectie op Maria

In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de jezuiten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.

Aflaten voor vierders Mariamaand

Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekke voor gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toedegden op de verering van Maria. Pius IX (1846-1878) gaf er een volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw voor een groot aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een geweldige impuls.

Aanvulling op liturgie

Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het is een van de vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de officiële eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische Stoel en door de Bisschoppen" (encycliek *Mediator Dei*, nr. 182).

Encycliek

Paulus VI (1963-1978) schreef een encycliek over de Mariamaand, getiteld *Mense Maio* ('In de maand mei'). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij daarin het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede en gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te bidden voor het welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de doorwerking van haar besluiten.

Oktober

Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen.

Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.

Kro-ncrv.nl

CARITASCOLLECTE JUNI 2022 VOOR NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

Wanneer en waar?

- 3 juni Moerstraten
- 5 juni Wouw
- 12 juni Wouwse Plantage
- 18 juni Heerle

Missionarissen en missionair werkers helpen de meest kwetsbare medemens. Helpt u hén tijdens de Pinksteractie 2022?

Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar!

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in om kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het gezicht van onze Pinksteractie van 2022.

Samen voor onze missionarissen

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer dan 50 jaar in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld van ons ontvangen, om te genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een laagdrempelig fonds waarop missionarissen een beroep kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt.

Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni

Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug blijven geven voor missionarissen zoals pater Dick en Frans. Mogen zij dit jaar daarom op uw hulp rekenen en doet u mee met de Pinksteractie?

U kunt een gift doen via de collecte in de kerk of u kunt ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL 30 RABO 0171 2111 11 o.v.v. Pinksteractie WNM.

Zo maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk.

Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen en bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, deelraad Wouwse Plantage

HEILIG HART MAAND

Zoals mei de maand van Maria is, zo wordt juni de maand van het Heilig Hart genoemd, vanwege het feest van het Heilig Hart van Jezus; het Hart dat begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht. Voor sommigen wellicht een devotie uit een vervlogen tijd maar die toch nooit veroudert en altijd actueel zal blijven. Dit Hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus bevat namelijk een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld. In een maatschappij waar techniek en informatiewetenschappen zich met grote schreden ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om ons hart, dat soms verhard is door onverschilligheid en egoïsme, te openen voor een verhevener vorm van liefde en barmhartigheid. In de kerk van Wouwse Plantage heeft het Heilig Hart beeld een speciale plaats op een console. Ook dit jaar zal gedurende de maand juni bij het beeld een bloemetje worden geplaatst en kan er een kaarsje bij worden aangestoken.

Adrie Koolen



VERDRIET IN EEN FAMILIE



Rien werd geboren op de “Wouwse Statie” op 10 juli 1954 en was de oudste zoon van Lee en Marie Sebregts-Maatjens.

Later werd zijn broer Sjaak geboren, met wie hij een zeer nauwe band had. Ze stonden altijd voor elkaar klaar en ondernamen samen ook veel leuke dingen.

Hij droeg zijn vader en moeder een heel warm hart toe en hij heeft hen tot het laatst toe verzorgd. Hij wist al op erg jonge leeftijd dat hij vrachtwagenchauffeur wilde worden, dat was zijn grote passie. Vooral bij zijn laatste werkgever Mepavex had hij het enorm naar zijn zin, mede door de hele fijne samenwerking met zijn baas John van Akkeren.

Door zijn hobby's hoefde Rien zich nooit te vervelen. Hij bracht heel wat uurtjes door in zijn tuin met vijver en die zag er dan ook altijd piekfijn uit. Daar kon hij dan ook echt van genieten. Zijn grootste passie was echter vissen, dat was zijn lust en zijn leven. Weer of geen weer, hij trok er op uit! Kilo's vis heeft hij met zijn hengels uit het water gehaald. Zijn grote voorkeur ging uit naar de paling en hij keek dan ook uit naar het jaarlijkse palingroken rond Wouwse kermis, samen met zijn buurman Jack. Van hem en zijn vrouw kreeg hij ook altijd veel steun, hulp en vooral ook vriendschap. Lekker samen klussen en op tijd een bakje koffie!

Waar hij ook van genoot was zijn wekelijkse uitje op zondagmorgen: koffiedrinken en buurten bij Luud en Marian. Hij sloeg dit zelden over.

Rien stond voor iedereen klaar, als je hem nodig had, dan was hij er.

Zo verzorgde hij de planten bij zijn neef Rini en zijn vrouw Anneke als die op vakantie waren.

Zijn hulp Gerda was voor hem een grote steun. Hij kon haar altijd bellen als er iets was of als iets in zijn huishouden moest gebeuren. Hij was blij met haar en liet dat ook blijken.

In al zijn eenvoud was hij een bijzonder mens, geliefd bij hen die hem dierbaar waren. Hij laat een grote leegte achter. Hij is zacht en kalm overleden in Roosendaal op 22 april 2022. Op 28 april was uitvaart vanuit in de St. Lambertuskerk in Wouw.



Op 1 mei 2022 is in Bergen op Zoom onze medeparochiaan Petrus Adrianus Wilhelmus (Piet) de Weerd overleden. Hij was de echtgenoot van Wilhelmina Adriana (Naantje) Jansen. Piet is geboren op 17 april 1933 en met zijn broers en zussen opgegroeid in een boerengezin in Moerstraten. Hij had nog twee jongere broers en heeft als kind de oorlogsjaren 1940-1945

meegemaakt. Na de lagere school volgde hij de Land- en Tuinbouwschool. Na zijn schooltijd heeft hij altijd thuis gewerkt en in 1958 nam hij het bedrijf van zijn ouders over.

Piet ontmoette Naantje in het uitgaansleven in 1959 en na een aantal jaren verkering trouwden ze op 16 april 1963. Samen kregen ze twee kinderen, Wilgard en Marian. In het 10e jaar van hun huwelijk brak er een hele moeilijke periode aan, doordat Marianneke kwam te overlijden door een ernstige ziekte. Ze probeerden samen uit een heel diep dal te kruipen en dat was heel erg zwaar. Maar met zeer veel inzet en gesteund door het Geloof gingen ze door met het verder opbouwen van het bedrijf.

In 1990 verhuisden Piet en Naantje naar de Herelsestraat, zodat Wilgard en Mariëtte de boerderij konden voortzetten. Daarbij bleven Piet en Naantje hen helpen. De geboorte van de kleinkinderen Pieter en Charlotte vervulden hen met trots. In 2013 hebben ze hun 50-jarige bruiloft mogen vieren met het gezin, familie en vrienden. Het feest is voor hen altijd een mooie herinnering gebleven.

De laatste periode was zwaar voor hem en het hele gezin. Voorzien van het Sacrament van de Zieken is Piet rustig ingeslapen. Hij is tot het laatste moment sterk geweest. Op 7 mei was de uitvaart vanuit de St. Lambertuskerk en aansluitend is hij in Moerstraten begraven. Dat hij ruste in vrede.

VORMSELVIERING

Op vrijdag 3 juni is in de St. Lambertuskerk om 19:00 uur een vormselviering, met als voorgangers vicaris-generaal M. Lindeijer SJ en diaken R. Keetelaar.

Het vormsel (Latijn: *confirmatio*, "vestiging", "bekrachtiging", "versterking"), of (plechtige) communie genoemd, is in de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe kerken een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden.

Samen met het doopsel, de eerste communie en de eucharistie vormt het vormsel het geheel van de initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. Het is ook het sacrament waarmee christenen uit andere tradities die zich tot het rooms-katholicisme bekeren worden opgenomen in de Kerk.

Volgens de Katholieke kerk is het vormsel gebaseerd op het Nieuwe Testament en de apostolische leer. Het vormsel vervolmaakt de doopgenade en geeft de Heilige Geest. Hierdoor kan de vormeling dieper wortelen in het goddelijk kinschap en wordt hij of zij vaster ingelijfd bij Christus. Het verstevigt de band met de Kerk en haar zending. Het helpt de vormeling door woord en daad getuigenis af te leggen van het christelijk geloof. Bovenal geeft het vormsel

de genade om in tijden van vervolging en verdrukking het geloof trouw te blijven en als een dappere soldaat voor Christus' overgeleverde leer in blijven te staan, ook indien de dood zou volgen. In de middeleeuwen werd het vormsel dan ook als een belangrijke stap gezien naar het bereiken van het 'miles Christi'-ideaal.

De wezenlijke ritus van het vormsel is de zalving met het heilig chrisma van het voorhoofd van de gedoopte (in het Oosten ook van de zintuigen en andere plaatsen) door de bedienaar, samen met de handoplegging door een of beide ouders met de woorden :

Accipe signaculum doni Spiritus Sancti (Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods



VR

VELDT RESTPARTIJEN

Bergsebaan 37, 4726 SB Heerle

Tel: 06-53152189

www.van-der-vekt.nl

Email: info@van-der-vekt.nl



Karien Woningstoffering

Roosendaalsestraat 33

4724 AA Wouw

tel. 0165 302757

e-mail: karienwoningstoffering@ziggo.nl

WIJ BIDDEN VOOR

IN WOUW

Zondag 22 mei 11.00 uur:

Frans Schuurbiërs, Bep Kemperman-de Vet, Henk van Oorscot, Jos van Oorscot, de overleden familie Gommers-Joosen, Christine van Oorscot-Uijtdehaag.

Donderdag 26 mei 11:00 uur:

Christine van Oorscot-Uijtdehaag.

Zondag 29 mei 11.00 uur:

Frans Schuurbiërs, de overleden ouders Goorden-Konings en kinderen.

Zondag 5 juni 11.00 uur:

Elly Machiëse-Jochems, Frans Schuurbiërs, Marianne van Oers-van Aart, Ton van Winden, Henk van der Zande, Christine van Oorscot-Uijtdehaag, Maria van Oers-van Tilburg, Harry Rubbens. We gedenken de sterfdag van Petrus van Oers.

Zondag 12 juni 11.00 uur:

Mien Hertogh, het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Nora van Dorst-de Backer. We gedenken de sterfdag van Aloïjs van de Weijgaert

Zondag 19 juni 11.00 uur:

Piet van Tilburg, Bep Kemperman-de Vet, Piet en Riet Rommens-Welten, Jac Elzakkers, Cor Elzakkers-Raats, Rien Sebregts

WIJ GEDENKEN DE

OVERLEDEN PAROCHIANEN:

Rien Sebregts

Piet de Weerd

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 22 mei 9.15 uur:

de overleden ouders Uijtdewillegen-van Doormaal, Janus Goossens, de overleden ouders Liza en Lee van Loenhout-de Jong.

Zondag 29 mei 9.15 uur:

Kees Uijtdewillegen, de overleden ouders Ooms-Dekkers, de overleden ouders Voeten-Goorden.

We bidden uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 50-jarig huwelijk.

Zondag 12 juni 9.15 uur:

Nora van Dorst-de Backer, Janus Buysen, Marie Buysen van de Sanden, Frans Buysen, de overleden ouders Christ en Cor van Meer-Kerstens, de overleden familie Van Meer-Buermans, Rina van Meel-van Meer.

Zondag 19 juni 9.15 uur:

De overleden familie Sebregts-Somers, Willy Sebregts.

IN MOERSTRATEN

Vrijdag 3 juni 19:00 uur:

Piet van Tiggelen.

IN HEERLE

Zaterdag 21 mei 17:00 uur:

de overleden ouders Jac en Cor van Aert-van de Sanden en schoonzusje Lia van Aert-Notenboom, de overleden ouders De Kok-Suijkerbuijk, Jo en Martien Kerstens-de Kok.

GEBED OM VREDE

God,
Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraïne,
om vrede tussen mensen die elkaars burens zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.

Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare
mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.

U die met ons bent begaan,
hoor ons.
God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden,
hoor ons roepen,
hoor ons smeken aan.

Amen.

Parochie info

Pastores: • pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
• diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? **Bel dan 06 15656260.**

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de website of een e-mailbericht naar infoolv@samenkerk.nl of de telefoonnummers achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.

Opgeven intenties

 Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
 - Heerle 0165-303102
 - Moerstraten 0165-303114
 - Wouw 0165-308230
 - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379885

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 15 juni
AANVRAGEN voor de
periode 26 juni – 17 juli**

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 22 juni** Kopij inleveren voor **maandag 13 juni** via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **www.samenkerk.nl**

Vieringen in de parochie

Datum	Heerle	Moerstraten	Wouw	Wouwse Plantage
Zaterdag 21 mei	17:00 uur F. Verheije, pastoor			
Zondag 22 mei			11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Donderdag 26 mei Hemelvaart			11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman	Geen viering
Zondag 29 mei			11:00 uur F. Verheije, pastoor Cantores Orgel F. Schijven	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Vrijdag 3 juni		19:00 uur F. Verheije, pastoor	19:00 uur: Vormsel Vic.gen. M. Lindeijer R. Keetelaar, diaken	
Zondag 5 juni Pinksteren			11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Maandag 6 juni			Geen viering	Geen viering
Zondag 12 juni			11:00 uur F. Verheije, pastoor Carel Jan Reuver Orgel G. Siebelink	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zaterdag 18 juni	17:00 uur R. Keetelaar, diaken			
Zondag 19 juni			11:00 uur R. Keetelaar, diaken Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman	9:15 uur R. Keetelaar, diaken

**De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.**