



Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

[viertorens@samenerk.nl](mailto:viertorens@samenerk.nl)

Jaargang 31 nummer 6

22 juni 2022

---

**PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW**

---

## ZOMERTIJD: OP ADEM KOMEN...

Herkent u het ook? Zoveel dingen die je moet doen, waaraan je moet denken. En daarom doen we veel dingen maar tegelijkertijd. Multitasking wordt dat genoemd. Het leven is weer net zo hectisch als voor de coronatijd. Hectisch is een relatief nieuw woord dat in de Van Dale pas sinds 1999 vermeld wordt. Het is een woord dat past bij onze tijd en het betekent: Druk en chaotisch.



Bijna iedereen wordt nu geregeerd door e-mails, apps, beeldschermen in alle formaten, gsm. Het is makkelijk en handig. Maar soms denk je: Wanneer ben ik nu klaar en heb ik vrij? Jongere mensen gaan gemakkelijker om met alle nieuwe mogelijkheden. Maar de werkelijkheid van een jong gezin is veelal toch hectisch. We hebben en moeten wel heel veel. En de onderwijsinspectie stelt vast dat leerlingen in Nederland veel impulsen krijgen. Dynamisch. Maar het niveau van lezen en schrijven, van rekenen en taal is laag geworden. Men neemt zich voor

de komende zes jaar hieraan extra aandacht te schenken. Dat vraagt concentratie en dat gaat niet goed samen met multitasking. Een spanningsveld. Toch is omdenken nodig.

In de zomertijd moet het toch lukken om te genieten van wat vrijheid en ongedwongenheid. Toekomen aan het echte contact van mens tot mens, aan elkaar. Niet digitaal maar echt. Echte ontmoetingen. Genieten van de natuur en van cultuur. Gewoon weer eens een goed boek lezen, dat je nooit meer zult vergeten. Even stil zijn of bidden in een kerk of kapel. Meevieren in een kerk. God ervaren. Onthaasting. Op adem komen. Misschien dichterbij de waarheid komen en goede inzichten krijgen.

Er is een mooie liedtekst, die ineens in mij opkwam:

**“Wat altijd is geweest,  
het waaien van de Geest  
gebeurt aan ons vandaag.  
Dat vuur van het begin  
wij ademen het in,  
Gods woord dat antwoord vraagt.”**

Mag de levendmakende Geest van God door ons heen gaan. Hij wordt aangeduid met bijbelse namen als: Schepper Geest, Helper, Trooster ook, Geest van de waarheid. Het is de Pinkstergeest.

Van harte wens ik ons allen toe, dat we deze zomertijd weer op adem komen. De frisse lucht, letterlijk ook de buitenlucht, zal ons goed doen. En wie weet wat voor scheppingskracht ( creativiteit ) opgewekt wordt.

*Pastoor Frans Verbeije*

## **GEEN VIERINGEN IN HEERLE EN MOERSTRATEN**

Gedurende de maanden juli en augustus zullen er in De Parelmoer te Moerstraten geen vieringen plaatsvinden. In de kapel in Heerle is er een viering op 16 juli. In de maand augustus is ook in Heerle geen viering.

De eerstvolgende viering in **Moerstraten** is op **vrijdag 2 september**. De eerste viering in de maand september in de kapel van **Heerle** zal op **zaterdag 17 september** zijn.

Zoals sneeuw niet bij de zomer past,  
en regen niet bij de oogst,  
zo past eer niet bij een dwaas.  
Spreuken 26:1 NBV



## VASTENACTIE OPBRENGST 2022

Ruim voor Pasen werden de vastenzakjes verspreid en achterin de kerken gelegd voor het project: “Je land is je leven”

De opbrengst is dit jaar:

- in Heerle € 2,-
- in Moerstraten € 115,-
- in Wouw € 163,55
- in Wouwse Plantage € 180,50

**Totaal opbrengst Vastenzakjes € 461,05**

Collecte voor Oekraïne:

- in Wouw € 384,77
- in Wouwse Plantage € 131,20

**Totale opbrengst voor de Vastenactie € 977,02**

Hoeveel er rechtstreeks is gestort/gedoneerd, is bij ons niet bekend.

Heel hartelijk dank voor uw gift.

Alle vrijwilligers ook hartelijk bedankt voor hun inzet.

*De Vastenactiegroep*

## NIEUW BOEK OVER TITUS BRANDSMA



Op 15 mei is Titus Brandsma heilig verklaard. Wie was deze Titus Brandsma en waarom is hij heilig verklaard? Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen pater Karmeliet, maar ook één van de eerste hoog-leraren Wijsbegeerte en rector aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een toonaangevend persoon in de herontdekking van de Nederlandse mystiek, zelfs mysticus, een ondergewaardeerde theologische hoogvlieger en toch dicht bij de gewone mensen. Niet in het laatst werd hij ook bekend als verzetsheld en martelaar. Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut

belichten in dit full colour geïllustreerde hardcover boek ieder aspect uit het leven van het bewonderingswaardige mens die Titus Brandsma was.

Auteur(s): De Kesel, Marc, Wijsen, Frans, Lüthy, Christoph e.a.

Uitgever: Halewijn Uitvoering: Paperback , 184 pagina's , 25 x 20 cm € 19,95

## BOEKJE OVER KERK WOUWSE PLANTAGE



Van de hand van René Hermans is onlangs een boekje uitgegeven over de kerk van Wouwse Plantage. Het maakt deel uit van een reeks uitgaven van het Erfgoedcentrum Tongerlohuys in Roosendaal. In 18 bladzijden beschrijft René de moeizame oprichting en andere perikelen, die met de St. Gertrudiskerk samenhangen. Niet alleen de bouw kwam pas tot stand na langdurige onderhandelingen met de bisschop, maar het was ook niet eenvoudig om een pastoor te vinden. Hoewel de parochie in 1876 is ontstaan, zijn er toch al drie verschillende kerkgebouwen geweest. De huidige kerk stamt uit 1950 en is gebouwd omdat de vorige kerk ernstig was beschadigd door

oorlogshandelingen. In het boekje staan veel oude foto's en is ook aandacht gegeven aan de verering van Nicolaas van Tolentijn. Het is gratis verkrijgbaar op Erfgoedcentrum Tongerlohuys, Kerkstraat 1 te Roosendaal

## TERUGBLIK OP VORMSELVIERING

Op vrijdag 3 juni was in de St. Lambertuskerk om 19:00 uur een vormselviering, met als voorgangers vicaris-generaal Dr. M. Lindeijer SJ en diaken R. Keetelaar en als assistente Mirella Broos. De muziek werd verzorgd door het Lambertuskoor met als organist Janno den Engelsman.

Van de 15 kinderen zijn er 11 woonachtig in onze parochie. De voorbereiding was toch nog anders dan in de jaren voor de Corona crisis. Zo kon de regionale bijeenkomst van het Bisdom, het zogenaamde Lopend Vuurtje in de kerk te Bergen op Zoom, helaas niet doorgaan. Maar we hebben toch een paar keer samen kunnen komen. De speurtocht in de kerk van Wouw vonden de vormelingen wel leuk. Vooral de biechtstoel is dan erg interessant! Aansluitend konden de kinderen zich voorstellen in de presentatieviering. Een aantal vormelingen hebben op zondag het Paadje van Kaatje in Ossendrecht gelopen. Gelukkig was het goed weer en hebben we onderweg fijne gesprekken gehad en

leuke opdrachten gemaakt. De dag voor de viering hebben we nog een theorie-bijeenkomst gehad over het sacrament Vormsel. We begonnen deze bijeenkomst met een quiz met geloofsvragen. Dat riep vele vragen op. Daarna is een generale repetitie gehouden, zodat iedereen goed wist wat ze bij de viering konden verwachten. Een aantal kinderen hebben ook meegeholpen tijdens de viering. Twee vormelingen staken de doopkaarsen aan, waarmee de vormelingen bij aanvang van de viering waren binnenkomen. Vervolgens lazen een aantal vormelingen de voorbeden voor en nog drie andere vormelingen hielpen mee bij het tafel dekken.

Het resultaat was een stijlvolle viering met een goede sfeer. Veel familieleden woonden de viering bij, waardoor de kerk goed gevuld was.

De vormelingen zijn: **Bram van Aert, Maurice Bartels, Demi Boden, Veerle Bogers, Asia Gębczyk, Amelia Gębczyk, Martyna Gębczyk, Fenna Hoetelmans, Petar Loncar, Thijs Mies, Lieke Mies, Siem Peeters, Kurt Peeters en Isabel Timmermans.**



## ORGELCONCERT OP 16 JULI

Op zaterdag 16 juli a.s. organiseert de Stichting Orgelfonds het derde orgelconcert van dit jaar. De organist is Ignace Michiels uit Mechelen.



Als u vorig jaar in oktober het jubileumconcert in de St. Lambertuskerk ter ere van de zusters Norbertinessen hebt bezocht, dan hebt u hem al een keer op ons mooie orgel kunnen horen. Ignace (Brugge, 1963) studeerde orgel, piano en klavecimbel aan het conservatorium van zijn geboortestad. In 1986 werd hij laureaat aan het Lemmensinstituut te Leuven. Hij vervolgde zijn opleiding bij Robert Anderson in Dallas (Verenigde Staten), in Brussel bij Herman Verschraegen en bij Odile Pierre in Parijs, waar hij de Prix d'Excellence verwierf. Aan het Koninklijk Conservatorium te Gent behaalde hij het Hoger Diploma voor orgel. Michiels was gedurende 15 jaar dirigent van het Brugse oratoriumkoor Cantores,

waarmee hij verscheidene werken van grote meesters heeft uitgevoerd. In het jaar 2001 richtte hij samen met zijn Duitse collega Gabriel Dessauer het Reger-Chor International op. Deze formatie bestaat uit geselecteerde Vlaamse en Duitse zangers. Tevens is hij oprichter-dirigent van het vocaal ensemble 'De Wijngaard'. Sinds 1991 is Ignace Michiels titularis-organist van de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge en organisator van het Kathedraalfestival Brugge. Zijn uitgebreide repertoire omvat onder meer het hele orgeloeuvre van Bach, Franck, Mendelssohn en Dupré, de symfonieën van Widor en Vierne en de orgelsonates van Guilmant en Rheinberger. Tegenwoordig doceert Ignace Michiels aan het stedelijk conservatorium van Brugge en aan het conservatorium van de Gentse Hogeschool. Ook gaf hij meermaals masterclasses in de VS en zetelde in diverse jury's van internationale orgelconcoursen. Ignace Michiels concerteert over de hele wereld en maakte diverse cd- en radio-opnames. In 2009 werd hij bekroond met de Prijs van de Sociaal-Culturele Raad van de stad Brugge.

Het concert in Wouw begint om 19:30 uur; de entree is € 12,- inclusief een programmaboekje. Na afloop is gelegenheid tot napraten met een glas wijn.

*Stichting Orgelfonds Wouw*

## CARITASCOLLECTE JULI 2022

Wouw, zondag 3 juli

Wouwse-Plantage, zondag 10 juli

Heerle, zaterdag 16 juli

### Caritascollecte voor de Voedselbank stichting Goed Ontmoet.

Deze voedselbank werkt voor 6 gemeenten in de regio West-Brabant waaronder Roosendaal.

Inwoners van onze 4 kerkdorpen kunnen een voedselpakket aanvragen. Niet iedereen heeft recht op een voedselpakket. Dit is afhankelijk van je financiële situatie. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de organisatie.

Deze is te vinden onder **goedontmoet.com**

In een tijd waarin de boodschappen steeds duurder worden stijgt ook het aantal personen dat genoodzaakt is een beroep te doen op de voedselbank. Donaties zijn dan ook zeer welkom.

Caritas beveelt deze collecte van harte aan.

Wilt u de organisatie steunen door zelf een bedrag over te maken dan kunt u dit storten op:

NL 78 RABO 0140241833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom o.v.v. donaties.



## GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING IN DE PAROCHIEKERK VAN WOUW

Op maandag 13 juni hebben een aantal parochianen de ziekenzalving ontvangen in een gezamenlijke viering met als voorganger onze pastoor Frans

Verheije.

De meeste mensen, die voor de zalving zelf komen, wonen in Markant of het Leonardushof.

Daarnaast waren er enkelen van elders. De ziekenzalving op deze gezamenlijke manier geeft mij het gevoel dat zo'n zalving minder beladen is dan in een 'acute' privé-situatie, maar wellicht ook minder persoonlijk, Al hangt dit laatste af van ieders eigen



beleving. Het was zeker heel stemmig en waardig!  
Daarbij luisterde ons gewaardeerd Lambertuskoor deze maandagviering met Nederlandse gezangen weer professioneel op, met op het orgel Frank Schijven. Alle mensen, die zorg hebben gedragen aan de voorbereiding: chapeau voor jullie arbeid! En uiteraard alle aanwezigen, goed dat u er was!

*Wim Brooijmans*

## ZUSTER MARIE ADOLPHINE



In het bisdom Breda kennen we ook een heilige: zuster Marie Adolphine. Ze werd geboren in Ossendrecht als Kaatje Dierickx op 3 maart 1866 en overleed in China op 9 juli 1900 ten gevolge van de Bokseropstand. Het was destijds wel een gevaarlijke missie voor de zusters franciscanessen, waartoe Kaatje behoorde, want China was niet-westersgezind en zocht schuldigen. De Bokseropstand brak uit en de zusters werden koelbloedig vermoord op 9 juli 1900. In ons bisdom is er steeds aandacht geweest voor deze zusters. Zo werd zuster Marie Adolphine in 1846 zalig verklaard en in 2000 heilig verklaard. Ook dit jaar wordt weer aandacht aan haar besteed en wel op 10 juli 2022, haar feestdag: om 9.00 uur is er een stille gebedstocht vanaf de Adolphinekapel, om 10.00 uur is de processie door het dorp Ossendrecht en om 10.30 uur vindt de plechtige eucharistieviering plaats in de Gertrudiskerk in Ossendrecht. *(uit: nieuwsbrief vicariaten bisdom Breda)*

## MARIA OMMEGANG

Op zondag 26 juni trekt de Maria Ommegang, na twee coronajaren met een beperkte stoet in de kerk, weer in de volledige opzet door de binnenstad van Bergen op Zoom. Een religieus, cultureel historisch schouwspel dat hier en in de verre regio uniek is en waar we erg trots op zijn. Het is voor de 78e naoorlogse keer dat de Maria Ommegang wordt gehouden. Het jaarthema is: “Maria, onze mantel der liefde” Om 15.00 uur openen de poorten van het Markiezenhof aan de Steenbergsestraat om dit kleurrijk spektakel van start te laten gaan. De stoet is gratis te bekijken. Voor mensen, die niet lang kunnen staan, zijn stoeltjes beschikbaar. Deze zijn vanaf 1 juni '22 te reserveren. De Maria Ommegang dateert van 1945, maar heeft een rijk historisch verleden. Een legende verhaalt dat, vermoedelijk in of rond 1400, op





de schorren van het Scheldestrand een koningscrucifix aanspoelde. Een eikenhouten Kruislieveheer, zwart van het zeewater en bekleed als koning, getooid met een gouden kroon. Dit beeld werd in optocht de toenmalige stad binnengedragen en vanaf die tijd werd elk jaar op de zondag na Beloken Pasen dit beeld in een ommeegang door de stad gedragen. Zo ontstond een ommeegang, die in de Middeleeuwen opbloeide tot een waar volksfeest, maar ook uitgroeide met allerlei creaties, waaronder een eigentijds processiegedeelte waarin ook het aangeklede beeld van Maria van het Lievevrouwegilde werd meege dragen. Dit beeld stond door het jaar in een eigen Mariakapel van de Gertrudiskerk, vereerd als de Hoge Lieve Vrouw van Bergen.

## VERDRIET IN EEN FAMILIE



**Riet Vos-Uytdewilligen**, weduwe van Jan Vos, is in Heerle geboren op 12 augustus 1933 en is opgegroeid op de boerderij met 3 broers en 3 zussen. Ze had weinig met het boerenleven en na afronding van de Mulo heeft ze 10 jaar op kantoor gewerkt. In 1960 is ze met Jan getrouwd en gingen ze wonen in de Anjelierstraat in Roosendaal. Samen kregen zij twee kinderen. In 1974 verhuisde ze naar de Populierstraat in Heerle. Ze werd oma van twee kleinkinderen en 10 jaar geleden werd ze overgrootmoeder. Met het gezin ging ze elke zomer naar de camping in Kamperland. Na de pensionering van Jan gingen ze regelmatig fietstochten maken naar Zeeland en naar het restaurant in Yerseke en Philippine. De vrije tijd werd ook gevuld met reizen naar Zwitserland en de Griekse eilanden. Het overlijden van kleindochter Linda in 2004 was voor haar erg verdrietig. Na het overlijden van Jan in 2014 brak er een donkere periode aan. Na haar verhuizing naar Wouw krabbelde ze langzaam weer op. De dagen stonden in het teken van krantje lezen, puzzelen, tenniskijken en bezoeken en uitstapjes met haar kinderen en kleinkinderen. Sinds de komst van haar jongste zus naar de Venpoorten, die haar vaak bezocht en haar meenam, zag Riet het leven weer van de zonnige kant. Een aantal weken terug ging haar gezondheid sterk achteruit en werd duidelijk dat haar overlijden nabij kwam. Op 13 mei is ze in Bergen op Zoom overleden. Vanuit de St. Lambertuskerk in Wouw was haar uitvaart. Dat zij ruste in vrede.



# WIJ BIDDEN VOOR

## IN WOUW

### **Zondag 26 juni 11.00 uur:**

Sjaak van Heijbeek, Riet van de Kar-Blok, Anja van Nassau.

### **Zondag 3 juli 11.00 uur:**

Ton van Winden. We gedenken de sterfdag van Ad Mouwen

### **Zondag 10 juli 11.00 uur:**

Het overleden echtpaar de Visser-Scheepers, Nora van Dorst-de Backer, Piet en Riet Rommens-Welten, Henk van der Zande, Rien Sebregts. We gedenken de sterfdag van Dingena Bastiaanse-Bals.

### **Zondag 17 juli 11.00 uur:**

We gedenken de sterfdag van Hubertus Bastiaanssen, Henk Snepvangers.

**WIJ GEDENKEN DE  
OVERLEDEN PAROCHIAAN:  
Riet Vos-Uytdewilligen**

## IN WOUWSE PLANTAGE

### **Zondag 26 juni 9.15 uur:**

Kees Uijtdewillegen, Cees en Naantje van Meel- Nuiten.

We gedenken de sterfdag Rina van Meel-van Meer, Ko van Meel.

We bidden ter ere van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand

### **Zondag 10 juli 9.15 uur:**

Nora van Dorst-de Backer, Jan Mangelaars, de overleden ouders De Crom-Nijssen en overleden kinderen.

We gedenken de sterfdag van Frans de Crom, Christ Koolen

### **Zondag 17 juli 9.15 uur:**

Jo Uijtdewillegen-van Doormaal, Jan Bruijns.

**Coppens**   
Uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar  
**0165-303074**  
[www.uitvaartcoppens.nl](http://www.uitvaartcoppens.nl)

### Uitvaartverzekering

Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent. U bent altijd vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming.

Als u dat wilt, verzorgen wij de melding aan de verzekeringsmaatschappij.



## Parochie info

**Pastores:** • pastoor F. Verheije, e-mail: [pastoorverheije@gmail.com](mailto:pastoorverheije@gmail.com)  
• diaken R. Keetelaar, e-mail [diakenkeetelaar@gmail.com](mailto:diakenkeetelaar@gmail.com)

### Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? **Bel dan 06 15656260.**

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de website of een e-mailbericht naar [infoolv@samenkerk.nl](mailto:infoolv@samenkerk.nl) of de telefoonnummers achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.

### Opgeven intenties

Intenties kunt u aanvragen:

- via de website [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
  - Heerle 0165-303102
  - Moerstraten 0165-303114
  - Wouw 0165-308230
  - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379885

**NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK 13 juli  
AANVRAGEN voor de  
periode 24 juli-21 augustus**

**Stipendium:** de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

**Doopsel** Meer informatie op: [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

**Parochiebijdrage:** U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

**Kerkbestuur:** vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: [kerkbestuurolv@samenkerk.nl](mailto:kerkbestuurolv@samenkerk.nl). Bankrek.NL60 RABO 0372701396

**Parochieblad:** Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 20 juli en is een kerkdeurnummer** Kopij inleveren voor **maandag 11 juli** via het emailadres: [viertorens@samenkerk.nl](mailto:viertorens@samenkerk.nl) of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **[www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl)**

## Vieringen in de parochie

Datum	Heerle	Moerstraten	Wouw	Wouwse Plantage
Zondag 26 juni			11:00 uur R. Keetelaar, diaken	9:15 uur R. Keetelaar, diaken
Zondag 3 juli			11:00 uur R. Keetelaar, diaken Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman	Geen viering
Zondag 10 juli			11:00 uur F. Verheije, pastoor Carel Jan Reuver Orgel G. Siebelink	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zaterdag 16 juli	17:00 uur F. Verheije, pastoor			
Zondag 17 juli			11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman	9:15 uur F. Verheije, pastoor

**De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.**

### OPNIEUW SPREEKUR IN WOOU VOOR DE HELE PAROCHIE

Vanaf **maandag 5 september a.s.** zal het spreekuur in het parochiecentrum van Wouw, Torenplein 1A opnieuw opgestart worden. Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur ben ik in het parochiecentrum aanwezig. Dan kunt u terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. U bent welkom. *Mirella Broos, teamassistente*

## Het adres voor al uw lekkernijen!





**Machielse, keurslager**

Kloosterstraat 6 • Wouw • tel. 0165-308130  
[www.machielse.keurslager.nl](http://www.machielse.keurslager.nl)