

# ROND DE



# 4 TORENS

Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

[viertorens@samenerk.nl](mailto:viertorens@samenerk.nl)

Jaargang 31 nummer 7

20 juli 2022

---

**PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUD**

---

## **VERBONDENHEID MET ELKAAR, ELKAARS NAASTEN...**

In deze zomervakantietijd zijn er voor veel mensen ontmoetingen met elkaar. Ook ontmoetingen met mensen die een andere taal spreken, uit een andere cultuur komen, misschien een andere of geen godsdienst hebben. Die ontmoetingen in eigen land of elders kunnen heel interessant zijn en sympathiek. Zodat je goede herinneringen kunt bewaren aan deze medemensen.

In het Evangelie van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10,25-37) gaat het over wie mijn naaste, mijn medemens, is. Jezus geeft als antwoord: Dat is gewoon degene die op je weg komt en die hulp nodig heeft. Nationaliteit, ras, cultuur, godsdienst zijn niet van belang daarbij. Het zijn allemaal mensen.



Met dit Evangelie is het eigenaardig: Waarschijnlijk ligt er een Joodse man, slachtoffer van geweld en beroving, langs de weg. Mensen uit zijn eigen volk, cultuur en godsdienst, zien hem wel liggen, maar lopen in een boog om hen heen. Een Samaritaan, niet uit zijn groep dus, ziet hem ook liggen en kijkt naar hem om

en verzorgt hem. Die Samaritaan wordt dus door de hulpverlening de naaste van de gewonde en gekwetste medemens. Je kunt dus mensen uit een andere groep, familie- en vriendenkring dan de jouwe zien en helpen in hun nood.

Via journaal en in de media vernemen we van oorlog, geweld, egoïsme. Je kunt dan erg pessimistisch worden over de toekomst van de mensheid en de aarde. Er is inderdaad een verruwing gaande en er is een hardheid in onze wereld en samenleving. Toch zijn er veel vriendelijke en hartelijke mensen. Zij helpen waar het kan. Je voelt echte verbondenheid. Er zijn best veel mensen die de anderen wel zien. Naar elkaar omzien. En ook gewoon een slachtoffer een eindje op weg willen helpen en de hulpverlening regelen. Er is veel goedheid. Dat geeft hoop op toekomst.

In zijn tijd wenste de Heilige Franciscus van Assisi de mensen die hij tegen kwam vrede en alle goeds. Nog altijd is dit de Franciscaanse vredesgroet: “Pax et Bonum, Vrede en alle Goeds! “De Blijde Boodschap van Jezus Christus over menselijkheid en naar elkaar omzien is van alle tijden. Als christenen, als katholieken, zijn wij hier bijzonder toe geroepen. En daarbij mogen we de eigen kring overstijgen. Paus Franciscus getuigt hier steeds van. De Argentijnse Jorge Bergolio heeft niet voor niets de naam van Franciscus aangenomen na zijn pauskeuze. Het is een programma.

Onze hulp en attente aandacht vormen ook een krachtig missionair getuigenis. Zij roepen de vraag op waar je die inzet en die hartelijkheid vandaan haalt. En verwijzen naar je inspiratiebron, naar het Evangelie. Misschien wekt het interesse en wil die ander ook een leerling van de Heer, een vriend van Jezus worden.

*Pastoor Frans Verbeije*

## **RONDELEIDINGEN IN DE LAMBERTUSKERK**

De rondleidingen in de Lambertuskerk zijn al in vorige maand van start gegaan. Toch willen wij hier graag vermelden, dat ook in de maanden juli, augustus en september op elke zondagmiddag van 14:00-17:00 uur steeds twee gidsen paraat staan om belangstellenden in de kerk rond te leiden. U krijgt dan, geheel gratis, veel achtergrondinformatie over het kerkgebouw en de daarin aanwezige schatten, zoals de beelden in het priesterkoor en het Verrijzenisraam. Op zondag 21 augustus is het bovendien Bernardusdag. Een extra openstelling is er op zaterdag 10 september in verband met het Monumentenweekend. Inmiddels zijn bij de beelden in het priesterkoor en in het middenschip aan de zijde van het past. Woltersplein vernieuwde panelen geplaatst met informatie over de beelden en de geschiedenis van de Cisterciënzer Orde. Misschien kunt u ook niet-parochianen informeren over deze rondleidingen. Iedereen is van harte welkom.

*Namens de gidsenwerkgroep: Frank Schijven.*

# CARITASCOLLECTE AUGUSTUS 2022 VOOR STICHTING PAUL

Waar en wanneer?

Wouw zondag 7 augustus

Wouwse Plantage zondag 14 augustus



## Stichting Paul – omdat alle kinderen moeten kunnen sporten

Kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging, krijgen van Stichting Paul de kans te gaan sporten. Voor die kinderen, tot 18 jaar en wonende in de gemeente Roosendaal, betaalt Stichting Paul de contributie.

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs de regels en omgangsvormen om goed en respectvol met elkaar om te gaan. Ze maken tijdens het sporten op een gezonde manier plezier met leeftijdsgenootjes. Sporten is ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

Ouders en professionals die verantwoordelijk zijn voor de zorg en ontwikkeling van kinderen, zoals leerkrachten, gezins- en jeugdhulpverleners kunnen een aanvraag doen bij Stichting Paul. Stichting Paul is een Roosendaals initiatief opgericht door de loopmaatjes van Paul Quik.

Voor meer informatie en aanvragen: [www.stichtingpaul.nl](http://www.stichtingpaul.nl) of [info@stichtingpaul.nl](mailto:info@stichtingpaul.nl) Caritas steunt dit mooie initiatief en beveelt de collecte dan ook van harte bij u aan.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op Bankrek.nr: NL10 RABO 0106 2029 44.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Caritas O.L.V. in het Woud, deeltraad Moerstraten.*

## OPNIEUW SPREEKUR IN WOUW VOOR DE HELE PAROCHIE

Vanaf **maandag 5 september a.s.** zal het spreekuur in het parochiecentrum van Wouw, Torenplein 1A opnieuw opgestart worden. Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur ben ik in het parochiecentrum aanwezig. Dan kunt u terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. U bent welkom.

Telefonisch bereikbaar: **06-30525509**

*Mirella Broos, teamassistente*

## VERDRIET IN EEN FAMILIE



**Leo van Herel** overleed onlangs op 27 juni, niet lang na zijn 81e verjaardag. Hij beschouwde als zijn belangrijkste taak in het leven de zorg voor zijn gezin; hij was 55 jaar getrouwd met Rose-Marie en was de lieve vader van Coen, Evert en Marjolein en grootvader van Fabian en Lilly. In zijn werkzame jaren was hij adjunct-directeur van familiebedrijf Van Herel – De Kok, een bedrijf in bouwmaterialen, keukens en sanitair. Hij was een intelligente, aimabele man en hij had een groot gevoel voor sociale rechtvaardigheid; zo zat hij al vroeg bij de stichting 'Jeugd en Gezin', bij de Rotary (Roosendaal), hij bracht eten rond voor 'Tafeltje Dekje', was decennia lang voorzitter van het 'Schrauwen fonds'; allemaal instellingen die opkomen voor de minder bedeelden. Verder zat hij vele jaren bij de 'Orde van den Prince' dat zich sterk maakt voor het behoud van de Nederlands taal. Na zijn pensionering ontpopte hij zich bovendien tot een heel verdienstelijk schilder; vooral zijn landschappen waren prachtig. De laatste decennia van zijn leven kon hij genieten van zijn kinderen waarop hij erg trots was en natuurlijk van zijn kleinkinderen waar hij minstens net zo trots op was. Leo's liefde, warmte en betrokkenheid zullen zeer gemist worden, maar we zijn dankbaar hij zo lang echtgenoot, vader, opa, broer en vriend heeft mogen zijn. Hij kon in rust en vrede van ons heengaan, in het bijzijn van zijn gezin waar hij zo van hield. Moge hij rusten in vrede.



Op 9 juli overleed in de leeftijd van 84 jaar onze medeparochiaan **Rina (Marina Maria Theresia) Hopmans-Manniën**, echtgenote van Bert Hopmans. Zij werd geboren in Oudenbosch op 9 januari 1938. Uit haar huwelijk met Bert is zoon Johan geboren. Zij woonde op de Kruislandseweg.

In haar jonge jaren heeft ze in de zorg gewerkt en ze had

ook een opleiding voor kraamverzorgster voltooid. Die opleiding is haar, zelfs na haar huwelijk nog een aantal malen goed van pas gekomen, omdat ze bij de bevalling van een aantal buurkinderen kon helpen.

In 1987 werd ze getroffen door een herseninfarct en moest daardoor het nodige inleveren. Dat werd nog erger toen ze in 2007 een tweede infarct kreeg; voortaan was ze gebonden aan de rolstoel en werd ze afhankelijk van Bert en Johan. En dan heeft ze ook nog eens Covid gekregen, waardoor ze het benauwd had.

Hoewel ze de laatste tijd lichamelijk steeds verder is achteruitgegaan, bleef haar geest krachtig. Haar uitvaart was op 15 juli in de St. Lambertuskerk. Dat zij ruste in vrede.



Onze medeparochiaan **Mart/Tien (Martinus Maria) Cales** is op 10 juli in Roosendaal overleden. Hij werd op 8 juni 1939 in Drunen geboren en was gehuwd met Hannie Vinkenvleugel. Uit hun huwelijk zijn drie zoons geboren. Hannie, die werkzaam was in de zorg, is slechts 50 jaar geworden en al bijna 24 jaar geleden overleden. Mart was opa van vijf kleinkinderen. Veel medeparochianen zullen Mart kennen, want hij was een trouw

kerkganger. In de laatste maanden van zijn leven ging zijn conditie sterk achteruit en kon hij niet meer in een ruk de loop naar de voorste kerkbank halen. Mart was een belezende man; op zijn bidprentje staat zowel een gedicht van J.C. Bloem als een van hemzelf:

*Mijmering*

*Zó vaak al wisselden seizoenen  
bladeren vielen, tóch bloesem kwam.  
Kinderen waren opeens volwassen,  
- een rivier in kronkelgang-  
Zóveel jaar de zon zien komen,  
Eronder mijn eigen weg gegaan.  
alles wisselt,  
alles blijft steeds,  
morgen is vaak vandaag;  
gisteren is de toekomst,  
zoekend naar eeuwigheid.*

Zijn uitvaart vond plaats vanuit de St. Lambertuskerk in Wouw op zaterdag 16 juli en aansluitend is hij naast zijn vrouw begraven op het kerkhof aan de Doeldreef. Moge hij rusten in vrede.

# WIJ BIDDEN VOOR

## IN WOUW

### **Zondag 24 juli 11.00 uur:**

Piet en Riet Rommens-Welten, de overleden ouders Goorden-Schepers, Marinus Bovée en Anna van de Weijgaert, Johan van Tilburg, het echtpaar Van Tilburg-Schillemans, het echtpaar Van Nispen-Schillemans. We gedenken de sterfdag van Riet Hoetelmans.

### **Zondag 31 juli 11.00 uur:**

Bep Kemperman, Ed Kemperman, Klaartje Kemperman, Jan Goorden, Christine van Oorschot-Uijtdehaag. We gedenken de sterfdag van Rienus Oomen, Cor Meeuwis-Maas, Ad Meeuwis.

### **Zondag 7 augustus 11.00 uur:**

Ton van Winden, Henk van der Zande, Frans Schuurbijs. We gedenken de sterfdag van Adriana Damen-Koolen.

### **Zondag 14 augustus 11.00 uur:**

Mien Hertogh, het overleden echtpaar de Visser-Scheepers, Nora van Dorst-de Backer, de overleden ouders Bastianen-Goderie en kinderen, Petrus van Oers, Piet de Weerd, Jos van Nassau, Anja van Nassau, Dé Raaijmakers. We gedenken de sterfdag van Johanna Raaijmakers-de Greef.

### **Zondag 21 augustus 11:00 uur:**

Cornelis Goorden, Christine van Oorschot-Uijtdehaag, Rien Sebregts. We gedenken de sterfdag van Frans Hertogh, Johanna Goorden-Schepers, Marianne van Oers-van Aart

## IN WOUWSE PLANTAGE

### **Zondag 24 juli 9.15 uur:**

de overleden ouders Cees en Naantje van Meel-Nuiten, Rina van Meel-van Meer. We gedenken de sterfdag van Goort Mangelaars

### **Zondag 31 juli 9.15 uur:**

Cees Uijtdevelgen.

### **Zondag 14 augustus 9.15 uur:**

de overleden ouders Cees en Naantje van Meel-Nuiten, Rina van Meel-van Meer. Marie Buysen van de Sanden, Frans Buysen. We gedenken de sterfdag van Janus Buysen, Nora van Dorst-de Backer. De overleden ouders Van Tilburg-Van Hees, hun zonen en schoonzoon. Ter ere van Maria Ten Hemelopneming.

### **Zondag 21 augustus 9:15 uur:**

We gedenken de sterfdag van Jan Mangelaars.

### **WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN PAROCHIANEN:**

Leo van Herel  
Rina Hopmans-Manniën  
Mart/Tien Cales

## Parochie info

**Pastores:** • pastoor F. Verheije, e-mail: [pastoorverheije@gmail.com](mailto:pastoorverheije@gmail.com)  
• diaken R. Keetelaar, e-mail: [diakenkeetelaar@gmail.com](mailto:diakenkeetelaar@gmail.com)

### Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? **Bel dan 06 15656260.**

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de website of een e-mailbericht naar [infoolv@samenerk.nl](mailto:infoolv@samenerk.nl) of de telefoonnummers achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.

### Opgeven intenties

 Intenties kunt u aanvragen:

- via de website [www.samenerk.nl](http://www.samenerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
  - Heerle 0165-303102
  - Moerstraten 0165-303114
  - Wouw 0165-308230
  - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379885

**NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK 18 augustus  
AANVRAGEN voor de  
periode 28 aug. – 18 sept.**

**Stipendium:** de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

**Doopsel** Meer informatie op: [www.samenerk.nl](http://www.samenerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

**Parochiebijdrage:** U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

**Kerkbestuur:** vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: [kerkbestuurolv@samenerk.nl](mailto:kerkbestuurolv@samenerk.nl). Bankrek.NL60 RABO 0372701396

**Parochieblad:** Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 24 augustus en is een kerkdeurnummer** Kopij inleveren voor **maandag 15 augustus** via het emailadres: [viertorens@samenerk.nl](mailto:viertorens@samenerk.nl) of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **[www.samenerk.nl](http://www.samenerk.nl)**

## Vieringen in de parochie

Datum	Heerle	Moerstraten	Wouw	Wouwse Plantage
Zondag 24 juli			11:00 uur F. Verheije, pastoor Cantores Lambertuskoor Orgel F. Schijven	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 31 juli			11:00 uur F. Verheije, pastoor Orgel J. Sloek	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 7 augustus			11:00 uur F. Verheije, pastoor Orgel F. Schijven	Geen viering
Zondag 14 augustus Maria ten Hemelopneming			11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. Sloek	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 21 augustus			11:00 uur F. Verheije, pastoor (stille viering)	9:15 uur F. Verheije, pastoor

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:  
[www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.

