

# ROND DE



# 4 TORENS

Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

[viertorens@samenerk.nl](mailto:viertorens@samenerk.nl)

Jaargang 31 nummer 9

21 september 2022

---

**PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW**

---

## WIJ VIERTEN FEEST VANWEGE ONS 750-JARIG JUBILEUM !

In een prachtig versierde Sint Lambertuskerk vierden wij zondag 11 september feest. Vele uren is er tevoren gewerkt aan de prachtige bloemenversiering van onder andere zonnebloemen. De kleuren vermengden zich wonderwel met het zonlicht door de ramen, de goud-witte kleuren van de liturgische gewaden van de pastores, en de rode looper in de middengang. Het werd een symfonie van kleuren. Ons prachtige orgel en ons Lambertuskoor zorgden voor een symfonie van klanken. De samenwerking van de koster, akolieten, lector en alle medewerkers in de liturgie was geweldig. En in de Eucharistieviering mochten wij mensen uit alle parochiekernen

Iedereen was en positief aannemers van van de toren, de bouwkundig het bisdom en waren vol lof en over de

Daarna was bij de ingang van

ruimte was gemaakt om koffie te drinken, naar de toespraken te luisteren, lichtbeelden te bekijken. De kerktoren werd symbolisch heropend door de gedeputeerde van de Provincie en door de voorzitter van het Icoon. Zij belden met de oude altaarschellen en de koster zorgde dat daarna de klokken begonnen te luiden.



verwelkomen. even aandachtig gestemd. Ook de de restauratie econoom en de inspecteur van waren gekomen over onze kerk viering.

iedereen welkom de kerk waar een

Het was duidelijk: als gelovigen en als vrienden van het Icoon van Wouw waren wij samen om een prachtig jubileum te vieren. Het was goed te ervaren dat mensen elkaar echt vinden in en rondom het Icoon van Wouw. Er werd goed voor iedereen gezorgd met een glaasje en een hapje. Maandagmorgen waren weer mensen actief om alles verder op te ruimen en dat gebeurde met grote voldoening en tevredenheid. Een goed samenspel zorgt voor een mooie samenklank, een symfonie. Hartelijk dank aan allen die hebben gezorgd en meegewerkt. En wij weten, zoals wij gezongen hebben:

*“God wil aan ons telkens weer tonen,  
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen en hout alleen  
is 't grote werk gedaan.  
't Zal om onszelvé gaan.”*



*Pastoor Frans Verbeije*

## Het Vormsel

De vakantieperiode is voorbij en wij als parochie zijn ook weer gestart met onder andere de voorbereiding voor de Vormselviering. Deze vormselviering is bestemd voor alle kinderen uit groep 8 die hun communie hebben gedaan. De regionale vormselviering vindt plaats op vrijdag 26 mei 2023 in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Hoogerheide. Voorafgaand aan de vormselviering worden de kinderen voorbereid middels een aantal bijeenkomsten. Meer informatie hierover hoort u op de regionale informatie avond. Deze staat gepland op **woensdag 21 september** om 19.00 uur in de kerk van Hoogerheide. De uitnodiging hiervoor is bij alle basisscholen in onze parochie verspreid. Een eerste bijeenkomst voor de vormelingen is het Lopend Vuurtje in



Bergen op Zoom op zaterdag 15 oktober a.s. Opgeven kan daarom **tot 1 oktober 2022** via onze website [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) onder het kopje Vormsel. Voor meer informatie kunt u mailen naar [mirella@samenerk.nl](mailto:mirella@samenerk.nl).

*Mirella Broos, Teamassistent*

## Lopend Vuurtje 15 oktober 2022

Met veel actie en soms heel stil ontdekken de vormelingen op deze diocesane vormelingendag de kracht van de heilige Geest. Ook voor ouders en begeleiders is er deze dag een inspirerend programma. De plaats van samenkomst is de Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66 in Bergen op Zoom.

De dag begint om 10.00 uur met een eucharistieviering. Na een gezamenlijke lunch is er volop ruimte voor ontmoeting en wordt een uitdagend vlammspel gedaan.

Voor ouders, verzorgers en begeleiders is er een moment van groepsgesprek. Aan het einde van het programma, vanaf 13:30 uur, krijgen de deelnemers een persoonlijke zegen. Voor een goede organisatie is het nodig om vooraf aan te melden. Bij voorkeur via de parochie. De kosten voor deze dag bedragen € 5,00 per persoon. Dit geldt voor zowel de vormelingen als voor de ouders/verzorgers/begeleiders. Voor vragen en aanmelding:

[lopendvuurtje@bisdombreda.nl](mailto:lopendvuurtje@bisdombreda.nl)

## GEDOOPT

Door het sacrament van het doopsel in de St-Lambertus-kerk van Wouw zijn in de geloofsgemeenschap opgenomen:

- **MIRTE KREBBEKS (3 SEPTEMBER)**
- **VAJÈN SCHOONEN (4 SEPTEMBER)**
- **PIETER APPELDOORN (18 SEPTEMBER)**



Wij wensen hun doopouders, peetouders en familie proficiat en veel geluk en wij bidden dat zij een gezegend leven mogen krijgen.

## Bloemetje van Caritas

Elke maand worden er bloemetjes bezorgd bij parochianen.



In elk kerkdorp zijn er contactpersonen die adressen doorgeven.

In de regel worden er 4 boeketten bezorgd.

In Moerstraten gebeurt dit door een vrijwilliger.

In de andere kerkdorpen bezorgt de bloemist het boeket.

Bij ziekte, verdriet of een andere bijzondere omstandigheid is een bloemetje op zijn plaats.

Op deze wijze willen we mensen laten weten dat we met hen meeleven en aan hen denken.

Kent u iemand waar een bloemetje goed doet, geef het dan door aan één van de volgende contactpersonen:

Anneke van den Eijnden in Moerstraten tel. 06-48775026 of per app

Adrie Koolen in Wouwse Plantage tel. 0165-379322

Betsy van Meer in Heerle tel. 0165-303102

Gertruud Brooijmans in Wouw tel. 0165-308230

U kunt ook gebruik maken van ons e-mailadres [caritasolv@samenerk.nl](mailto:caritasolv@samenerk.nl)

*Gertruud Brooijmans*

*Voorzitter Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud*

## **CARITASCOLLECTE WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN**

Wouw: 2 oktober

Moerstraten: 7 oktober

Wouwse Plantage: 9 oktober

Heerle: 15 oktober

### **'Jullie zullen mijn getuigen zijn' (Handelingen 1,8)**

Oktober is de Wereldmissiemaand. Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar staat Kenia centraal. Op 23 oktober is het Missiezondag. Met bovenstaand citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.

Caritas wil de Wereldmissiedag van de kinderen ondersteunen.

### **Collecte**

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee!

De opbrengst van de extra collecte is dan ook voor Wereldmissiedag van de kinderen. U kunt een gift doen via de collecte in de kerk of u kunt ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

*Caritas OLV in het Woud Deelraad Wouwse Plantage*

## DE HELPENDE HAND

Beste mensen, Het is weer zover. De Helpende Hand hoopt van harte dat u van plan bent uw kledingkasten eens uit te dunnen. Vaak zijn de kleren nog prima in orde en nog mooi. Je bent er alleen op uitgekeken. De mode wordt wat strakker, breder of anders van kleur en eerlijk is eerlijk...je wilt toch ook weleens wat



anders aan. Nou, maak er dan geen zonde van en breng het zonder schuldgevoelens te hebben op woensdag 21 september naar de Mariakapel van de kerk in Wouwse Plantage. Daar worden dan door vrijwilligers van De Helpende Hand kleren, speelgoed en levensmiddelen opgehaald. Deze goederen worden deels rechtstreeks geschonken

aan kansarme mensen. Wat resteert wordt verkocht in de tweedehandswinkel van De Helpende Hand te Beerst. De opbrengst hiervan komt ten goede aan sociale doeleinden. U wordt gevraagd kleding in plastic zakken te doen en speelgoed en levensmiddelen afzonderlijk en stevig te verpakken.

U kunt tot uiterlijk 21 september 11.00 uur uw spullen inleveren. De Mariakapel is alle dagen geopend. Voor meer informatie over de Helpende hand kunt u terecht op [www.vzwdelhelpendehand.be](http://www.vzwdelhelpendehand.be)

Hartelijk bedankt!

*Huib Raaymakers*

## COLLECTE CARITAS JULI VOOR VOEDSELBANK

Heerle	14,95
Moerstraten	
Wouw	62,95
Wouwse Plantage	<u>22,80</u>
Totaal	€ 100,70

**Jostijn van Oorschoot**  
Kasteelstraat 39  
4724 AR Wouw  
Nederland

t: 06 537 195 77  
e: [info@groencultuur.nl](mailto:info@groencultuur.nl)

[www.groencultuur.nl](http://www.groencultuur.nl)

## **ALLERHEILIGEN, ALLERZIELEN EN ZEGENING GRAVEN**

De vieringen van Allerheiligen en Allerzielen vinden plaats op zondag 30 oktober a.s. om 9.15 uur in Wouwse Plantage en om 11.00 uur in Wouw. Tijdens deze vieringen worden de gedachtenisprentjes uitgereikt.

Pastoor Verheije zal ook de graven op de katholieke kerkhoven gaan zegenen. Dit zal plaatsvinden op de volgende data:

**Zondag 30 oktober** om 8.45 uur zegening graven op het kerkhof in Wouwse Plantage, waarna aansluitend de Allerheiligen / Allerzielenviering.

**Zondag 30 oktober** na de viering van 11.00 uur in Wouw zegening graven op het kerkhof in Wouw.

**Woensdag 2 november** om 15.30 uur zegening van de graven op het kerkhof in Heerle.

**Woensdag 2 november** om 16.30 uur zegening van de graven op het kerkhof in Moerstraten.

Heeft u een dierbare die begraven is op één van deze kerkhoven en wilt u dat zijn/haar graf wordt gezegend door de pastoor, dan bent U van harte welkom.

## **UPDATE OVER DE GEZONDHEID VAN BISCHOP LIESSEN**

29 augustus 2022

Aan het begin van de zomer kampte bisschop Liesen met gezondheidsproblemen; er werd een gezwel geconstateerd en een onmiddellijke operatieve ingreep was noodzakelijk. Vorige week is na verschillende



onderzoeken gebleken dat het om een oncologische aandoening gaat die behandelbaar is. De situatie vraagt om een langere en intensieve behandeling. Gedurende de komende maanden zullen de lopende zaken van bisdom, parochies en religieuzen behartigd worden door de vicarissen en de econoom, die contact

onderhouden met de bisschop. De in gang gezette trajecten zoals de missionaire parochie, de reorganisatie van het bisdomkantoor en het visietraject zullen verdere doorgang krijgen.

De bisschop dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blikken van medeleven. Uw gebed voor de bisschop wordt ook voor de komende maanden op prijs gesteld.

## Het anker van de hoop

Het duurt nog even. Maar paus Franciscus heeft voor het jaar 2025 een heilig jaar uitgeroepen. Ook het motto en het logo van dit jubeljaar heeft hij bekend gemaakt. Toen ik het logo zag moest ik meteen denken aan het korte gedicht van Guido Gezelle: “Met ’t Kruis in top, zoo varen wij, door ’t wereldtij, ten hoogten Hemel op”. Het kruis van de kerk is de mast van het bootje. Een veelkleurig gezelschap van gelovigen bevindt zich aan boord. We zitten samen in dat bootje. Die saamhorigheid is enorm belangrijk. Aan het kruis zit een anker vast. Daarmee is gezegd dat het kruis van Jezus onze hoop is waar wij houvast aan hebben. Hoeveel mensen leven er niet zonder hoop of zelfs in wanhoop? Maar christenmensen zijn mensen van hoop. Daarom is het motto van het jubeljaar 2025 ijzersterk: “pelgrims van hoop”. Inderdaad zijn wij hier op aarde slechts pelgrims. Heel veel dingen zijn onzeker. Er is ook lijden en ziekte. Er is ook de dood. En toch kan het alleen maar beter worden, ondanks alle tegenslag. Dat garandeert ons het kruis van Christus. “Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel” (Hebreeën 6, 18-19). Een sterk kenmerk van de hoop is dat deze ons richt op de toekomst. Zo mogen wij hoopvol gestemd en met een missionaire geest beginnen aan het nieuwe “werkjaar” 2022-2023. Wij zetten onze schouders weer onder de parochievernieuwing. Daarbij past het dat wij denken en handelen als “pelgrims van hoop”. Dan zijn we geen gelovigen die zich vastklampen aan het verleden. Maar dan zijn wij gelovigen die houvast vinden in het evangelie en bijdragen aan het veelkleurige katholicisme dat wereldwijd gestalte krijgt.

*Mgr. H. Lommers, vicaris-generaal*

## Hoge energieprijzen groot probleem voor parochie

Zoals bekend zijn de energieprijzen fiks gestegen en deze stijging is niet meer op te brengen door de parochie.

Zelfs de jaarlijkse begroting in de oude situatie was al niet meer dekkend.

Afgelopen jaren werd er ca € 15000,- per jaar uitgegeven aan energie. Wanneer we geen maatregelen zouden treffen, zullen de extra kosten tussen de € 40.000.- en € 45.000,- bedragen,

M.a.w. drastische maatregelen zijn nodig en daarvoor zal iedereen begrip hebben.

In overleg met diverse personen van onze parochie hebben we besloten dat de grote verwarmingsinstallaties in Wouw en Wouwse Plantage minimaal zullen aangaan, behalve bij begrafenissen.

Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor elektrische verwarming en wat daar de kosten van zijn.

In Wouw zullen de wekelijkse zondagsdiensten vanaf het najaar gehouden worden bij het priesterkoor nabij de sacristie.

Deze ruimte is veel compacter, maar groot genoeg voor deze diensten.

We hopen, dat u begrip heeft voor deze maatregelen want hiervoor geldt hetzelfde als thuis: wanneer je het niet bezit, kun je het ook niet uitgeven.

We houden u op de hoogte.

*Namens het Parochiebestuur:*

*Piet Backx lid parochiebestuur (aandachtsveld gebouwen)*

## **Afscheid van het drukkersduo**

Op 5 augustus van dit jaar hebben we een belofte ingelost om nog één keer met



de drukkers van het laatste uur bij elkaar te komen.

Door Corona was het er nog niet van gekomen.

Sjaak Maas en Ad van der Plas zijn vanwege de stotterende drukpers volledig gestopt met drukken, bij de parochie wel te verstaan.

Met een paar andere aanwezigen erbij was het ‘kabinet’ weer compleet.

De bijeenkomst openen was onnodig, gezien het geluid dat bij binnenkomst meteen te horen was.

We gingen gewoon verder waar we twee jaar geleden gebleven waren.

De problemen in de wereld werden benoemd en met een korte klap opgelost.

Het kabinet in Den Haag doet daar langer over.

Hier in Wouw wordt niet om de hete brij heen gedraaid, maar recht op de brij af! Nestor Sjaak van boven de tachtig heeft zijn vrijwilligerstaak maar liefst 41 jaar in het drukkershok uitgeoefend. Eerst samen met Jan Buijsen en daarna 6 jaar met Ad van der Plas. Sjaak wist van geen ophouden en deed zijn arbeid nauwgezet en steeds met opvallend veel plezier. Als de drukpers het niet had begeven, dan stond hij daar nog. Ook Ad zijn wij zeer erkentelijk dat hij na de periode met Jan Buijsen diens taak wilde overnemen. Hij heeft zich van zijn beste kant laten zien en steeds voortvarend de drukpers bediend. Ook hij had best nog wat jaartjes verder gewild. Maar aan alles komt een eind!

Met wat lekkers bij de koffie en een klein hapje erna hebben we hen beiden uitgezwaaid! Het was een gezellig samenzijn zonder poeha!

Wij wensen hun alle goeds!

Hou doe en bedaankt!

*Wim Brooijmans*



## VERDRIET IN EEN FAMILIE



Op 11 augustus overleed in Roosendaal onze medeparochiaan **Catharina Cornelia Elisabeth Maria (Rina) de Weert**, sinds 2002 weduwe van Jan Veraart. Zij werd geboren in Steenbergem op 26 januari 1947. Op haar prentje staat het volgende gedicht:

*Op een bankje in de hemel  
zitten Rina en Jan, zij aan zij  
Als engelen zijn zij weer samen  
hun leven is voorbij  
Een hele tijd was er een scheiding  
met veel pijn in hun hart  
Maar in de hemel zijn ze nu  
Weer bij elkaar, niet meer ieder apart  
De handen ineen gestrengeld,  
Slaken zij een diepe zucht  
Zo zitten ze daar samen  
Op dat bankje in de lucht*



Op 14 augustus is in Bergen op Zoom onze medeparochiaan **Josephus Cornelis Maria (Jos) Martens** overleden, echtgenoot van Joke Huijsmans. Jos had vroeger een winkel in Heerle, waar artikelen voor woninginrichting en kleding werd verkocht. Hij werd op 2 augustus 1938 in Roosendaal geboren. Op zijn prentje staat het volgende gedicht:

*Nooit was iets teveel  
U bezat zoveel liefde  
en wij kregen allemaal ons deel.  
Er valt nu een groot gat  
op de plaats waar eens mijn dierbare man*

*en onze lieve vader en opa zat.  
U blijft in onze harten voortbestaan,  
Ook al is het heel erg moeilijk  
Zonder u verder te gaan.*



Op 30 augustus is in Wouwse Plantage overleden **Catharina Elisabeth Maria (To) van Loenhout**, weduwe van Christ Koolen. Zij werd geboren op 8 januari 1933. To was een zorgzame, bescheiden, tevreden en positief ingestelde vrouw. Tijdens haar werkzaam leven was ze actief op de boerderij, vooral met de administratie. Daarnaast was ze ook lid van het koor en de KBO en ze fietste graag. Toen in 2017 haar man overleed, kreeg ze kort daarop een herseninfarct en is ze in De Brink opgenomen; later kwam ze naar Leonardushof, waar ze met plezier heeft gewoond. De uitvaart was vanuit de kerk in Wouwse Plantage. Zij ruste in vrede.

## WIJ BIDDEN VOOR

### IN HEERLE

**Zaterdag 15 oktober 17.00 uur:**

Jan en Riet Bastiaanse-Brooijmans, Jan en Cor Bierbooms-Brooijmans, de overleden ouders Brooijmans-Bastiaanse.

### IN MOERSTRATEN

**Vrijdag 7 oktober 19.00 uur:**

Piet de Weerd, Antonius Kerstens, Emerentiana Kerstens-Verbaten. We gedenken de sterfdag van Johannes Daniëls, Petrus Daniëls, Petrus Verbogt, Maria Timmermans, Marijn Coppens, Naan Coppens-Marien, Ida Coppens-Farida

### IN WOUW

**Zondag 25 september 11.00 uur:**

Sjaak van Heijbeek, Jan Goorden, Christina van Oorschot-Uijtdehaag, Rien Sebregts. We gedenken de sterfdag van Wilhelmina Mouwen, Adriana Mouwen, Adrianus Oomen.

**Zondag 2 oktober 11.00 uur:**

Christ van Oers, Mien van Oers-Oomen, Ton van Winden, Frans van den Berg, de overleden familie Schillemans, Henk van der Zande. We gedenken de sterfdag van Riet Rommens-Welten.

**Zondag 9 oktober 11.00 uur:**

Mien Hertogh, het overleden echtpaar de Visser-Scheepers, Bep Kemperman-de Vet, Rina Veraart-de Weert. We gedenken de sterfdag van Johannes Bastiaanse, Piet Aarden.

**Zondag 16 oktober 11.00 uur:**

Johanna Goorden-Schepers, Riet van de Kar-Blok, Christine van Oorschot-Uijtdehaag. We gedenken de sterfdag van Cornelis Goorden.

### IN WOUWSE PLANTAGE

**Zondag 25 september 9.15 uur:**

Kees Uijtdewillegen, Marie Mangelaars-van Wezel, de overleden familie Goossens-Ooms. We gedenken de sterfdag van Janus Goossens.

**Zondag 2 oktober 9.15 uur: Geen dienst in de kerk van Wouwse Plantage**

**Zondag 9 oktober 9.15 uur:**

We gedenken de sterfdag van Lee van Loenhout, Catharina Goossens-Huysmans.

**Zondag 16 oktober 9.15 uur:**

We gedenken de sterfdag van Tina Raaymakers-van Dorst.

### WIJ GEDENKEN DE

**OVERLEDEN PAROCHIANEN:**

**RINA VERAART-DE WEERT**

**JOS MARTENS**

**TO KOOLEN-VAN LOENHOUT**

## Parochie info

**Pastores:** • pastoor F. Verheije, e-mail: [pastoorverheije@gmail.com](mailto:pastoorverheije@gmail.com)  
• diaken R. Keetelaar, e-mail [diakenkeetelaar@gmail.com](mailto:diakenkeetelaar@gmail.com)

### Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

**Bel 06 15656260:**

Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium?

Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

### Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie

Vanaf maandag 5 september a.s. is het spreekuur in het parochiecentrum van Wouw, Torenp plein 1A opnieuw opgestart. Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur ben ik in het parochiecentrum aanwezig. Dan kunt u terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. U bent welkom. Telefonisch bereikbaar: **06-30525509 Mirella Broos, teamassistente**

### Opgeven intenties

 Intenties kunt u aanvragen:

- via de website [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenp plein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
  - Heerle 0165-303102
  - Moerstraten 0165-303114
  - Wouw 0165-308230
  - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK 10 oktober  
AANVRAGEN voor de  
periode 23 okt. – 20 nov.**

**Stipendium:** de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

**Doopsel** Meer informatie op: [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

**Parochiebijdrage:** U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van “Parochiebijdrage”.

**Kerkbestuur:** vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: [kerkbestuurolv@samenkerk.nl](mailto:kerkbestuurolv@samenkerk.nl). Bankrek.NL60 RABO 0372701396

**Parochieblad:** Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 19 oktober**. Kopij inleveren voor **maandag 10 oktober** via het emailadres: [viertorens@samenkerk.nl](mailto:viertorens@samenkerk.nl) of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **[www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl)**

## Vieringen in de parochie

Datum	Heerle	Moerstraten	Wouw	Wouwse Plantage
Zondag 25 september			11:00 uur F. Verheije, pastoor Cantor C.J. Reuver Orgel G. Siebelink	9:15 uur F. Verheije, pastoor
Zondag 2 oktober			11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman	Geen viering
Vrijdag 7 oktober		19:00 uur R. Keetelaar, diaken		
Zondag 9 oktober			11:00 uur R. Keetelaar, diaken Cantor C.J. Reuver Orgel G. Siebelink	9:15 uur R. Keetelaar, diaken
Zaterdag 15 oktober	17:00 uur R. Keetelaar, diaken			
Zondag 16 oktober			11:00 uur F. Verheije, pastoor Cantores Lamb. Koor Orgel F. Schijven	9:15 uur F. Verheije, pastoor

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:  
[www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.

*kwekerij & groencentrum*  
**DE WIT - VAN DONGEN**

- Vaste planten
- Bomen
- Kamerplantenafdeling
- Potterie
- Perkpflanzen
- Geraniums

*Meer in huis voor uw tuin!*  
[www.dewitvandongen.nl](http://www.dewitvandongen.nl)

Boeiinksestraat 1a - Roosendaal - Tel.: 0165 - 538067