

Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

viertorens@samenerk.nl

Jaargang 31 nummer 11

23 november 2022

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOOUW

ADVENT: WACHTEN TOT HET LICHT GAAT SCHIJNEN...

De Adventstijd is weer begonnen. Juist nu de zon zo vroeg ondergaat en het zo lang donker is, verlangen wij naar het licht. In deze donkere tijd kijken we uit naar het Kerstfeest dat komen gaat.

Het woord “Advent” verwijst naar de komst van Christus op deze aarde. Het is afgeleid van het Latijnse woord “adventus”, wat “komst” betekent. Het gaat om de komst van de Messias.



In een vroege profetie van Jesaja werd de komst van de Messias al vergeleken met een groot licht, dat in een donkere wereld komt. “Het volk dat nu in het

donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is” Jesaja 9, 1.2

De Adventskrans met zijn vier kaarsen helpt ons toe te leven naar Kerstmis, de komst, de geboorte van de Heer. Elk van de vier Adventszondagen wordt er een kaars meer aangestoken. Op de vierde zondag van de Advent branden ze alle vier. Dan is het nog maar enige dagen wachten op Kerstmis. Kerstmis betekent letterlijk: Christus-mis. Wij vieren dan de Heilige Mis van de Geboorte van Christus.

Het is misschien handig bij het maken van de plannen voor het Kerstfeest om al te weten wanneer in onze parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud de kerstvieringen zijn:

Zaterdag 24 december, Kerstavond en Kerstnacht:

Om 17.00 (vijf) uur: Gezinsmis, Eucharistieviering (kindernachtmis), in de Sint Lambertuskerk te Wouw met Krekelkoor uit Huybergen.

Om 19.00 (zeven) uur: Eucharistieviering in de Heilige Gertrudiskerk te Wouwse Plantage met La Lisière.

Om 22.00 (tien) uur: Plechtige Nachtmis met het Lambertuskoor in de Sint Lambertuskerk te Wouw.

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag:

Om 11.00 (elf) uur: Plechtige Hoogmis met het Lambertuskoor in de Sint Lambertuskerk te Wouw.

Maar eerst bereiden we ons natuurlijk goed voor op de viering van het Kerstfeest in deze Adventstijd, mooie tijd van wachten op het licht.

Pastoor Frans Verheije

ENERGIEPERIKELEN

Net zoals iedereen op dit moment, heeft het parochiebestuur te maken met sterk gestegen energieprijzen. Om het kerkgebouw te verwarmen zijn grote hoeveelheden kostbaar aardgas nodig. De warmte stijgt immers omhoog, zodat er lang gestookt moet worden, om te voelen dat de temperatuur omhoog gaat. Om te voorkomen, dat we grote sommen geld aan de energieleverancier moeten betalen, ontkomen we niet aan drastische maatregelen. Daarom hebben we besloten om de kerkgebouwen alleen nog te verwarmen met de feestdagen, zoals Kerstmis. We begrijpen, dat u dat geen prettig vooruitzicht vindt. Maar misschien dat u zich nog kunt herinneren, dat vroeger de kerk evenmin werd verwarmd. Iedereen kwam goed warm gekleed naar de viering toe. Wij raden u aan om die gewoonte weer op te pakken. Voor de St. Lambertuskerk overwegen we om de vieringen in het priesterkoor te gaan doen. In die kleinere ruimte zijn de temperaturen wellicht beter in de hand te houden. Zodra we hier meer nieuws over hebben, zullen we dat in dit blad vermelden.

Frank Schijven namens het parochiebestuur

PAROCHIEBIJDRAGE

Voor uw jaarlijkse parochiebijdrage zijn wij u zeer erkentelijk. Deze financiële middelen zorgen ervoor dat ons pastoraal team, werkgroepen en alle andere vrijwilligers hun arbeid naar behoren kunnen verrichten.

**OMZIE
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN**



Wij ontvangen uw bijdrage graag op rekeningnummer

NL72 RABO 0372710492 t.n.v. parochiefonds OLV in het Woud o.v.v. “parochiefonds 2022”.

U kunt ook in termijnen betalen.

Elk bedrag, groot of klein, is zeer welkom en hard nodig! Samen staan we sterk!

Hartelijk dank!!

Werkgroep Kerkbalans

GA JIJ MET ONS MEE TIJDENS DE HERDERTJESTOCHT?



Op vrijdagavond 16 december houden wij voor alle kinderen van de basisschool (dus vanaf 4 jaar oud) een herdertjestocht. We starten op het Torenplein achter de kerk in Wouw. Je mag verkleed als een herder komen. We vormen een lange rij door het dorp en eindigen bij de mooie kerststal in het Grafisch museum. Jullie krijgen een kerstboomversiering. Deze mag je thuis zelf versieren en meenemen naar de kerstviering op zaterdag 24 december. Ga jij ook mee? Het wordt een leuke wandeling, dus denk aan goede schoenen en eventueel regenjassen/paraplu's.

Wanneer: Vrijdag 16 december

Tijd: Start om 18 uur op het Torenplein achter de kerk in Wouw

Einde om +/- 19:15 uur bij het Grafisch museum. Roosendaalsestraat 43 te Wouw

Opgeven aantal personen: mirella@samenkerk.nl **voor 12 december.** Graag vermelden: naam en leeftijd kind, aantal personen inclusief volwassenen, telefoonnummer en emailadres.

Lezers gezocht: Wij zoeken kinderen die willen lezen tijdens de kerst gezinsviering in de kerk. Je mag hiervoor ook opgeven op bovenstaand mailadres

Gezinsviering Kerst: Wij nodigen jullie allemaal uit voor de kerstgezinsviering op **zaterdag 24 december 17:00 uur in de Lambertuskerk te Wouw**. Vergeet niet om je kerstboomversiering mee te nemen!

Veiligheid: Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel.

CARITASCOLLECTE T.B.V. DE BISSCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE

zondag 4 december Wouw en zondag 11 december Wouwse Plantage

1 op de 27 kinderen sterft voor het vijfde levensjaar

Tijdens de adventperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die



bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten

richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

1. Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo

DR Congo in centraal Afrika is door zijn klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa, een stad met nu meer dan tien miljoen inwoners. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als 's nachts op straat leven.

Met het project willen we met onze lokale partner Ndako Ya Bisso 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

2. Vroege ontwikkeling helpt in de strijd tegen armoede in El Salvador

In El Salvador wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid van jonge kinderen. Zoals in de arme plattelandsgemeente Guarjila, in het noorden van het land. Daar werd bijvoorbeeld de afgelopen jaren, met hulp van de Vastenactie, de zwangerschaps- en bevallingszorg verbeterd. Tot nog toe was er echter nauwelijks aandacht voor de vroege verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Terwijl juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de basis wordt gelegd voor het ontwikkelen van vaardigheden als spelen, leren, omgaan met emoties en bewegen. Die ontwikkeling gaat niet vanzelf, ouders moeten hun kinderen daarin stimuleren. Ouders die in armoede leven weten dat niet, ze maken zich vooral zorgen over het onderhouden van hun gezin. Veel kinderen lopen daardoor een blijvende ontwikkelingsachterstand op. Ze maken hun school niet af, hebben minder kans op een vervolgopleiding en zijn vaker ziek. Zo blijft de armoede in stand. Kinderen die zich vroeg ontwikkelen, zijn later beter in staat vaardigheden te leren waarmee ze de armoede kunnen doorbreken.

Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij de zorg voor de integrale gezondheid van hun kinderen, dus zowel op lichamelijk als op mentaal gebied.

3. Verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone

Sierra Leone, aan de westkust van Afrika, was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de rampzalige gevolgen van een Ebola-uitbraak. Voordat de Covid-19 pandemie uitbrak had het land een van de snelst groeiende economieën van het continent. Door een samenloop van omstandigheden is de economie ingestort. Het gevolg is dat meer dan helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van hoogste in de wereld. In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen zijn extra kwetsbaar, velen overlijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria. Een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand. Veel van deze problemen zijn te voorkomen, maar de gezondheidszorg in het land is ronduit slecht en de mensen hebben onvoldoende kennis van gezonde voeding en hygiëne.

Wij willen de inwoners van 15 dorpen in het district Kailahun leren hoe ze onnodige sterfgevallen door ondervoeding en infectieziekten zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

4. Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië

De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt geraakt door de langdurige burgeroorlog in het land. Deze veroorzaakt politieke en economische instabiliteit. De infrastructuur is verwoest. Wat resteert aan gezondheidscentra is overbelast, onderbezet en er is gebrek aan alles. De levensverwachting van de inwoners ligt rond de 51 jaar. Bijna nergens ter wereld sterven zoveel baby's, kinderen en jonge



moeders. In de afgelegen Gedoregio ligt het Garbaharey districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidszorg afhankelijk van dit ziekenhuis. Ook hier zijn de voorzieningen gebrekkig. Zo valt de elektriciteit

geregeld uit en is er 's nachts zelfs helemaal geen stroomvoorziening. De private energieleverancier schakelt de stroom namelijk om middernacht uit.

De beschikbaarheid van basiszorg moet verbeteren, zodat meer mensen toegang krijgen tot zorg. Een betrouwbare stroomvoorziening is daarvoor essentieel. Het is niet acceptabel dat patiënten en medisch personeel 's nachts in het donker zitten en dat apparatuur voor het beademen en monitoren van patiënten wordt uitgeschakeld. Daarnaast willen we de kwaliteit van de laboratoriumdiensten vergroten, zodat artsen beter diagnoses kunnen stellen.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud



GOVAERT OPTIEK

OMGANG 23

4715 BH WOUW

0165 301789

PAARDENPROCESSIE HAKENDOVER

Het Dertienmaal

De legende van Hakendover, een klein plaatsje onder de rook van Tienen in België, dateert al uit het jaar 690. Drie vrome maagden hadden het plan opgevat om een kerk te bouwen. Wat overdag werd opgebouwd werd telkens 's-nachts om onduidelijke redenen afgebroken. Pas toen God via een engel hen een plaats wees waar een kerk gebouwd mocht worden kon er constructief gewerkt worden. Elke dag werkten er 13 werklieden aan de kerk maar bij de uitbetaling van hun loon verschenen er steeds slechts 12 werklieden. Het was de Zaligmaker zelf, die hielp om zijn kerk te bouwen. De legende van de bouw werd vereeuwigd in een houten retabel dat je nog steeds kunt bewonderen in de kerk van Hakendover.

Dankzij de bouwlegende en het houten retabel komen bedevaarders al sinds de middeleeuwen massaal naar het kleine dorp om God te eren. In de



Paardenprocessie wordt een gedeelte van het houten retabel door figuranten uitgebeeld. Tal van lokale verenigingen en landelijke muziekkorpsen begeleiden de processie. De beeltenis van de Goddelijke Zaligmaker kan uiteraard niet ontbreken. Het hoogtepunt van de processie is de paardengalop, een eeuwenoud vruchtbaarheidsritueel. Op de top van de Tiende Berg worden de velden, bedevaarders, ruiters en paarden gezegend. Vervolgens galopperen de paarden driemaal rond de menigte. Elke bezoeker kijkt uit naar dit indrukwekkend spektakel.

Het Broederschap Breda

De Nederlandse bedevaarders verenigden zich onder andere in het Broederschap Breda. Sinds 1895 organiseert het Broederschap Breda elke Paasmaandag, vanuit diverse opstap- plaatsen in West-Brabant, een bedevaart naar Hakendover. In het begin nog te voet, en per trein. Nu al decennia lang per bus. Wat twee wereldoorlogen niet lukte, kreeg 'n Covid-pandemie helaas wel voor elkaar. De afgelopen drie jaren kon er vanuit Nederland geen bedevaart naar Hakendover worden georganiseerd.

Maar op Paasmaandag 10 april 2023 pakt het Broederschap de draad weer op! Verheugd maar wel met enige zorg. De leden van het Broederschap bestaat overwegend uit senioren en mede door de covid-periode zien we het commissarissen- en ledenbestand hard achteruitgaan. Commissarissen zijn de spil van het Broederschap. Zij verzorgen in hun respectievelijke gebied van oudsher de ledenwerving en ledenadministratie. Een traditie van meer dan 125 jaar komt daarmee onder druk te staan.

Paasmaandag 2023 bedevaart Hakendover

Het broederschap Breda plaatst daarom deze oproep om op Paasmaandag met ons mee te gaan naar Hakendover. Het woord “broederschap” staat synoniem voor “verbroedering”. Juist in deze moeilijke tijd is verbroedering misschien wel de sleutel naar een betere en veilige wereld.

Wist U dat de Paardenprocessie van Hakendover de status “Internationale processie” geniet en recent nog in België werd toegevoegd aan de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed? Voor nadere informatie en/of aanmeldingen wordt U van harte uitgenodigd contact op te nemen met: Dhr. P. Knapen 076-5931860 of Dhr. E. Brouwers 076-5031664

DATA COMMUNIE- EN VORMSELVIERINGEN IN 2023

De Eerste Heilige Communie (april)

Zondag 16 april 2023 is de regionale Eerste Heilige Communieviering om 11.00 uur in de Sint Lambertuskerk te Wouw. Kinderen uit groep 4 die hun communie willen doen, zijn van harte welkom en kunnen zich hiervoor opgeven. Ook

kinderen uit de hogere groepen zijn van harte welkom. Voor de communieviering zijn er een aantal voorbereidingsbijeenkomsten op woensdagmiddag in het parochiecentrum van Wouw. Mocht u meer willen weten over de communiebijeenkomsten en/of heeft u nog vragen dan mag u altijd mailen naar teamassistente Mirella Broos op mirella@samenkerk.nl. Uw zoon/dochter kan worden opgegeven voor de communie tot 1 december 2022 via onze website www.samenkerk.nl. Kies vervolgens voor parochie onze Lieve vrouw in 't Woud. Onder het kopje links op de pagina Eerste Communie vindt u het inschrijfformulier.

Het Vormsel

Een volgende stap na de doop en de communie is het vormsel. Deze vormselviering is bestemd voor alle kinderen uit groep 8 die hun communie hebben gedaan. De regionale vormselviering vindt plaats op vrijdag 26 mei 2023 in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Hoogerheide. Voorafgaand aan de vormselviering worden de kinderen voorbereid middels een aantal bijeenkomsten. Voor meer informatie en voor alle overige vragen kunt u terecht bij teamassistente Mirella Broos, mirella@samenkerk.nl. Opgeven kan **tot 1 december 2022** via onze website www.samenkerk.nl onder het kopje Vormsel.

De donkere tijd van het jaar, veelal de tijd van overdenkingen of althans het zoeken er naar.

Met veel of weinig bedenkingen.

Iedere week het ontsteken van een nieuw licht.

Met alle bezinning en verlossing op het Kerstfeest gericht.



ZONDER ONTBIJT NAAR SCHOOL

Regelmatig lees of hoor je in de media het bericht dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Zo'n bericht raakt je. Zijn er dan echt gezinnen waar geen geld is om een ontbijt voor de kinderen te kopen? Natuurlijk kunnen er ook andere

redenen zijn waarom het verzorgen van het ontbijt voor schoolgaande kinderen niet lukt.

In de gemeente Roosendaal is hier een oplossing voor. Gezinnen in de stad en kerkdorpen kunnen hier een beroep op doen.

Bij Social Klus kunt u een aanvraag indienen voor een **Jeugdontbijt**.

Informatie op de site: socialklus.nl

E-mail adres info@socialklus.nl

Tel. 0165 440244

Dokter Brabersstraat 12, Roosendaal

Telefonisch te bereiken van maandag t/m donderdag van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

U kunt ook persoonlijk langs de vrijwilligerswinkel gaan. Openingstijden maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud
Gertruud Brooijmans (tel. 0165-308230)

EEN BLOEMETJE VOOR RIAN EN NOG WAT...

Woensdagavond 16 november repeteerden de vijf leden van het koorgroepje van Wouwse Plantage in de koude kerk, onder leiding van organist Hans Dogge, voor de komende diensten. Tijdens de koffiepauze werd Rian Polderman-Jacobs



aangenaam verrast door Ton Raaijmakers. Na een kort woordje zette Ton Rian in de bloemetjes.

Ook spelde hij haar de versierselen op, die horen bij een 25-jarig koorjubileum en overhandigde haar de bijhorende oorkonde van de Gregoriusvereniging. Terecht verdient! Rian zingt al 25 jaar met een heldere stem en met veel enthousiasme bij ons koortje. Om deze gelegenheid van een feestelijk tintje te

voorzien werden alle aanwezigen getrakteerd op een lekker stuk taart. Het was een gezellig samenzijn, waarin veel gelachen werd. We kregen het er zelfs warm van.

Proficiat Rian! Dank voor je positieve bijdrage!

Huub Raaymakers



VERDRIET IN EEN FAMILIE



Op 22 oktober j.l. overleed in de Weihoek te Roosendaal onze medeparochiaan **Toos Broeren**, weduwe van **Rinus Trouw**. Toos is geboren aan de Wouwseweg in Roosendaal op 8 augustus 1933. We hebben afscheid van haar genomen op 27 oktober in de St. Lambertuskerk in Wouw.

Toos bleek een studiebol te zijn en na het behalen van het ULO-diploma en een boekhouding opleiding is ze gaan werken bij EMF in Rucphen op kantoor. Echter, toen ze trouwde moest ze hier weg, met tegenzin, maar dat was nog zo in die tijd. Na haar trouwen is ze samen met Rinus in Wouw gaan wonen in de Kloosterstraat. Uit hun huwelijk werd zoon Kees geboren. Na de EMF-tijd heeft ze van alles gedaan, want stilzitten was er niet bij. Heel haar leven heeft ze wel ergens gewerkt, ze had tientallen baantjes. Ook had ze drie grote hobby's: talen,

handwerken en zingen. Ze hield zich veel bezig met de Engelse, Franse en Duitse taal, vooral met de grammatica. Ze was ook handig: ze maakte gordijnen, vloerkleden, tafelkleden, sokken enz. en nu nog hangen er gehaakte gordijntjes van haar. Zingen in het kerkkoor in Wouw was ook een grote passie en dit heeft ze lang volgehouden.

Na het overlijden van haar man Rinus in 2000 is ze alleen achtergebleven in de woning aan de Bremere in Wouw. Dit is vele jaren goed gegaan, maar op een gegeven moment was er hulp van zoon Kees, thuiszorg, thuishulp en dagopvang nodig. Toen ook dit niet meer toereikend was, is ze 2,5 jaar geleden verhuisd naar het verzorgingstehuis met als laatste adres de Weihoek, waar ze meestal vrolijk aanwezig was. Ook daar werd er weer gezongen in groepsverband en ze genoot hiervan. Plotseling werd ze getroffen door een herseninfarct en al snel bleek, dat dit haar noodlottig ging worden. Moge zij rusten in vrede.



Op 8 november j.l. overleed in zijn woning aan de Plantagebaan **Cees (Cornelis Petrus Jacobus) de Bruijn**, echtgenoot van **Jeanne van Linden**. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 12 november vanuit de St. Lambertuskerk. Cees is geboren op 13 april 1948 op de boerderij op de Wouwse Hil. Hij groeide daar op met zijn twee oudere zusters en genoot een katholieke kerkelijke opvoeding. Als rustige jongen op de lagere school vond hij voetballen, vissen en de belevenissen met zijn vrienden veel interessanter dan de schoolbanken. Voetballen deed hij al op jonge leeftijd bij de Rimboe en later ook bij de KPJ. Op zijn 16^e bleef hij thuis van school om op de boerderij te blijven werken. Het was hard werken, maar een gezellige drukke bedoening met ook het gezin van zijn zus en soms een logé. Hij werd lid van de KPJ en beleefde een leuke jeugd in o.a. 't Haenenkot. Hij trouwde in 1979 met Jeanne. Ze gingen op de boerderij in het achterhuis wonen en namen de gemengde boerderij over van zijn ouders. Annelies en Christ werden geboren. Er werd gestopt met de dieren en ingezet op de akkerbouw, de suikerbietencampagne en het groentewinkeltje. Hij zorgde met zijn wekelijkse autoronde, met bijbehorend buurtpraatje, voor de bevoorrading. Hij vond het fijn als mensen tijd maakten voor een praatje of voor een bakje koffie. Een ander hoogtepunt was toen Annelies trouwde en hij opa werd van Stijn en Daan. Hij werd de vaste oppas en genoot enorm van de tijd die ze samen doorbrachten. Door olopemde medische kwalen, kon hij sociaal steeds minder actief meedoen. Dat vond hij moeilijk. Zeker toen Jeanne naar het verzorgingshuis moest, miste hij haar. Hij was steeds vaker op het bankje voor het huis te vinden en blij met de gesprekjes die hij daar kon voeren. Hij was dankbaar dat hij geboren, beleefd, geleefd en gewerkt heeft op zijn boerderij en daar ook kon sterven. Moge hij rusten in vrede.

ANNEMIEK SCHRIJVER: 'WIE VOUWDE JOUW PARACHUTE?'

Een column van Annemiek Schrijver!

Er was eens een voormalige piloot van het Amerikaanse leger die ergens in New York op een terrasje zat. Ooit was hij neergeschoten boven Vietnam en met zijn valscherp veilig beneden gekomen. Vervolgens was hij zes maanden krijgsgevangen geweest. Op dat terrasje komt er een man naar hem toe die zegt: 'Hé, jij bent toch Charles. Ik dacht dat jij neergeschoten was!' 'Hoe weet jij dat nou?' vraagt Charles aan die man, die hij niet kent.

'Ik werkte op hetzelfde vliegdekschip, en ik vouwde jouw parachute,' antwoordt de man. Op dat moment realiseert Charles zich dat iemand die hij niet kent ervoor had gezorgd dat hij nu nog in leven is door het allereenvoudigste werk te doen dat er bij de luchtmacht bestond: het vouwen van de parachutes. Wie vouwde jouw parachute? Mooie vraag.

Ik loop door het heerlijke herfstbos en snuif die geliefde geur van overvloed op. Hé! Ineens weet ik waar ik aan het dwalen ben. In deze laan heb ik gewoond. Als au pair, tijdens mijn laatste conservatoriumjaar.

Ik sta stil bij de villa van weleer en zie een klein stukje van het tuinhuisje in de achtertuin. Daar schreef ik 's avonds mijn eindschrijftje. In de ochtend en namiddag zorgde ik voor de drie kinderen in de villa. Hoe heetten ze ook alweer? Zij was al twaalf. Hij tien. En de jongste was een baby. Met hem had ik de hele dag het rijk alleen. Zijn moeder was bang dat de baby doof was. Maar als hij voorop mijn fiets zat en ik liedjes in z'n oortje zong, lachte hij blij. Oost-Indisch doof. Verder niks ernstigs.

Ik schrik op. Plotseling stuift er een fiets over het grindpad van de villa. Knerpend komt die voor mijn voeten tot stilstand. Ik sta oog in oog met een beeldschone jongen van een jaar of vijfentwintig. Krullen. Knuisten. Uit de kluiten. Hij heeft een vioolkist op z'n rug en lacht naar me. Ik steek m'n hand op. Weg is hij. De baby van toen. Ik vouwde zijn parachute. Uh, ik bedoel zijn luiertje. Hij opende mijn moederhart.

Bron: *kroncrv.nl*

WIJ BIDDEN VOOR

IN WOUW

Zondag 27 november 11.00 uur:

Het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, de overleden familie Raaijmakers, Ton van Winden, Henk van der Zande, Christine van Oorschot-Uijtdehaag, Jos Martens, Jac Elzackers, Cor Elzackers-Raats, Adrianus Doggen. We gedenken de sterfdag van Anna Franken-Simons, Annie Raaijmakers, Nelly van Tilburg-Iriks, Jo Hoetelmans-Kroonen, Cornelis Hoetelmans en zonen Toon en Kees, Jack Doggen.

Zondag 4 december 11.00 uur:

Ida van Oosterhout-Meesters, Piet van Oosterhout. We gedenken de sterfdag van Toine Aarts, Simon Nuijten.

Zondag 11 december 11.00 uur:

Piet de Weerd, Anneke Hoetelmans-Bosters, Rina Veraart-de Weert, de overleden ouders Nico en Gertraud van den Heuvel. We gedenken de sterfdag van Riet Hertogh-Somers, het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Jacoba Raaijmakers.

Zondag 18 december 11.00 uur:

Rien Sebregts, Dora Gerritsen

IN MOERSTRATEN

Vrijdag 2 december 19:00 uur:

Piet van Tiggelen, Wim de Bruijn en overleden familie.

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 27 november 9.15 uur:

Kees Uijtdewillegen, de overleden ouders Christ en To Koolen-van Loenhout.

We gedenken de sterfdag van To de Jong-Leijdekkers, Jan Ooms (namens de broederschap van Hakendover), Adrie Ooms.

Zondag 11 december 9.15 uur:

Janus Buysen, Marie Buysen-van de Sanden, Frans Buysen, de overleden ouders Christ en Cor van Meer-Kerstens, Rina van Meel-van Meer, de overleden familie Kerstens-De Herder

Zondag 18 december 9:15 uur:

Frans de Crom.

We gedenken de sterfdag van Elisabeth Gommers-Timmers.

**WIJ GEDENKEN DE
OVERLEDEN PAROCHIANEN:**
Toos Trouw-Broeren
Cees de Bruijn
Jo van Loenhout-Devillers

Parochie info

Pastores: • pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
• diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Bel 06 15656260:

Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium?

Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie

Vanaf maandag 5 september a.s. is het spreekuur in het parochiecentrum van Wouw, Torenplein 1A opnieuw opgestart. Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur ben ik in het parochiecentrum aanwezig. Dan kunt u terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. U bent welkom. Telefonisch bereikbaar: **06-30525509** *Mirella Broos, teamassistente*

Opgeven intenties

Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
 - Heerle 0165-303102
 - Moerstraten 0165-303114
 - Wouw 0165-308230
 - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 14 december
aanvragen voor de periode:
24 december – 15 januari**

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 21 december**. Kopij inleveren voor **maandag 12 december** via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **www.samenkerk.nl**

Vieringen in de parochie

| Datum | Heerle | Moerstraten | Wouw | Wouwse Plantage |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Zondag 27 november 1 ^e advent | | | 11:00 uur F. Verheije, pastoor Cantor C.J. Reuver Orgel G. Siebelink | 9:15 uur F. Verheije, pastoor |
| Vrijdag 2 december | | 19:00 uur R. Keetelaar, diaken | | |
| Zondag 4 december 2 ^e advent | | | 11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman | Geen viering |
| Zondag 11 december 3 ^e advent | | | 11:00 uur R. Keetelaar, diaken Cantor C.J. Reuver Orgel G. Siebelink | 9:15 uur R. Keetelaar, diaken |
| Zaterdag 17 december | 17:00 uur <i>vervalt</i> | | | |
| Zondag 18 december 4 ^e advent | | | 11:00 uur F. Verheije, pastoor Lambertuskoor Orgel J. den Engelsman | 9:15 uur F. Verheije, pastoor |

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.

Merode Elektrotechniek

Installatie - Domotica Duurzaamheid

Beveiliging Agrarische Elektra

Donkenweg 11 Wouw, tel. 0165 870050

www.merode-elektrotechniek.nl