



Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

viertorens@samenkerk.nl

Jaargang 32 nummer 2

15 februari 2023

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW

EEN TIJD VAN RAMPEN

1 februari was het 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp in Zuidwest Nederland herdacht is.

Velen van u, vooral ouderen, zullen zich die dag nog herinneren.

In die inktzwarte stormnacht van 31 januari op 1 februari, toen een tot orkaankracht aanzwellende noordwesterstorm de dijken overspoelde, leek het, of de 'oervloed van den beginne' opnieuw en nu voorgoed bezit had genomen van het droge land. De ellende was groot. 1836 mannen, vrouwen en kinderen verloren het leven. Ruim 200.000 dieren verdronken.



Duizenden huizen werden vernietigd of onherstelbaar beschadigd. Ongeveer 250.000 hectaren vruchtbare kleigrond kwamen onder het zoute water te staan. Wegen en spoorlijn waren weggespoeld.

Toen ik onlangs een documentaire over de ramp bekeek, zag ik de gezichten van nabestaanden, mensen die de verschrikkingen van 1 februari 1953 hebben overleefd, en die het kunnen navertellen;

de mensen die in het hart van Jezus een belangrijke plaats innemen:

- de treurenden: de mensen met een groot verdriet,
- de armen: de mensen die al hun bezittingen in het water zagen verdwijnen,
- de zachtmoedigen: de mensen die hun land kwijtraakten,
- de angstigen: zij die zich vastklampten aan daken en bomen, wachtend op hulp,
- de vluchtelingen: op zoek naar een schuilplaats, op zoek naar veiligheid,
- de barmhartigen: bij alle ellende was de hulp, de steun uit binnen- en buitenland, een hartverwarmende ervaring. In geld en goederen, maar ook in persoonlijke inzet van duizenden kwam de hulp tot uiting. In het bijzonder trof mij de hulp die bewoners aan elkaar boden. Rang en standen waren weggefallen, zonder aanzien des persoons hielp men elkaar. Wellicht bent u, of familie van u, daar ook gaan helpen.

Er werd een plan gemaakt, een groots plan, het Deltaplan. Zo'n ramp mocht nooit meer voorkomen. Vele jaren na dato was dat Deltaplan voltooid; vanuit de hele wereld kwam men kijken, en andere landen zouden een beroep doen op onze kundigheden.

Natuurlijk, je moet blijvend voorbereid zijn op stormen die zich eens in de zoveel jaar voordoen. We hebben dat vorig jaar nog gezien in Limburg, Duitsland en België waar rivieren verwoesting aangericht hebben.

Ook weten we dat - door klimaatverandering met smeltende poolkappen - we deze eeuw te maken krijgen met aanzienlijke zeespiegelstijging.

Bij de koffie, na afloop van de viering in de Parelmoer in Moerstraten, waarin ik mocht voorgaan, ging het gesprek ook over de watersnoodramp. Ik werd stil van de verhalen die daar verteld werden. Het hoge water zo dicht bij Moerstraten. Velen zijn verdronken, namen werden genoemd. Wat een ellende en vooral verdriet.

Ik ben geboren in 1954 in Noord-Holland, over de watersnoodramp hoor je dan later in de geschiedenislessen. En nu ontmoet ik mensen die het meegemaakt hebben, als kind, als vierjarige. Het staat op hun netvlies.

Terwijl ik dit schrijf, hoor en zie ik de berichten over de enorme aardbeving in Turkije en Syrië. Het is een verschrikkelijke ramp waarvan de gigantische omvang nog niet is te overzien.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn 23 miljoen mensen in Syrië en Turkije getroffen door de aardbevingen en naschokken. Duizenden gebouwen zijn ingestort. Reddingsteams zijn onafgebroken bezig met het zoeken naar overlevenden onder het puin. Met name in het Syrische deel van het rampgebied verlopen de reddingswerkzaamheden moeizaam.



Het is nu een race tegen de klok. Elke minuut, elk uur dat verstrijkt, neemt de kans om overlevenden te vinden af.

Giro 555 is opengesteld voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Ryan Keetelaar, diaken.



VAN LOON grondwerken bv

Kruislandseweg 2a, 4724 SM Wouw

Tel. 0165 - 303 140 info@vanloongrondwerken.nl

KUSSENTJES IN PLAATS VAN DE KACHEL

Trouwe kerkbezoekers hebben het al gezien: er staat sinds enkele weken een kast achterin de Lambertuskerk, met daarin ruim 70 zitkussentjes. In de kast zit een installatie, die er voor zorgt, dat erin geplaatste kussentjes worden opgeladen. En sinds vorige week staat eenzelfde voorziening in de Gertrudiskerk van Wouwse Plantage.



Door de enorme stijging van de energiekosten moest het parochiebestuur uitzien naar een goedkopere oplossing dan verwarmen met de kachel. Al eerder schreven we, dat het stoken niet alleen prijzig is, maar dat er ook veel energie verloren gaat, omdat de warme lucht opstijgt. Bovenin de gewelven zal het best lekker warm zijn, maar daar heb je als kerkganger niets aan.

Het gebruik van kussentjes is aanmerkelijk goedkoper dan het stoken met de kachel. Natuurlijk, de kussentjes zijn niet gratis, dus de aanschafkosten moeten we meerekenen in de vergelijking. De kosten van het opladen zijn zeer laag: slechts € 0,08 per kussen! Daarna geeft het kussen ongeveer twee uren warmte af. Gebruikers weten al, dat je de keuze hebt uit drie standen, maar zelfs de laagste stand is al comfortabel.

Met de huidige energieprijzen zijn binnen een jaar de aanschafkosten terugverdiend. Al met al een mooie oplossing. Toch adviseren we de kerkgangers om de komende maanden zich warm te blijven aankleden.

AFSCHEID VAN WIM EN ELS

Afgelopen zomer hebben we op een feestelijke wijze afscheid genomen van twee bestuursleden: Els Doggen en Wim Brooijmans. Het is hoog tijd, dat we onze lezers hiervan op de hoogte stellen. Het afscheid is overigens tot ruim een jaar na het aftreden van Els en Wim uitgesteld, doordat corona een volwaardig afscheid in de weg stond.

Els Doggen-Michielsen is in 2015 toegetreden tot het bestuur. Zij volgde Matthé Kerstens op, die de belangen van de inwoners van Wouwse Plantage behartigde. Els nam deze taak over en wijdde ook haar aandacht aan de vele



vrijwilligers in onze parochie. Helaas werd haar man, kort na haar aantreden, ernstig ziek en dat eiste veel aandacht op van Els. Ze maakte nog wel haar eerste termijn helemaal vol, maar moest toch begin 2021 aangeven, dat zij haar bestuurstaken niet goed kon vervullen. Het was niet eenvoudig om een nieuw bestuurslid te vinden en al helemaal niet in Wouwse Plantage. Het bestuur is in feite nog steeds op zoek naar een vertegenwoordiger uit dit dorp.

Wim Brooijmans was al in de zomer van 2013 tot het bestuur toegetreden. Hij was voorgedragen om de taak van Matthé Kerstens (met name Kerkbalans) over te nemen. Matthé nam vanaf dat moment de ‘gebouwen/begraafplaatsen’ onder zijn hoede. Wim was toen al betrokken bij de redactie van het parochieblad. Toen hij tot het bestuur toetrad, was er een hele waslijst aan taken, die hij op zich nam. Er waren administratieve taken, zoals de intenties, de doop-, trouw- en begraafboeken, het vrijwilligersbestand en de administratie van de parochieleden, inclusief de parochiebijdragen. Maar hij heeft ook IT-taken vervuld: hij ontwierp, samen met anderen, een geheel nieuwe website en doet nog steeds het onderhoud daarvan. Ook bij de organisatie van Kerkbalans speelt hij een belangrijke rol. Dat is nog niet alles: een tijdlang deed hij ook het spreekuur (met Marie-Louise Bulkman en Jenny Potters), elke jaar zorgt hij voor het Allerzielenprentje en hij telt ook regelmatig de opbrengsten van de collectes. Naast contacten met De Bron, is hij ook nog steeds actief betrokken bij het parochieblad. Hij levert artikelen aan, coördineert de bezorging en heeft de



digitale verspreiding op poten gezet. Toen, mede door de coronapandemie, het aanschaffen van een livestreaminstallatie nodig werd, heeft hij aan de opzet meegewerkt. Bovendien draait hij mee in het bedieningsrooster en verzorgt gemiddeld elke maand een uitzending.

Hoewel hij nu al ruim een jaar geen bestuurslid meer is, vervult hij bijna alle bovengenoemde taken nog steeds en dat op een zeer accurate wijze. Het bestuur is daar heel blij mee, als

Wim met alles zou ophouden, valt er een groot gat. We hopen dan ook, dat Wim dit voorlopig wil blijven doen.

Het mooie van bestuurswerk is, dat je grotendeels zelf bepaald, wat je taken zijn. Er valt heel wat te beslissen; daarom is een voltallig bestuur van groot belang. Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden, want met name Wouwse Plantage mist een vertegenwoordiger.

VEERTIGDAGENTIJD

De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed voor Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag.

Vorbereiding op Pasen

De veertigdagentijd is een periode die voorafgaat aan en voorbereidt op het Hoogfeest van Pasen. Het is een tijd van bekering, waarin mensen die katholiek willen worden zich voorbereiden op het doopsel, en gelovigen aan hun eigen doopsel worden herinnerd. Jezus Christus roept op tot bekering: Hij vraagt de mens om zich vrij te maken van alle zonden, preoccupaties en beslommingen die de weg tot het Rijk Gods versperren.

Boetedoening

De Kerk heeft steeds geleerd, dat bekering niet eens en voor altijd gegeven kan zijn, maar steeds opnieuw moet worden beleefd en nagestreefd. De gelovige christen zondigt immers regelmatig, en raakt daardoor het zuivere zicht op God kwijt. Hij moet zich steeds opnieuw bekeren en boete doen voor zijn misstappen. De veertigdagentijd is in de katholieke traditie bij uitstek de tijd van hernieuwde bekering, en dus ook de tijd voor boetedoening.

De "Vasten"

De christen kan zijn boetvaardigheid op verschillende manieren uiten. De Schrift en de Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de nadruk: het gebed, de aalmoes en het vasten.

Vroeger speelde het vasten in de veertigdagentijd een hoofdrol; de veertigdagentijd werd daarom ook wel 'de vastentijd', 'de vasten' of - samengetrokken- 'de veertigdaagse vasten' genoemd. Strikt genomen eindigt de liturgische veertigdagentijd overigens op het moment dat het Paastriduüm aanvangt, bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag. De vastentijd daarentegen omvatte ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Nicea

De Kerk heeft zich vanaf haar vroegste begin door boete, vasten en gebed voorbereid op Pasen. In de eerste eeuw van het christendom beperkte deze voorbereiding zich tot Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Later werd de vastentijd

steeds verder verlengd, totdat in 325 het Concilie van Nicea de duur ervan bepaalde op veertig dagen.

Gregorius de Grote

Paus Gregorius de Grote (590-604) bepaalde in 602 dat de vastentijd voortaan aanving met Aswoensdag. Deze praktijk werd door paus Urbanus II (1088-1099) tot kerkwet geformuleerd.

Zondagen

De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. Vaak wordt ook gezegd dat de Goede Week niet meer tot de Veertigdagentijd behoort. Palmzondag, het begin van de Goede Week, is de 40ste dag vanaf Aswoensdag. Dat de Paasvasten een tijdsduur van veertig dagen heeft gekregen, gaat terug op de symbolische betekenis van het getal veertig. Het is een heilig getal in de joodse en christelijke traditie.

Joodse traditie

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn op zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden van God ontving. De profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God hem zou verschijnen.

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, 'de heilige Gods' die met gezag preekte (Lucas 4, 1-33). Naar Jezus' terugtrekking in de woestijn is de veertigdagentijd voor Pasen gemodelleerd.

Vrijheid

Boetedoening en vasten bevrijden de gelovigen van aardse lasten en banden. Zo ontstaat ruimte om telkens opnieuw de kern van het Paasfeest te begrijpen en vooral te ervaren. Want Pasen is het feest van de ultieme vrijheid: de overwinning van het leven op de dood. In de liturgie zijn de eerste vierenhalf week van de veertigdagentijd speciaal gericht op de zuivering en bekering der zielen. In de vijfde week is de aandacht gericht op het menselijke lijden van Christus. In de laatste week, de zogenoemde Goede Week, staat het mysterie van dit lijden centraal. De liturgische kleur is paars, teken van boete. Alleen op Zondag Halfvasten wordt het paars door rozerood vervangen. De Kerk viert met halfvasten namelijk dat Pasen naderbij komt: het is een blijde zondag. De Mis van halfvasten wordt begonnen met het woord *laetare*, wat 'verblijdt u' betekent. De blijde zondag van halfvasten wordt, naar het beginwoord, ook wel 'Zondag Laetare' genoemd. Met voorvasten werd lange tijd bedoeld de liturgische periode

van tweeënhalve week die voorafgaat aan Aswoensdag. Ook deze periode had een boetekarakter, zij het wat milder dan de veertigdagentijd. Na het Tweede Vaticaans Concilie is de voorvasten in de Westerse Kerk vervallen.

Septuagesima

De weken in de voorvasten werden

wel *Septuagesima*, *Sexagesima* en *Quinquagesima* genoemd. Dit valt als volgt te verklaren. De Oosterse Kerk heeft in de loop der tijd ook vastenpraktijken gekend waarbij respectievelijk 70, 60 en 50 dagen voor Pasen al met vasten werd begonnen. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat de eerste zondag van de veertigdagentijd Zondag Quadragesima wordt genoemd, leidde tot de termen Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima voor de zondagen in de Westerse voorvasten, te beginnen met zondag Septuagesima. Duidelijk mag zijn, dat deze zondagen niet feitelijk 70, 60 en 50 dagen voor Pasen vielen.

Speciale dagen

Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn sinds het Tweede Vaticaans Concilie de enige verplichte vastendagen in de rooms-katholieke Kerk. Ze markeren het begin en het einde van de Vastentijd. Halfvasten, de vierde zondag van de vasten, wordt, zo is al vermeld, ook wel Zondag Laetare genoemd. De Goede Week begint op Palmzondag, en voert via Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag.

Bijzondere plaats van het doopsel

Tor slot nog een woord over de bijzondere plaats die het Doopsel in de veertigdagentijd toekomt. Er is al gesteld dat iedere individuele gelovige zich steeds opnieuw tot God moet bekeren, en daarvoor de veertigdagentijd in het bijzonder kan gebruiken. Welnu: wat geldt voor de individuele gelovige geldt ook voor de Kerk als geheel; ook de Kerk wil zich, als geloofsgemeenschap, in de vastentijd opnieuw tot Christus bekeren.

Doopvoorbereiding

De plaatselijke geloofsgemeenschap verzorgt de doopcatechese van mensen die katholiek worden. Voor de parochie is de doopcatechese een kans op hernieuwde bekering. Deze catechese is namelijk zo vormgegeven dat de gehele geloofsgemeenschap samen op weg wordt gezet met de 'kandidaat-gelovige', die ook wel 'geloofsleerling' wordt genoemd.

Sacramenten tijdens de paaswake

In de derde week van de vasten vertrouwt de Kerk zinnebeeldig haar Geloof aan de geloofsleerling toe in de vorm van de Geloofsbelijdenis. In de vijfde week van de veertigdagentijd ontvangt de geloofsleerling het Onze Vader, de kristallisatie van het Gebed van de Kerk. Op Paaszaterdag geeft de geloofsleerling de geloofsbelijdenis en het Onze Vader aan de geloofsgemeenschap terug door beide teksten uit te spreken. In de Paaswake ten slotte viert de geloofsleerling

met de gemeenschap de sacramenten. Het is deze viering, waar in de doops catechese de gehele veertigdagentijd naartoe gewerkt wordt.
www.kro-ncvr.nl

WIJ BIDDEN VOOR

IN HEERLE

Zaterdag 18 februari 17.00 uur: geen viering in de kerk van Heerle!

IN MOERSTRATEN

Vrijdag 3 maart 19.00 uur: Emerentiana Kerstens-Verbaten.

IN WOUW

Zondag 19 februari 11.00 uur: de overleden ouders van Amersfoort-Eydenberg, de overleden ouders Remmerswaal-van Winsen, Henk van der Zande. We gedenken de sterfdag van Anneke Hoetelmans-Bosters, Maarten van Amersfoort, Dora Huijsmans-Raats.

Zondag 26 februari 11.00 uur: Jos Martens, Cees de Bruijn. We gedenken de sterfdag van Ad van Oers., Dora Huijsmans-Raats.

Zondag 5 maart 11.00 uur: Piet Bastiaanse, Tommy Jansen en Wilbert Mariën, de overleden familie Schillemans. We gedenken de sterfdag van Ton van Winden, Frans van den Berg, Jan Goorden, Dora Huijsmans-Raats.

Zondag 12 maart 11.00 uur: Rina Veraart-de Weert, Rien Sebregts, Aart Aarden, de overleden familie Aarden-Mouwen, de overleden familie Blom-Boot. We gedenken de sterfdag van Jan van Loon, Dora Huijsmans-Raats.

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 19 februari 9.15 uur: geen intenties opgegeven.

Zondag 26 februari 9.15 uur: de overleden ouders Christ en To Koolen-van Loenhout, Kees Uijtdewillegen, Cees en Naantje van Meel- Nuiten, Rina van Meel-van Meer, Christ van Meer. We gedenken de sterfdag en Cor van Meer-Kerstens.

Zondag 5 maart 9.15 uur: Geen viering in de kerk van Wouwse Plantage!

Zondag 12 maart 9.15 uur: de overleden ouders Frans en Riet Vanaert-Prinsen.

Parochie info

Pastores: • pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
• diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Bel 06 15656260:

Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium.

Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie

Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. Telefonisch bereikbaar: **06-30525509**

Opgeven intenties

 Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers
 - Heerle 0165-303102
 - Moerstraten 0165-303114
 - Wouw 0165-308230
 - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 8 maart
aanvragen voor de periode:
18 maart – 10 april**

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van “Parochiebijdrage”.

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.

Vertrouwenspersonen:

Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460;
Huib Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 49686565

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 15 maart**. Kopij inleveren voor **maandag 6 maart** via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **www.samenkerk.nl**

Vieringen in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud

Zondag 19 februari

Om 9:15 in **Wouwse Plantage** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije
Gertrudiskoor, organist: Jacques Sloek

Om 11:00 uur in **Wouw** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije
Lambertuskoor, organist: Frank Schijven

Woensdag 22 februari (Aswoensdag)

Om 19:00 uur in **Wouw** pastoor F. Verheije en diaken R. Keetelaar
Lambertuskoor, organist: J. Sloek

Zondag 26 februari

Om 9:15 uur in **Wouwse Plantage** Woord- en communieviering, diaken R.
Keetelaar

Gertrudiskoor, organist: Hans Dogge

Om 11:00 uur in **Wouw** Woord- en communieviering, , diaken R. Keetelaar
Cantores Lambertuskoor, organist: Frank Schijven

Vrijdag 3 maart

Om 19:00 uur in **Moerstraten** Woord- en communieviering, diaken R. Keetelaar

Zondag 5 maart

Om 11:00 uur in **Wouw** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman

Zondag 12 maart

Om 9:15 uur in **Wouwse Plantage**, Woord- en communieviering, diaken R.
Keetelaar

Gertrudiskoor, organist: Hans Dogge

Om 11:00 uur in **Wouw**, Woord- en communieviering, diaken R. Keetelaar
Cantor Carel Jan Reuver, organist: Frank Schijven

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.



Ton van Hees

Luxe bakkerij

Markt 1 • Oud Gastel • 0165 511 200
Blauwstraat 25-27 • Steenbergse • 0167 560 089
Kloosterstraat 4 • Wouw • 0165 303 555