

Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

viertorens@samenerk.nl

Jaargang 32 nummer 4

12 april 2023

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW

WE HEBBEN PASEN GEVIERD.

Het grootste feest dat we mogen vieren. Maar ook meteen het moeilijkst uit te leggen feest. Ja, om daar een draai aan te geven, praten we vooral over de natuur, de lente, de groene blaadjes, de vogeltjes die uit het ei komen, lammetjes die geboren zijn. Misschien heeft u met Pasen takken in een vaas gezet, het liefst met knoppen en we hangen er eieren in of zetten er gele kuikens op. We weten hoe de paashazen lopen! Symbool van het nieuwe leven. Maar wat hebben we nu echt gevierd met Pasen?

Pascha, weg uit de slavernij

Het verhaal van het joodse paasfeest, Pascha of Pesach genoemd, lezen we in het boek Exodus.



Een stukje daarvan lezen we dan ook niet voor niks in de paaswake. Waar vertelt Pascha over: over het joodse volk dat bevrijd wordt uit de slavernij. Ze zuchtten onder onvrijheid en uitbuiting in Egypte Denk nu niet te concreet, niet aan het huidige land Egypte, maar aan de symbolische betekenis van het woord: het land van de angsten. Daaruit werden ze bevrijd met de hulp van God. Die had Zijn volk in nood horen schreeuwen en bidden. Hij stuurde Mozes en z'n broer. Zijn grondpersoneel. Uiteindelijk leidden zij het volk daaruit weg. En voordat ze gingen, gebruikten ze nog snel een maaltijd. Om kracht te krijgen voor de reis. Lam geslacht en klaargemaakt, matses erbij en kruiden. Het Paasmaal. Voedsel voor onderweg. Daarna volgde de tocht eruit. Op weg naar de bevrijding. Door de Rode zee, vijand op de hielen. En uiteindelijk gered. U kent het verhaal vast wel. Pasen, doortocht, naar een betere toekomst samen.

Slavernij verleden

Slavernij, het woord viel net. Het is weer volop in gesprek. U weet het. Alsof het wordt herbeleefd. Het is een onderdeel van onze geschiedenis. Goed dat het erover gaat. Hopelijk leren we er wat van.... Lichamelijke en geestelijke knechting. Gruwelijk. Dat verhaal wordt verteld en ieder zal zijn eigen ervaring en beleving ervan inbrengen. Hoe zit dat tegenwoordig met ons hier? Over geestelijke vrijheid gesproken. Aan welke invloeden staan we bloot? Wat zijn we misschien normaal gaan vinden wat het helemaal niet is? Hier in ons westen, heb ik het over. Best wel rijk eigenlijk. Toch grote sociale verschillen. We leven in vrijheid. Zeker als we dat vergelijken met veel landen in onze wereld. En toch: steeds meer ieder voor zich, veel lange tenen, ontevredenheid, onderlinge vervreemding, spanningen. Wat is er met ons gebeurd?

Opstanding van Christus

Even terug naar Pasen. De opstanding van Christus. Hij verrijst uit de dood. Onvoorstelbaar. Daarom is het ook zo moeilijk uit te leggen. Niet aan te beginnen. Het is vooral een feest van ons geloof. Heel persoonlijk, maar we hebben het samen mogen vieren! Als Christus niet verrezen was, had nooit meer iemand het over Hem gehad. Dan hadden we ook geen Kerstmis gevierd. Maar Hij verrees uit de doden. Zelfs alle Bijbelse paasverhalen verschillen onderling. Het zijn persoonlijke getuigenissen. Maar één ding is gemeenschappelijk. Hij leefde weer! En daarom hebben we het over Hem. Hij is sterker dan nood, dood en vergankelijkheid. En

het geloof in Hem schenkt ons die geestkracht. Over-leven, daar gaat het over, en samen!

Die opstanding van Christus, het geloof in dat bijna onvoorstelbare, kan ons die geestkracht geven. Het kan ons op weg zetten naar een nieuwe toekomst, een andere samenleving. Samen. De gemeenschap van gelovigen, dat zijn wij, zijn van doorslaggevende betekenis. Mogen we de waarden ervan zien, de kracht van ons geloof herontdekken, en dat de parochie kan herleven! Het is nooit te laat!

diaken Ryan Keetelaar

RECTIFICATIE

In het vorige nummer is helaas bij het artikel over het lectorenteam een fout geslopen in het onderschrift bij de foto. De juiste naam van een der leden is

Ina van der Lande (en niet Ineke van Lande).

CARITASCOLLECTE HOSPICE ROOSDONCK

5 mei vrijdag Moerstraten

7 mei zondag Wouw

14 mei zondag Wouwse Plantage

20 mei zaterdag Heerle



Roosdonck is een hospice op een mooie locatie waar privacy, rust, veiligheid, warmte en kwaliteit van het leven voorop staan. Als u met een ziekte of aandoening te maken krijgt die levensbedreigend is, kunt u bij Roosdonck rekenen op betrokken ondersteuning, kwalitatief hoogwaardige palliatieve hulpverlening en medische begeleiding en

behandeling. De laatste levensfase is vaak erg intensief. De eigen woning is dan niet altijd de meest geschikte plaats om deze fase in te gaan. In hospice Roosdonck neemt u samen met uw naasten op een waardige manier afscheid van het leven en van elkaar.

Roosdonck is een zorgvoorziening waar mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden kunnen verblijven. Behandeling in het ziekenhuis, gericht op genezing is niet meer mogelijk of wenselijk. De verzorging in de thuissituatie is voor familie of vrienden te belastend, of is vanwege beperkte mantelzorg of complexe verpleegkundige en/of medische zorg niet meer mogelijk. De nadruk in het hospice ligt op palliatief terminale zorg. In Roosdonck proberen we een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven te behouden. Er is veel aandacht en respect zodat u op een eigen wijze afscheid kan nemen van het leven. Uw wensen en behoeften staan hierbij centraal.



PLANETREE

liefde voor de zorg

Bij Roosdonck werken wij via het gedachtegoed Planetree, een integraal zorgconcept die alle facetten van zorg en bedrijfsvoering met elkaar verbindt. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van de individuele klant en houden hierbij rekening met de kwaliteit van leven. Dat betekent dat er aandacht is voor iedere leefstijl, interesses en persoonlijke wensen. We laten ons daarbij iedere dag opnieuw inspireren door wat klanten nodig hebben en wensen.

Als aanvulling op de reguliere zorg, bieden wij bij Roosdonck complementaire (aanvullende) zorgvormen. Deze aanvullende zorg biedt een moment van weldadigheid, het ervaren van heilzame rust en ontspanning in de laatste levensfase. Deze toepassing van complementaire zorg helpt onze zorgmedewerkers, ook bij tijdsdruk, aandacht te geven die onze klant goed doet. Complementaire zorg is in Roosdonck geïntegreerd in de zorg. Wij maken gebruik van:

- ontspanningsoefeningen
- inzet van aroma therapie
- massage van handen en voeten

Een multidisciplinair team biedt stervensbegeleiding bij ons hospice. Dit team bestaat onder andere uit: arts, geestelijk verzorger, verpleegkundigen en overige behandelaren.

Bij Roosdonck staat iedere dag een team van professionals voor u klaar om u en uw naasten te ondersteunen in de laatste levensfase.

Verpleegkundige

Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een verpleegkundige aanwezig.

Arts

Er is dagelijks een kaderarts palliatieve zorg aanwezig/bereikbaar. Indien nodig is deze ook 24/7 beschikbaar.

Geestelijk verzorger

Een aantal dagen per week, of indien gewenst, is er een geestelijke verzorger aanwezig.



(para)Medici

Wekelijks zijn er behandelaren aanwezig in ons hospice. U kunt hierbij denken aan: fysiotherapeuten, bewegagogen, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de verbinding van zorgvrager, mantelzorger en professionele zorg. Wilt u meer informatie over het werken als vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator vrijwilligers via 088 - 557 42 25.

Daarnaast is financiële ondersteuning ook altijd heel welkom.

Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud.

HET VERRIJZENISRAAM IN EEN BIJZONDERE LICHTVAL

Ton Thissen was gisteren toevallig even in de kerk en toen zag hij iets aparts bij het glas-in-loodraam boven de ingang.

De zon scheen schuin langs de kerk richting Torenplein en er stond een enorme gele hoogwerker voor de toren (in verband met werkzaamheden aan de zendmasten op de toren). Door de reflectie van de zon op deze hoogwerker ontstond, kijkend vanaf het altaar, een zeer apart beeld van het raam met een duidelijke heldere spot op de middelste ramen, de centrale afbeelding van Jezus en daaronder het laatste avondmaal.

De foto, gemaakt door Ton, staat op pagina 7.

Het Verrijzenisraam is gemaakt door Joep Nicolas, een wereldberoemde glazenier uit Roermond. Hij maakte dit raam in opdracht van de Nederlandse regering voor de werelddtentoonstelling van november 1937 in Parijs. Destijds had pastoor Wolters al veel belangstelling om het raam voor de kerk te verwerven, maar toen was er geen plaats voor. Bij de herbouw van de kerk na de oorlog, kwam er juist een prachtige plek beschikbaar, maar toen was het raam zoek. Door toeval werd het aangetroffen in een aantal kratten op de zolders van het Binnenhof in Den Haag. Het was bedolven onder materiaal, dat bij de inhuldiging van koningin Juliana was gebruikt. Het bleek, dat er enkele ramen beschadigd waren, maar Joep kon, aan de hand van de ontwerptekeningen, alles repareren. Het raam behoort nu tot de kerkschatten van de Sint Lambertuskerk.



VERDRIET IN EEN FAMILIE



Op 11 maart overleed in Roosendaal onze medeparochiaan **Jan (Johannes Josephus) Walraven**, echtgenoot van **Loes van Langerak**. Jan werd in Roosendaal geboren op 17 februari 1942. Na zijn lagere school ging hij naar het seminarie in Sterksel. Na enkele jaren kreeg hij het advies van de paters van Sterksel om de opleiding kerkmuziek (orgel en koordirectie) in Utrecht te gaan volgen. Daar kreeg hij o.a. les van Albert de Klerk. Hij bleek al op jonge leeftijd zeer muzikaal en slaagde cum laude voor de opleiding. Hij werd docent orgel aan de muziekschool in Roosendaal en organist van de Maagdkerk in Bergen op Zoom. Tijdens een cursus AMV ontmoette hij Loes en ze trouwden in 1966. Uit hun huwelijk zijn twee dochters geboren, Sabine en Edith. Intussen reisde hij heen een weer tussen Borgvliet (waar zij een klein huisje bewoonden) en Wouw. Na advies van een paar koorleden gingen ze in Wouw wonen in het monumentale pand aan de Markt 24 (later Omgang 10). Guus Siebelink werd de vaste begeleider. Het orgel in de kerk was niet toereikend voor de majestueuze kerk en Jan ging zich beijveren voor een volwaardig instrument. Mede door zijn toedoen is in 1983 het schitterende Verschuerenorgel gerealiseerd

Jan was ook de initiator van de Stichting Orgelfonds Wouw, die elk jaar concerten in de kerk organiseert. Daarnaast lieten Jan en Loes in 1978 een concertzaal aan hun huis bouwen: "In den Wouwdfluit". Hier hebben zij 36 jaar lang concerten georganiseerd. Zelf gingen zij ook vaak op tournee in diverse Europese landen en zelfs Amerika.

Jan was niet alleen een uitmuntend organist en dirigent, maar ontwikkelde ook veel kennis over de Cisterciënzers, die de parochie hebben gesticht en eeuwenlang de pastoors van Wouw hebben aangesteld. Uit de abdij in Hemiksem, kwamen ook de magnifieke koorbeelden, of, zoals Jan ze noemde, de "Wouwse mannekes". Door zijn inspanningen kwam er een groep gidsen, die rondleidingen geeft in de kerk. Zo heeft Jan zijn stempel op de samenleving gedrukt en gelukkig zijn de initiatieven van zijn hand allemaal nog springlevend. Zijn uitvaart was op 18 maart in de St. Lambertuskerk; het Lambertuskoor zong o.a. Locus Iste van zijn lievelingscomponist Anton Bruckner. De dienst werd ook opgeluisterd door Marien van Stalen op de cello. Na de uitvaart is Jan begraven op het kerkhof aan de Doeldreef. Dat hij ruste in vrede.



Op 13 maart overleed in Roosendaal Louisa Johanna Maria (Wies) Hectors, weduwe van Jan Ooms. Wies is op 6 augustus 1940 in Huijbergen geboren. In 1968 trouwde ze met Jan Ooms. Ze kregen twee zoons en twee dochters.

Wies was een hardwerkende vrouw en gaf niet snel op. Haar doorzettingsvermogen heeft haar ook zover gebracht. Samen met Jan heeft ze een mooie boerderij opgebouwd. Later kon ze lekker genieten op het dorp en vooral een lieve oma zijn. Wat was ze trots en heeft ze genoten op hun 50-jarig huwelijksfeest. Vanwege hun gezondheid verhuisden ze samen naar de Pastorie in Nispen. Ze pakte de draad goed op nadat ons pa in 2020 was overleden, omringd door haar medebewoners en verzorgenden. De onverwachte sluiting van de Pastorie bracht bij haar een onrust, die ze niet liet merken. Ons ma lachte altijd. Helaas heeft ze maar kort in St. Elisabeth mogen zijn, wat hadden we haar nog een mooie tijd toegewenst. Haar laatste infarct kwam ze niet meer te boven. Ze is rustig in ons bijzijn heengegaan



Op 16 maart overleed in Roosendaal **Beppy (Elisabeth Petronella) van Merode**, weduwe van **Piet van der Heijden**. Beppy is geboren in Wouw op 2 september 1931 aan de Bergsestraat 103 om precies te zijn, als oudste dochter van een gezin van 4 kinderen. Al op jonge leeftijd werkte ze daar hard mee op het schildersbedrijf van haar vader. In die tijd maakte ze natuurlijk ook de oorlog mee als jong meisje en tot op hoge leeftijd kon ze daar nog steeds indrukwekkende verhalen over vertellen. Tijdens een dansfeest tijdens de Wouwse kermis in café Doggen, ontmoette ze haar man Piet van der Heijden met wie ze meer dan 50 jaar gelukkig getrouwd is geweest. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, allen jongens. Hans werd nog geboren in het ouderlijk huis en de overige 3 kinderen in de Wesemaelestraat. Reeds vanaf de jaren '70 heeft Beppy veel vrijwilligerswerk verricht, onder meer op de Gerardus Majellas basisschool (later De Stappen), orgelcomité "Geef Wouw een Stem", bejaardenhuis het Leonardushof, de KBO, het UVV, het CDS, het Gezinsvervangend Tehuis en voor de parochie in de Lambertuskerk. Beppy was met recht "een begrip in Wouw" in deze tijd! Beppy kon de allerlekkerste worstenbroodjes en pannenkoeken bakken en veel jongeren in de straat konden daarvan meegenieten en dan vooral als het regende... Jarenlang heeft ze de boodschappen gehaald op het fietsje, gewoon uit Wouw, maar ook vanuit Roosendaal en zelfs Bergen op Zoom. Fietsen was ook een hobby van haar, die ze deelde met Piet. Dat fietsen hebben ze samen tot op hoge leeftijd gedaan in de mooie bosrijke omgeving van Otterlo, hun vast vakantiestek. Andere hobby's van haar waren lezen en handwerken en ze kon de meest heerlijke 5-gangen menu's koken. Verder kon ze mooie truien breien, allemaal naar eigen ontwerp. Net een modeshow zei ze, als haar kinderen haar creaties droegen. Toen haar ogen op latere leeftijd achteruitgingen, miste ze deze creatieve bezigheden ontzettend. Nog net voor het overlijden van Piet konden ze gezamenlijk hun 50-

jarig huwelijksfeest vieren, waar ze allebei zichtbaar vol trots van hebben genoten. Ondanks het gemis van haar man bleef ze zich 100% inzetten voor haar kinderen, kleinkinderen en vriendinnen in de straat. Je kon altijd een beroep op haar doen en aanschuiven bij het eten was een vanzelfsprekendheid. Omstreeks 2017 begon haar gezondheid achteruit te gaan, er werd borstkanker bij haar geconstateerd, maar na een ingrijpende operatie knapte ze goed op. In 2021 sloeg het noodlot nogmaals toe, ditmaal kreeg ze een hartinfarct met een Corona-infectie op de koop toe. Ook hier herstelde Beppy goed van en ze heeft daarna nog een paar maanden thuis kunnen wonen, tot het echt niet meer ging. Na een val werd ze weer in het ziekenhuis opgenomen en via de Weihoek kwam ze op haar 90^e verjaardag terecht in De Kloek aan de Kennedylaan. Trots was ze, dat ze ook nog haar 91^e verjaardag thuis in de tuin met de hele familie kon vieren. Ze was immers de alleroudste van Merode ooit! Rond februari 2023 ging het echter snel bergafwaarts en na een kort ziekbed overleed ze in de vroege ochtend in de nabijheid van haar kinderen. Haar uitvaart was op 23 maart in de Lambertuskerk en daarna is ze op het kerkhof aan de Doeldreef begraven.



Op 19 maart overleed in Roosendaal **Adriana Catharina Cornelia Hendrika (Jaan) de Bruijn**, weduwe van **Kees van Loenhout** en levenspartner van **Adrie Mens**. Jaan werd op 17 december 1943 geboren als tweede dochter uit een gezin van drie kinderen op de boerderij in de Plantagebaan. Na haar schooltijd is ze thuis gebleven op de boerderij om mee te werken en in die tijd heeft ze Kees leren kennen. In zijn militaire dienst heeft Kees lange tijd moeten revalideren en al die tijd is Jaan hem tot steun geweest en in 1962 zijn ze getrouwd en gaan wonen op de boerderij bij haar ouders. Daar zijn ook de kinderen Jeanny, Jan, Christ en Marjo geboren. In 1974 zijn ze gaan wonen op het Rietveld waar ma tot het eind van haar leven heeft gewoond. Kees is eigenlijk altijd een zorg voor haar geweest, vele operaties en ziekenhuisopnames. Ze werd weduwe in de leeftijd van 37 jaar. Kees was nog maar 39 jaar toen hij stierf en ook Marjo was een extra zorg, maar dat deed ze met liefde. Na jaren van alleen zijn en zorgen voor de kinderen ontmoette ze Adrie, met wie ze jaren lief en leed deelde, tot hij ook kwam te overlijden. Jaan genoot van vele dingen zoals vroeger met Kees aan de carnavalswagen te bouwen met de buurtvereniging De Plantagebaan, carnaval vieren met het clubje “we hebben nooit niks”. Ze genoot van feestjes, zowel met familie als met vrienden uit de buurt. Maar het allermooiste vond ze haar kleinkinderen, dat vond ze geweldig en was haar grootste genot. In de meimaand ging ze naar het kapelleke en op bedevaart naar Lourdes en Banneux. Ze zorgde voor heel de familie en de buurt, eieren halen en dan ook nog rondbrengen, boodschappen halen, vaak voor een ander en ze was elke week te vinden op het kerkhof waar ze de graven bijhield; ze maakte ze schoon en zorgde dat de plantjes

er mooi bij stonden of vernieuwd werden. En dit niet alleen voor Kees en Adrie, maar ook voor familieleden en bekenden. Niet alleen in Wouw maar ook op De Pin. De laatste tien dagen van haar leven zijn zo snel gegaan, de uitslag dat het goed fout was in het ziekenhuis tot aan haar overlijden op zondag 19 maart om 12.00 uur in het hospice Roosdonck in Roosendaal, waar ze bijzonder warm en goed is verzorgd. Haar uitvaart en begrafenis was in Wouw op 24 maart.



Na een kort ziekbed overleed in Roosendaal op 19 maart **Nellie (Petronella Helena) Goorden**, weduwe van **Willem van den Berg**. Nellie is op 2 december 1940 in de Bulkenaarstraat onder de gemeente Roosendaal geboren. Ze was de oudste van een gezin van zeven kinderen. Jantje, net als zij in de oorlog geboren, zou slechts drie jaren oud worden. Na Jantje kwamen nog twee dochters en drie zoons. In 1963 ontmoette ze Willem van den Berg tijdens uitgaan in de Eratozaal in Roosendaal. Willem was in die tijd grondwerker. Later is hij bij de PNEM gaan werken. Toen Nellie in 1965 trouwde met Willem gingen ze eerst op Sputendonk wonen en vanaf 1976 in de Lenaertsstraat in Wouw. Uit hun huwelijk zijn twee zoons geboren, Adrie en Kees. Het leven van Nellie stond helemaal in het teken van zorgzaamheid voor haar gezin. Niets was teveel voor haar man en zoons. Zelf vond ze, door zichzelf weg te cijferen, toch dat ze niets te kort kwam. Ze las graag romans, puzzelde veel en breidde vaak truien met ingewikkelde patronen, totdat op latere leeftijd artrose dit onmogelijk maakte. Willem overleed in 2010, maar Nellie pakte van lieverlede de levensdraad weer op. Echter, toen haar jongste zoon Kees in 2021 kwam te overlijden, was dat een enorme klap voor haar, die ze feitelijk niet meer te boven is gekomen. Haar mobiliteit werd ook minder en op den duur werd zelfstandig wonen onmogelijk. De laatste jaren waren heel moeilijk, maar Adrie kon nog veel voor haar doen, wat hem dankbaar stemt. Haar uitvaart en begrafenis waren op 25 maart. Zij is naast Kees en Willem te rusten gelegd.

 <p>druk print reclame</p>	<p>dwdonline.nl</p> <p>Vroenhoutseweg 2b</p> <p>4703 SJ Roosendaal</p> <p>Tel. 0165 570686</p>
--	--

WIJ BIDDEN VOOR

IN MOERSTRATEN

Vrijdag 5 mei 19:00 uur:

Maria Verbogt-de Weert

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 16 april 09.15 uur:

To Koolen-van Loenhout (namens de broederschap van Hakendover),
Corrie Uytdewilligen-Elzakkers,
de overleden ouders Uytdewilligen-de Crom, de overleden ouders
Elzakkers-De Jongh.

Zondag 23 april 09.15 uur:

Janus Buysen, Marie Buysen van de Sanden.

We gedenken de sterfdag van Frans Buysen..

Zondag 30 april 09.15 uur:

Kees Uijtdewillegen.

**Zondag 7 mei 09.15 uur: geen dienst in de kerk van Wouwse
Plantage**

IN WOUW

Zondag 16 april

Mevrouw Doggen-van den Eijnden, de heer Doggen, de overleden
familie Van den Eijnden, de overleden familie Doggen, Rina Veraart-de
Weert, Piet de Weerd., Melany Doggen-van den Eijnden (jaargetijde)
We gedenken de sterfdag van Engelina de Regt-van Loon.

Zondag 23 april

Sjef Uitdewillegen, Cor Elzakkers-Raats, Mimi Uitdewillegen

We gedenken de sterfdag van Maria Uitdewillegen-Nelen, Rien Sebregts,
Jac Elzakkers.

Zondag 30 april

De overleden familie Machielse-van Akkeren en zoon Kees, de
overleden ouders Jochems-Valkenburg, Elly Machielse-Jochems, Jos
Martens, de overleden ouders Goorden-Konings en kinderen, de
overleden familie Gommers-Joosen, de overleden ouders Van Oorschot-

Uijtdehaag, Cor Meeuwis-Maas, Ad Meeuwis.

We gedenken de sterfdag van Piet de Weerd, de overleden ouders Buiks-van Loon, Henk van Oorschot.

Zondag 7 mei

Christ van Oers, Mien van Oers-Oomen, Cees de Bruijn, Ton van Winden, Frans van den Berg, de overleden familie Schillemans.

OP GEBED

Riet de Rond-van Aert

Jan Walraven

Beppy van der Heijden-van Merode

Wies Ooms-Hectors

Nellie van den Berg-Goorden

Jaan van Loenhout



Van Akkeren Logistics

consultancy • transport • logistics

www.vanakkeren-logistics.nl

Veilingdreef 13

4614 RX Bergen op Zoom

0164-858792

Bieakker 1

4724 GC Wouw

0165-855250

PALMPASEN 2023

Zondag 2 april hebben er 12 kinderen uit onze parochie een palmpaasstok gemaakt. Op zondagochtend verzamelden de kinderen met begeleiders in het parochiecentrum. Eerst vertelde diaken Ryan Keetelaar het Palmpasen verhaal en daarna gingen de kinderen de palmpaasstok versieren. Ze hadden zelf iets lekkers en moois meegebracht om aan de palmpaasstok te hangen. Voor de andere materialen, het palmtakje en het broodhaantje had de werkgroep Kind en Geloof gezorgd. Tussendoor hielden we een pauze met wat drinken en iets lekkers. Want aansluitend om 11.00 uur

werden de palmpaasstokken gezegend tijdens de palmpasenviering. De kinderen mochten een paar rondjes lopen in de kerk met hun palmpaasstok. Daarna werden ze door pastoor Verheije gezegend. Na afloop van de viering werden de palmpaasstokken meegenomen en door de kinderen aan iemand gegeven die het wel kon gebruiken, denk aan opa, oma, buurvrouw, ziek familielid enz.



De lege stok ontvangen wij graag weer terug. Je mag deze achter in de kerk leggen. Alvast bedankt.

Wij zien iedereen graag volgend jaar weer terug.

Werkgroep Kind en Geloof

**Jezus redt zondaren
door Zijn zwakte aan het kruis**

**Daarom mogen wij zwak zijn
in Hem zijn wij sterk**

- Leo Heuvelman -

Parochie info

Pastores: • pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
• diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden Bel 06 15656260:

Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium.

Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie

Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. Telefonisch bereikbaar: 06-30525509

Opgeven intenties

 Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers

- Heerle 0165-303102
- Moerstraten 0165-303114
- Wouw 0165-308230
- Wouwse Plantage 0165-379855
of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 3 mei
aanvragen voor de periode:
14 mei-4 juni**

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.

Vertrouwenspersonen:

Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460;
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 49686565

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 10 mei** Kopij inleveren voor **maandag 1 mei** via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl

Vieringen in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud

Zaterdag 15 april

In **Heerle** om **17:00 uur** Woord-en communieviering, diaken R. Keetelaar

Zondag 16 april

In **Wouwse Plantage** om **9:15 uur** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije
Gertrudiskoor, Organist: Hans Dogge

In **Wouw** om **11:00 uur Eerste Communieviering**

pastoor F. Verheije en diaken R. Keetelaar

Krekel Kinderkoor

Zondag 23 april

In **Wouwse Plantage** om **9:15 uur** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije
Gertrudiskoor, Organist Jacques Slock

In **Wouw** om **11:00 uur** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije

Cantores Lambertuskoor, organist: Frank Schijven

Zondag 30 april

In **Wouwse Plantage** om **9:15 uur** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije
Gertrudiskoor, Organist Hans Dogge

In **Wouw** om **11:00 uur** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije

Lambertuskoor, organist: Guus Siebelink

Vrijdag 5 mei

In **Moerstraten** om **19:00 uur** Woord-en communieviering,
diaken R. Keetelaar

Zondag 7 mei

In **Wouw** om **11:00 uur** Eucharistieviering, pastoor F. Verheije

Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.



Vleesveebedrijf Fam. Doggen

(geen vleesverkoop aan huis)