



Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

viertorens@samenerk.nl

Jaargang 32 nummer 5

26 april 2023

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW

PASTOOR VERHEIJE MET VERVROEGD EMERITAAT

Onderstaand bericht (“kanselbericht”) is afgelopen zondag 16 april voorgelezen door dhr. Piet Backx, namens het parochiebestuur, in de kerken van Wouw en Wouwse Plantage en vormt de aanleiding van deze vervroegde uitgave van het parochieblad.

Beste medeparochianen,

Namens het parochiebestuur en namens het pastoraal team doe ik u een mededeling over het pastoraal team. Het betreft het afscheid van onze pastoor, Frans Verheije.

Pastoor Verheije heeft de bisschop van Breda gevraagd of hij zijn functie als pastoor van onze parochie op korte termijn mag neerleggen. De vraag komt voort uit de zwaarte van het pastoraal ambt die pastoor Verheije ervaart. Hij wil graag als priester functioneren, maar hij merkt dat het voor zijn gezondheid niet goed is als hij pastoor blijft.

De bisschop heeft de vraag van pastoor Verheije goed verstaan. Hij is blij dat pastoor Verheije - na het afscheid van onze parochie - als priester actief wil blijven in het bisdom. De bisschop wenst Frans toe dat hij zijn emeritaat in goede gezondheid mag ingaan, en de bisschop zal hem daarom met ingang van 1 mei eervol ontslag verlenen als pastoor van onze parochie. Daarmee mag pastoor Verheije vervroegd aan zijn emeritaat beginnen.

Op 30 april nemen we, tijdens en na de eucharistieviering in de St Lambertuskerk van Wouw, afscheid van onze pastoor. Pastoor Verheije zal de periode van zijn vervroegd emeritaat benutten voor een

studieopdracht en hij zal als priester assistentie verlenen in parochies in het bisdom. Dat blijft hij doen ook na zijn feitelijke pensioendatum, die hij eind november van dit jaar hoopt te bereiken.

Het verzoek van pastoor Verheije heeft ons overvallen, maar wij hebben wel begrip voor zijn vraag, en geven er onze medewerking aan. We zijn pastoor Verheije dankbaar voor de ruim vijf jaren die hij als pastoor in onze parochie heeft gediend. Hij heeft ons geholpen om bakens te zetten voor het parochieleven in de toekomst.

Met het bisdom hebben we gesproken over de voortgang van het pastoraat na het afscheid van pastoor Verheije. Pastorale beroepskrachten van parochies in onze directe omgeving zorgen er voor dat de vieringen in de komende periode doorgaan en dat de sacramenten bediend blijven worden. Voor actuele informatie verwijzen we u naar de liturgieroosters. Vragen over vieringen en pastorale activiteiten kunt u stellen aan de teamassistente, Mirella Broos.

Het vertrek van onze pastoor tekent de situatie van de Kerk in Nederland. Pastorale voorzieningen in onze parochies veranderen. We komen in een situatie waarin de voortgang van het geloof steeds meer in handen van gelovigen zelf zal liggen. We vragen daarbij uw gebed en uw ondersteuning. En graag wensen we pastoor Verheije alle goeds.

Het vertrek van pastoor Verheije heeft uiteraard gevolgen voor de vieringen in de komende periode, vandaar dat er in dit blad een rooster is opgenomen vanaf 7 mei a.s. Op 30 april is er alleen een viering in Wouwe; de viering van 9:15 uur in Wouwse Plantage komt te vervallen.

ROZENKRANS BIDDEN IN DE MEIMAAND

We hebben van tijd tot tijd de behoefte om tot rust te komen. Niet alleen de behoefte om te zitten, om het lijf rust te geven, maar misschien ook wel het hoofd en het hart. Vele kerken hebben een plekje voor Maria.

Soms moet je daarvoor helemaal de kerk in en kan je er dus alleen bij als de kerk open is. Soms is de kapel afzonderlijk toegankelijk en kan je gedurende meerdere uren er zo bij, ook al is de kerk dicht. Even je zorgen en vragen bij de H. Maria neerleggen. En we hebben meestal wel aardig wat om bij Maria neer te leggen. En, via haar, bij Jezus, bij God. Zorgen om ziektes en kwalen, om werkeloosheid, om financiële problemen, om relatieproblemen, bidden voor de (klein)kinderen en wat al niet. Soms bidden we ook uit dankbaarheid bij Maria. Een gebed is verhoord, er is uitzicht gekomen in een lastige situatie, de oplossing van

problemen is gekomen of is in zicht. Maria is een vrouw waarbij we ons thuis voelen, omdat ze zo gewoon is, gewoon omdat ze er is, om haar stille aandacht. Omdat deze de moeder van Christus is.



We zien die heilige plaatjes door het hele land. Mariakapellen en kapelletjes, Mariagrotten en -nissen. In het open veld, onder een boom of langs een waterstroom, of zomaar langs de weg. Het zijn plekken waar mensen afstappen, stoppen, even een kaarsje opsteken, even in gebed verzonken zijn. Ook onze parochie - Onze Lieve Vrouw in het Woud - is twee Mariakapellen – langs de weg - rijk. Deze staan in de Spellestraat in Wouw en in de Doeldreef tussen Wouw en Heerle. Deze kapellen zijn overdag geopend voor passanten die er even een bezoekje willen brengen.

Ook de Mariakapel in de kerk van Wouwse Plantage is vanaf 1 mei tot en met 2 november dagelijks geopend tussen 10.00 uur en 18.00 uur.
En ook in de Lambertuskerk in Wouw is overdag de Mariakapel bereikbaar om een kaarsje op te steken.
In Heerle staat ook het Mariabeeld in de kerk, overdag is deze open om een kaarsje aan te steken.

Waar wordt de rozenkrans gebeden?

In de meimaand wordt er wekelijks op de **maandagavond om 19.00 uur** het rozenkransgebed gebeden. Het rozenkransgebed wordt afwisselend in de twee kapelletjes gebeden.

We beginnen

1 mei bij kapel aan de Spellestraat,

8 mei kapel aan de Doeldreef,

15 mei, de Spellestraat,

22 mei Doeldreef,

29 mei de Spellestraat

In de kerk in Wouwse Plantage wordt bij Maria op dinsdag wekelijks om 19.00 uur, de rozenkrans gebeden.

Op 2, 9, 16, 23, 30 mei

Wees welkom!

Diaken Ryan Keetelaar

VIERINGEN IN HEERLE

In Heerle is er op elke 3e zaterdag van de maand een viering in de kerk en wel op de volgende data:

17 juni – 15 juli – 16 september – 21 oktober – en 18 november.,

Mocht u nog intenties willen opgeven dan kunt u dit doen via de bekende telefoonnummers die u achter in het parochieblad vindt.

NB. De viering van 20 mei komt te vervallen.

Betsy van Meer

	<p>AUTORIJSCHOOL LIAN Jasmijnstraat 11 4725AS Wouwse Plantage www.autorijschoollian.nl Tel. 06-12038769/06-51536926</p>
---	--

COMMUNICANTEN VAN 16 APRIL

Op zondag 16 april hebben acht communicanten hun eerste H. Communie ontvangen in de Lambertuskerk. Na een feestelijke viering is er een groepsfoto van hen gemaakt, samen met diaken Keetelaar en pastoor Verheije.



Hun namen zijn:

Steyn Bennebroek

Fleur Bogers

Pip Coppens

Jayedian Geerman

Yannick Muijs

Lise van Oosterhout

Elise van Ouwel

Merijn Uijtdewilligen



**NOTARISKANTOOR
WOUW**

Lenaertsstraat 24
4724 AM Wouw
telefoon 0165 301280
info@notariswouw.nl
www.notariswouw.nl

MEVROUW BROOS-POTTERS STOPT NOODGEDWONGEN!

Ruim dertig jaar fietst Dina Broos nu al tussen haar huis en de kapel aan de Spellestraat op en neer. Zij opent en sluit in het seizoen dagelijks deze kapel en maakt tevens regelmatig schoon. Dit laatste deed zij trouwens tot voor kort ook in de Wouwse kerk. Je mag het zien! De kapel ligt er piekfijn bij! Een aanrader om deze plek eens te bezoeken. Dina ziet regelmatig fietsers stoppen om te rusten en te bidden en dit stemt haar blij. Ook zelf steekt zij een kaarsje op, als een kind of een kleinkind examen moet doen. Zij zorgt dat het hek van de kapel van mei tot oktober open is tussen 9 en 6 uur.



Als de schoonmaak daar is, gaat zij met de schoonmaakspullen in de bolderkar richting kapel. Regelmatig gesteund door dochter Ellen wordt de boel gekuist. Met veel liefde en trouw heeft zij haar werk verricht. Maar nu de gezondheid van haar ogen te wensen overlaat, is het moment daar om hiermee te stoppen.



Mag ook wel als je 83 bent, toch!?

Diaken Ryan Keetelaar, vergezeld van schoondochter Mirella, de teamassistente, en Wim Brooijmans, heeft haar namens de parochie van harte dankjewel gezegd voor haar discipline!

Met haar (schoon)kinderen en kleinkinderen vormt zij een saamhorige groep! Zij straalt dankbaarheid uit voor de goede verstandhouding onder elkaar. Wij wensen haar nog veel mooie familie jaren toe.

Bij het scheiden van de markt laat zij weten het stukje niet te lang te maken, want dat hoeft van haar niet zo! Het typeert haar bescheidenheid. Zij blijft liever wat op de achtergrond!

Dina, we zijn en blijven jou dankbaar dat jij dit werk zo lang met zoveel vlijt en plezier voor onze parochie hebt gedaan.

Wim Brooijmans

VORMSELVIERING OP 26 MEI IN HOOGERHEIDE

Op vrijdag 26 mei ontvangen 7 kinderen uit onze parochie het Heilig Vormsel. Deze regionale vormselviering vindt plaats om 19.00 uur in de kerk van Hoogerheide. U bent hierbij van harte welkom. Via de livestream is deze viering ook te volgen. De link vindt u op de website www.samenkerk.nl.

WIJ BIDDEN VOOR

Mogelijk dat door deze vervroegde uitgave niet iedereen tijdig een intentie heeft kunnen indienen. Het overzicht is dus wellicht niet compleet. Wij hopen op uw begrip. Alsnog ingediende intenties worden vanaf de kansel voorgelezen.

IN WOUW

Zondag 7 mei 11:00 uur

Christ van Oers, Mien van Oers-Oomen, Cees de Bruijn, Ton van Winden, Frans van den Berg, de overleden familie Schillemans. Aart Aarden (jaargetijde), overleden familieleden Aarden-Mouwen en overleden familieleden Blom-Boot

Zondag 14 mei 11:00 uur

Het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Nelly van Tilburg-Iriks, Riet Nooren-Potters, Cor Nooren, de overleden familie Potter-Aarden, Rina Veraart-de Weert, Piet de Weerd, Nellie van den Berg-Goorden.

Donderdag 18 mei (Hemelvaart) 11:00 uur

Nellie van den Berg-Goorden.

Zondag 21 mei 11:00 uur

Walther van Aert.

We gedenken de sterfdag van Frans Schuurbiërs.

Zondag 28 mei (Pinksteren) 11:00 uur

De overleden familie Machielse-van Akkeren en zoon Kees, de overleden ouders Jochems-Valkenburg, Ellie Machielse-Jochems, Jos Martens, Cees de Bruijn, de overleden ouders-van Oorschot-Uijtdehaag en zoon Henk, de overleden ouders Uijtdehaag-van den Brand, Marianne van Oers-van Aart, Maria van Oers-van Tilburg, Harry Rubbens, Anja

van Nassau, Jos van Nassau, Nellie van den Berg-Goorden.
We gedenken de sterfdag van Petrus van Oers.

Zondag 4 juni 11:00 uur

Ton van Winden.

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 14 mei 09.15 uur:

de overleden ouders Christ en To Koolen-van Loenhout, de overleden ouders Dekkers-Kerstens, Fons Brosens, Jacqueline Dekkers-de Kroon, Aart de Jong, Cees en Naantje van Meel- Nuiten, de overleden familie Nuiten-Van Tiggelen, Rina van Meel-van Meer, Cornelia Devillers, de overleden familie Goossens-Ooms, Cees Uijt dewillegen.

Zondag 21 mei 09.15 uur:

de overleden ouders Uijt dewillegen-van Doormaal, de overleden ouders Liza en Lee van Loenhout-de Jong, Ida Bogers-Oerlemans (namens de KBO).

Zondag 28 mei 09.15 uur: Hoogfeest van Pinksteren

Cees Uijt dewillegen, Wies Ooms-Hectors (namens de KBO).

Zondag 4 juni 09.15 uur: Geen dienst in deze kerk

OP GEBED

Riet de Rond-van Aert

Jan Walraven

Beppy van der Heijden-van Merode

Wies Ooms-Hectors

Nellie van den Berg-Goorden

Jaan van Loenhout

	<p>Uitvaartverzekering</p> <p>Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent. U bent altijd vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming.</p>
<p>Dag en nacht bereikbaar 0165-303074 www.uitvaartcoppens.nl</p>	<p>Als u dat wilt, verzorgen wij de melding aan de verzekeringsmaatschappij.</p> 

18 MEI HEMELVAARTSDAG

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensio Domini) herdenken we dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.

Hoewel het dus een echte kerkelijke feestdag is, weten veel mensen de achtergrond van Hemelvaart niet. In de bijbel staat er ook niet veel over geschreven.

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag en is tien dagen voor Pinksteren. Niet in alle landen is Hemelvaart op dezelfde dag en in sommige landen, zoals bijvoorbeeld Spanje, is het geen feestdag.

Dauwtrappen is een traditioneel gebruik dat verbonden is met Hemelvaartsdag. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term "dauwtrappen" vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren.

Ook vermeldenswaardig is dat in Brugge op Hemelvaartsdag de H. Bloedprocessie plaatsvindt.



Parochie info

Pastor: • diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden
Bel 06 15656260:

Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium.

Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie

Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. Telefonisch bereikbaar: **06-30525509**

Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers

• Heerle 0165-303102

• Moerstraten 0165-303114

• Wouw 0165-308230

• Wouwse Plantage 0165-379855
of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 31 mei
aanvragen voor de periode:
11 juni – 2 juli**

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van “Parochiebijdrage”.

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.

Vertrouwenspersonen:

Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460;
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 49686565

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 7 juni** Kopij inleveren voor **maandag 29 mei** via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl

Vieringen in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud

Zondag 7 mei

In **Wouw** om 11 uur, Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman

Zondag 14 mei

In **Wouwse Plantage** om 9:15 uur, Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar; Gertrudiskoor, organist Hans Dogge

In **Wouw** om 11:00 uur, Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar
Cantores Lambertuskoor, organist Guus Siebelink

Donderdag 18 mei Hemelvaart

In **Wouw** om 11:00 uur Eucharistieviering, pastoor P. de Rooij
Lambertuskoor, organist Frank Schijven

Zondag 21 mei

In **Wouwse Plantage** om 9:15 uur, Woord- en communiedienst,
diaken E. Bornhijm; Gertrudiskoor, organist Jacques Slock

In **Wouw** om 11:00 uur, Woord- en communiedienst, diaken E. Bornhijm
Cantor Carel Jan Reuver, organist Guus Siebelink

Zondag 28 mei Pinksteren

In **Wouwse Plantage** om 9:15 uur, Eucharistieviering, voorganger nog
niet bekend; Gertrudiskoor, organist Hans Dogge

In **Wouw** om 11:00 uur, Eucharistieviering, voorganger nog niet bekend
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman

Vrijdag 2 juni

In **Moerstraten** om 19:00 uur, Woord- en communiedienst, diaken R.
Keetelaar

Zondag 4 juni

In **Wouw** om 11:00 uur, Eucharistieviering, pastoor P. de Rooij
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.