

# ROND DE



# 4 TORENS

Redactieadres:

Torenplein 1a, 4724 BX Wouw

[viortorens@samenerk.nl](mailto:viortorens@samenerk.nl)

Jaargang 33 nummer 6

19 juni 2024

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW

## THUISKOMEN

“Gaan jullie nog op vakantie?” Hoe vaak zal deze vraag in de komende tijd gesteld worden? Misschien is het ook aan u gevraagd. Of hebt u het zelf aan anderen gevraagd? Dit zijn de maanden van weggaan en thuiskomen. Vakantie. Vakantietijd. Vrij zijn. Het is iedereen van harte gegund. Ook als je thuisblijft.

In ‘vakantie’ zit het woord vacare. Vrij zijn. Zo ervaren we dat ook. Heerlijk even een poosje los van alle verplichtingen, van alle dagelijkse beslommingen, van het vaste ritme. Het geeft tijd en ruimte, ruimte voor dingen die er door de drukte van het jaar heen wellicht soms bij in schieten. Tijd voor elkaar, elkaar te zoeken, tijd voor de schoonheid en het fijne van de natuur, tijd voor rust bv. om

te lezen, te overwegen, tijd voor God, tijd voor jezelf, om bij jezelf te komen.

**Vakantie als ontsnapping?** Weggaan als vlucht uit de werkelijkheid, is geen vrij zijn. Dat is verdringen. Op vakantie gaan met het idee dat daarna je problemen

zijn opgelost, zal tegenvallen. Je komt immers altijd weer thuis. Terug in je werkelijkheid. Thuiskomen is onlosmakelijk met op vakantie gaan verbonden.

**Wat neem je mee?** Wat neem je mee in de vakantie? Sommigen nemen vrijwel niks mee. Bij anderen lijkt het soms op een verhuizing. Overigens het beeld van mensen die zware koffers en tassen torsen is wat veranderd door de uitvinding van de rolkoffers! Lekker praktisch. Maar het gewicht van de bagage die meegaat wordt er niet minder door. Alleen is het makkelijker te dragen. Geldt dat ook wat je meeneemt in je hoofd? Hoe vol zit ons hoofd en ons gevoel? Hoeveel zorgen, geestelijke pijn, onrust, twijfel? Hoeveel van al dat soort bagage nemen we mee? Die zijn soms misschien wel net zo zwaar als de spullen in de koffer. Beiden zullen vermoedelijk tevoorschijn komen. Fijn als het allemaal te dragen is. Het is goed om te weten wat je bij je hebt. Een overzicht te hebben. Materieel en geestelijk.

**Bagage lichter maken.** Spullen kun je thuis laten. Wat in je hoofd, in je gedachten, in je gevoel, in je lichaam zit niet. Tja. Wat doen we ermee? Hoe wordt wat we meenemen en wat we te dragen hebben, lichter? Zouden geloof, God, gebed, bijbel, hier iets bij kunnen betekenen? Of is dat een te vrome gedachte? Helaas, veel reisadviezen geeft de bijbel niet. Hoewel het volk van God, de verzameling van heel veel mensen, toch heel wat reizen heeft gemaakt. Gods Volk onderweg. Nou ja, of toch wel, over de reis door het leven, gezamenlijk en alleen, wordt wél veel wijsheid gegeven.

Het boek Genesis, laten we zeggen God, spreekt helemaal in het begin over de schepping, over overzicht, overzien wat er aanwezig is, orde, de dingen op hun plaats zetten en over rust op de zevende dag. Weet u nog? Overzien en rust. En in het Evangelie horen we Christus zeggen: “De waarheid zal u vrij maken.” Dat sluit aan bij het onderwerp van dit artikel: vacare, vrij zijn. En we zien hoe Jezus zelf zich af en toe terugtrekt voor rust en gebed. Om kracht voor de verdere reis. Kunnen we hier wat mee?

**Thuiskomen bij je zelf voordat je weggaat.** Sommige mensen pakken de spullen uit de kast en leggen ze op tafel neer alvorens ze in de koffer te doen. Overzicht. Dat is een idee. Vooral de dingen in je hoofd en gevoel. Neem er de tijd voor. Begin met rust. Geen gehol. Voordat je weggaat, neem rust. In ieder geval een paar dagen. Neem ook tijd voor gebed. Misschien mag ik dat adviseren. We praten hier toch met elkaar als mensen voor wie het geloof een rol speelt? Om kracht voor de reis. Overzie je bagage, ook je geestelijke bagage of ‘ballast’. Dus wat je belast, bedoel ik. In gebed. Voor zover je kunt. Heel je werkelijkheid of “waarheid”, zoals Jezus dat zegt. Wees eerlijk, echt eerlijk naar jezelf. Daarmee is het niet opgelost, maar dan weet je wat je bij je hebt. Benoem of bespreek het met God, met jezelf, en of met elkaar, je partner, je kinderen. Dat zal je vrij maken. Weet wat je bij je hebt en meeneemt.

**Goede reis** ‘Goed’ zoals in het orde-scheppingsverhaal, zoals God van dag tot dag zag dat het goed was. Als je weet waar je heen wilt, vergeet dan niet waar je vandaan komt. Je waarden, ons geloof. Vertrouwen. God gaat met je mee! Op elke reis. Vergeet Hem niet! En de engelen! Stop ook een klein kruisje of beeldje in je bagage. Loop kerken binnen om rust in te ademen en een kaarsje op te steken. Een gezegende reis! Oh ja, en vergeet het thuisfront niet!

*Ryan Keetelaar, diaken*

## VORMSEL 2024

Op vrijdagavond 17 mei kregen 14 kinderen het Vormselsacrament toegediend door vormheer pastoor Peter de Rooij tijdens de regionale vormselviering om 19.00 uur in de Lambertuskerk van Wouw. Van de 14 kinderen waren er 4 kinderen uit onze parochie. Vooraf waren er een aantal voorbereidings-bijeenkomsten. De kinderen zijn gestart met een speurtocht in de kerk van Wouw. Vooral de biechtstoel is dan erg interessant! Aansluitend konden de kinderen zich voorstellen in de presentatieviering.



Daarnaast was er onder andere ook een avond in de kerk van Hoogerheide een quiz samengesteld over het vormsel en het katholieke geloof. Ook de ouders zijn bijeengekomen op een ouderavond, waarin verteld werd over de sacramenten en

de onderdelen van een eucharistieviering. Een paar weken voor de viering hebben we op een zondagmiddag nog een bijeenkomst gehad over het sacrament Vormsel met behulp van een werkboek in Vuur en Vlam. De kinderen hebben hierbij onder andere hun levensweg getekend en een opdracht gedaan met een getekende rozenkrans. Deze middag hebben we gezamenlijk afgesloten met het eten van een frietje. Daarna ook een generale repetitie gehouden, zodat iedereen goed wist wat ze bij de viering konden verwachten. Er zijn toen kinderen gevonden die wilden helpen bij het voorlezen van de voorbeden en het dekken van de altaartafel. Bij aanvang van de vormselviering werden de vormelingen achter in de kerk opgehaald door de vormheer en pastoraal werker Gerard Damen, die betrokken is geweest bij de voorbereidingen. De viering werd muzikaal verzorgd door het koor l'Esprit uit Goes. Tijdens de viering werden de vormelingen per gezin naar voren geroepen, waarna het sacrament werd toegediend. Het was een geslaagde viering.

**Bram Bogers uit Heerle**

**Milou Schrauwen uit Wouw en**

**Rick en Bo-Isa Horstman uit Wouw**

van harte gefeliciteerd met jullie Vormsel. De parochie wenst jullie alle goeds voor de toekomst, succes op (nieuwe) school en we zien jullie graag terug bij een viering in de kerk. De regionale vormselviering in 2025 zal plaatsvinden op vrijdag 6 juni in de kerk van Wouw. Wij hopen dan weer veel kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel te kunnen geven.

### **QR-CODE IN DE KERK (PLAATSEN- EN KAARSENGELD)**

Door verschillende mensen is inmiddels gebruik gemaakt van QR-scan in de kerk voor de vrijwillige bijdrage, totaal ontvangen € 15,30. De parochie is heel blij met elke bijdrage. U krijgt met het gebruik van de QR-code ook een bewijs van betaling op uw rekening en dat kan dus ook als gift bij uw belastingaangifte opgegeven worden.

### **EERSTE HEILIGE COMMUNIE**

Op zondag 26 mei was de Eerste Heilige Communieviering in de Lambertuskerk te Wouw. De kerk was mooi versierd door een aantal ouders en het koor Cadans uit Nispen verzorgde de muzikale invulling. Om 11.00 uur ontvingen 8 kinderen hun Eerste Heilige Communie van pastoor Harry Lommers. De feestelijk aangeklede communicanten kwamen in het begin van de viering binnen met hun mooi versierde communicekaarsen. Deze werden na een welkomstwoord aangestoken door een aantal communicanten.



Alle communicanten hadden een taak tijdens de vieringen: een aantal lazen een stukje voor en alle communicanten hielpen bij het dekken van de altaartafel. Zo had ieder zijn/haar eigen taak. Na afloop kregen de communicanten namens de parochie als cadeautje een rozenkrans aangeboden. Aan het einde van de viering bedankte de ouders de pastores, teamassistente Mirella en het koor voor de fijne voorbereiding en mooie communieviering met leuke attenties. Dank jullie wel nogmaals hiervoor. Na het maken van de groepsfoto werden ze nog gefeliciteerd door een aantal leerkrachten en kon het communiefeest beginnen.

**Phyline van Dorrestein**  
**Anthony van Gaal**  
**Elise Hermsen**  
**Vienne-Lien van Nispen**  
**Avyan van Oevelen**  
**Antonie Oomes**  
**Isis Oomes**  
**Merel Rommers**

Namens de parochie feliciteren wij jullie van harte met jullie communie. Wij zien jullie graag terug bij een volgende viering, dan mag je meedoen aan de tafel van Jezus en ontvangen jullie weer een hostie.

## PAROCHIEBIJDRAGE

Voor uw jaarlijkse parochiebijdrage zijn wij u zeer erkentelijk. Deze financiële middelen zorgen ervoor dat ons pastoraal team, werkgroepen en alle andere vrijwilligers hun arbeid naar behoren kunnen verrichten.

**OMZIEEN  
NAAR ELKAAR  
WE DOEN HET  
SAMEN**



*Werkgroep Kerkbalans*

**Wij ontvangen uw bijdrage graag op rekeningnummer**

**NL72 RABO 0372710492 t.n.v. parochiefonds OLV in het Woud o.v.v. "parochiefonds 2024".**

**U kunt ook in termijnen betalen.**

Elk bedrag, groot of klein, is zeer welkom en hard nodig!

Samen staan we sterk!

Hartelijk dank!!

## UITBREIDING MARIAKAPEL WOUWSE PLANTAGE

Op zaterdagavond 18 mei vond de eerste woord- en communieviering plaats in.....de Mariakapel van Wouwse Plantage. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten dat de vieringen voortaan in dorps huis De Spil gehouden zouden worden. Diverse kerkgangers hadden al eerder te kennen gegeven dat ze zich, vanwege de sacrale sfeer, meer thuis zouden voelen in de Mariakapel om te "kerken" dan in het dorps huis. De overenthousiaste vicevoorzitter van het kerkbestuur Piet Backx was dit ter ore gekomen en die liet er geen gras over groeien. Op dinsdagavond 7 mei na het Rozenhoedje in de kapel, gaf hij aan toestemming van het kerkbestuur te hebben gekregen om de Mariakapel te vergroten door een muur uit te breken en een tijdelijke uitbreiding te maken in de kerk. Bij de vraag aan Piet wanneer hiermee begonnen zou worden, antwoordde hij: "Morgen komen ze de muur er uit slijpen". Nou, dat was even schrikken. Eerlijk gezegd was ik wel bang dat het karakter van onze mooie Mariakapel verloren zou gaan en ik durfde pas een paar dagen later weer in de kerk te komen. De muur was er uit. Piet en Matthé Kerstens hadden een houten frame opgebouwd. Nog een paar dagen later waren het plafond en de wanden van het nieuwe deel door hen met houten platen bekleed. Op dinsdag 14 mei werd de kapel opnieuw ingericht, waarbij diverse beelden en andere attributen een mooi plekje kregen.



De voormalige preekstoel van Heerle kreeg een mooie plek om voortaan als altaar te dienen. Eerlijk is eerlijk: deze verbouwing deed letterlijk héééél veel stof in de kerk opwaaien, maar het resultaat is verbluffend. Op nog geen twee weken tijd hebben we een schitterende, sfeervolle Mariakapel gekregen, waarin plaats genoeg is om de maandelijkse kerkdiensten te kunnen houden. Op 18 mei vond de eerste dienst plaatst, ook al was de uitbreiding nog niet helemaal afgewerkt. De kapel werd met 29 mensen gevuld. Het was wat onwennig, zo dicht bij elkaar, maar daardoor ook gezellig druk. Diaken Ryan Keetelaar en diaken Egbert Bornhijm waren de voorgangers in deze eerste woord- en communieviering. Ook zij moesten nog wennen aan de nieuwe situatie. Een kwestie van passen en meten! Het kwam helemaal goed! De sfeer was prima! Egbert zegende het nieuwe deel in. Ryan dankte alle vrijwilligers die zich hadden ingezet om deze uitbreiding te realiseren en die de kerk weer hadden schoongemaakt. Jacques Slock hoefde deze keer niet alleen het koortje te begeleiden, want vele kerkgangers zongen uit volle borst mee. Kortom: het werd een hele mooie pinksterdienst waar met heel veel vuur en passie naar toe gewerkt was. Ryan Keetelaar gaf in een mail aan mij aan: “De heilige Geest is zeker over ons allen gekomen.” Na de dienst konden alle aanwezigen onder het genot van een kopje koffie of thee nog gezellig na kletsen met elkaar. We vonden elkaar. Mooier kon Pinksteren niet worden.

*Huib Raaymakers*



## **AFSCHIED VAN HANS DOGGE**

In Wouwse Plantage stond de boel de afgelopen weken op zijn kop in verband met de kerksluiting en de vergroting van de Mariakapel. Dit laatste om maandelijks vieringen mogelijk te maken. Waar vele mensen bij al dat gedoe niet bij stil stonden, is dat onze trouwe organist Hans Dogge door het verplaatsen van de vieringen van zondagochtend naar de zaterdagavond helaas genoodzaakt is te stoppen met de begeleiding van ons koortje. Dit, omdat hij niet alleen in Wouwse Plantage, maar ook in Bergen op Zoom, Halsteren en in Lepelstraat de kerkgangers van zijn orgelspel laat genieten. Nog een extra zaterdagavond zat er voor Hans niet in. We vinden het erg jammer dat Hans ons na ruim 21 jaar verlaat. Hans kon/kan ons orgel laten zingen. Hij was/ is zich altijd zeer bewust van het te zingen of te spelen repertoire. Dat moet bij hem altijd liturgisch verantwoord zijn. Er wordt dus niet zonder reden zomaar wat ten gehore gebracht. Daarnaast heeft Hans het in de loop der jaren altijd heel goed kunnen vinden met de koorleden. Er was altijd een goede, vriendschappelijke sfeer. We zijn heel blij dat Jacques Sloock ons in de toekomst tijdens de diensten op zaterdagavond wil begeleiden.





Jacques, die ook al heel wat jaren bij ons orgel speelt, is voor ons geen onbekende . We hebben alle vertrouwen in hem. Op woensdag 22 mei namen we met ons kleine clubje afscheid van Hans. Diaken Ryan Keetelaar preees Hans voor zijn jarenlange, liturgisch verantwoorde inzet betreffende de kerkmuziek, voor zijn betrokkenheid bij de kerk en voor zijn betrokkenheid bij de mensen waarmee hij samenwerkte. Namens de parochie bood hij Hans de paaskaars 2023 uit de kerk van Wouw aan. Elma, de vrouw van Hans, kreeg van het koortje, voor al die uren dat zij thuis Hans moest missen, een mooi boekje aangereikt. Hans mocht een lekker wijntje in ontvangst nemen. Hans, zou Hans niet zijn als hij zonder iets bijzonders te doen bij ons weg zou gaan.

Hij verwees naar het evangelie van Johannes dat gaat over de goede Herder. Graag werkte hij in de geest van dat evangelie met en voor ons en voor onze



kerkgemeenschap. In de toekomst, als het echt nodig en mogelijk is, mogen we een beroep op hem blijven doen: hij wil ons niet in de steek laten. Na zijn afscheidswoord gaf Hans aan alle koorleden een beeldje van de goede Herder, ter herinnering aan de manier waarop wij en hij met elkaar omgingen. Na een toast op de gezondheid van Hans sloten we de avond af met een lekker glas wijn. Dank je wel Hans! Het ga je goed!

*Namens het koortje Huub Raaymakers*

---

# Merode Elektrotechniek

Installatie - Domotica Duurzaamheid  
Beveiliging Agrarische Elektra  
Donkenweg 11 Wouw, tel. 0165 870050  
[www.merode-elektrotechniek.nl](http://www.merode-elektrotechniek.nl)

## CONCERT MET ORGEL EN ZANG OP 23 JUNI

De stichting Orgelfonds Wouw organiseert op zondag 23 juni a.s. een concert met de organist Niels de Klerk en sopraan Mirjam van den Hoek. **Niels de Klerk** (1997) is cantor-organist van het monumentale Beekes-orgel in de Oude Kerk in Naaldwijk. Hij streeft een carrière in meerdere disciplines na. In 2022 rondde hij zijn Master of Music af met het Requiem van Duruflé in de Catharinakerk in Eindhoven. Dit concert werd met een 9 bekroond. In 2020 voltooide hij de Master Economics aan de Tilburg University. Hoofdvak orgel studeerde hij in de bachelor bij Ruud Huijbregts. Tijdens de Master of Music volgde hij naast de lessen bij Ruud Huijbregts ook lessen bij veel gerenommeerde organisten in binnen- en buitenland. Dit waren onder meer Hayo Boerema, Leo van Doeselaar, Jan Hage, Arjen Leistra, Bart Rodyns en Peter Van de Velde. Als bijvakken studeerde hij tijdens de bachelor in Tilburg piano, klavecimbel en koordirectie. Naast de orgel- en economiestudie in Tilburg studeerde hij kerkmuziek aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam. Naast muziek is hij voor 4 dagen werkzaam als Partnermanager bij SBR Nexus. Op de lange termijn hoopt hij inzichten uit de economische wetenschap en het bedrijfsleven nog meer in de praktijk te kunnen brengen in de culturele sector.

Zingen en dirigeren gaan bij **Mirjam van den Hoek** (1994) hand in hand. Ze studeerde bachelor koordirectie bij Wiecher Mandemaker aan het conservatorium van Rotterdam (Codarts). Tegenwoordig studeert Mirjam voor haar master koordirectie bij Luc Anthonis, aan het conservatorium van Antwerpen. Ze dirigeert een vijftal koren. Daarnaast leidt ze regelmatig kleine ensembles waarbij ze dan ook de sopraanpartij voor haar rekening neemt.

Zangles heeft Mirjam gevolgd bij Connie de Jongh, Carla Veeningen en Mieke van Laren. Nu heeft ze zangles bij Anne Cambier, hoofdvakdocent aan het conservatorium van Antwerpen. Mirjam zingt muziek uit verschillende stijlperiodes. Zo heeft ze bijvoorbeeld gesoleerd in cantates van J.S. Bach en D. Buxtehude, het Requiem van G. Fauré en Children's Mass van J. Rutter en de Krönungsmesse van W.A. Mozart.



# Concert

## St. Lambertuskerk

### Wouw



Zondag 23 juni 2024 / 15.30 uur



## Muzikaal Duo

### Niels de Klerk (orgel) en Mirjam van den Hoek (zang)

*met werken van*

*J.S. Bach, Heinrich Schütz, Georg Muffat,  
Andre Campra, Pierre de Mage, Henry Purcell  
en Marc-Antoine Charpentier*

Entree € 12,- aan de Kerk, € 10,- voorverkoop VVV



Stichting  
Cultuur  
Verbindt  
Roosendaal

**DWD GROEP**

SERVICE | KWALITEIT | PERSOONLIJK



Ze zingt als vaste zanger in de Laurensantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker. Als zanger in het Rotterdam Symphony Chorus heeft ze verschillende grote werken uitgevoerd o.l.v. gerenommeerde dirigenten, zoals Yannick Nézet-Séguin, Stéphane Denève en Lahav Shani. Al deze muzikale activiteiten laten Mirjam de veelzijdigheid van muziek zien, en die veelzijdigheid wil Mirjam graag delen met haar publiek.

Op het programma staan o.a. orgelstukken en cantates van Bach, Charpentier en Pierre du Mage. Ook kunt u genieten van composities van Schutz, Campra en Muffat. Het is dus een programma met veel afwisseling.

Kaarten voor het concert zijn voor € 10 te koop bij de VVV te Wouw in de voorverkoop. Op 23 juni zijn de kaarten voor € 12 aan de kerk te koop. Bij de entree ontvangt u een programmaboekje. Na het concert kunt u met de bezoekers en de artiesten napraten onder het genot van een consumptie.

## **CARITASCOLLECTE VOOR VLUCHTELINGENWERK ROSENDAAL**

**Moerstraten vrijdag 5 juli ; Wouw zondag 7 juli**

**Heerle zaterdag 20 juli; Wouwse Plantage zaterdag 20 juli**

Vluchtelingenwerk Roosendaal werkt voor statushouders. Dit zijn vluchtelingen die definitief in Nederland mogen blijven. In onze kerkdorpen wonen een aantal van deze vluchtelingen. Het is belangrijk dat zij goed integreren in onze maatschappij. Caritas helpt hierbij door een aantal van deze nieuwe inwoners iets extra's te geven. En door wat extra aandacht.

Vluchtelingenwerk Roosendaal begeleidt de nieuwkomers op allerlei terrein zodat ze wegwijs worden in onze ingewikkelde maatschappij. Zij organiseren ook ontspannende activiteiten denk aan een vrouwenochtend of sinterklaasviering. Voor deze activiteiten zijn ze afhankelijk van giften. Ook hebben ze een noodfonds voor kosten die niet vergoed worden door de overheid of een andere instantie.

Caritas beveelt de collecte voor Vluchtelingenwerk Roosendaal van harte bij u aan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

U kunt ook een bijdrage overmaken op

NL 97 INGB 0004 5790 02 t.n.v. STG nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Roosendaal o.v.v. noodfonds.

*Gertruud Brooijmans*

*Voorzitter Caritas OLV Wouw*

# WIJ BIDDEN VOOR

## IN MOERSTRATEN

**Vrijdag 5 juli 19.00 uur:** Hendrikus Augustijn en dochter Rian Augustijn.

## IN WOUW

**Zondag 23 juni** De overleden ouders Van Gaans-Sebregts. We gedenken de sterfdag van Koosje van Gaans-Moerkens.

**Zondag 30 juni** Sjaak van Heijbeek, Naan van Akkeren-Roks. Jeanne Maas-Godschalk, overleden familie Maas, overleden familie Godschalk

**Zondag 7 juli** Felix Coumans, Ad Mol-Mariën, Ton van Winden, de overleden ouders Willem en Cor de Bruijn-Rockx We gedenken de sterfdag van Dingena Bastiaanse-Bals.

**Zondag 14 juli** Het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Walther van Aert, de overleden ouders Van Aert-van de Sanden en schoonzusje Lia, Jan van Loon. We gedenken de sterfdag van Henk Snepvangers.

## IN WOUWSE PLANTAGE

**Zaterdag 20 juli 19.00 uur:** Jan Mangelaars, To Koolen-van Loenhout. Kees Sebregts, Willie Sebregts, Jaargetijde Martha Sebregts-Somers. We gedenken de sterfdag van Christ Koolen.

## VASTENACTIE OPBRENGST 2024

Ruim voor Pasen werden de vastenzakjes via de Viertorens verspreid en achterin de kerken gelegd voor het project: ” **Leven in een veranderende wereld**”

De opbrengst is dit jaar:

- in Heerle € 13,-
- in Moerstraten € 47,-
- in Wouw € 67,70
- in Wouwse Plantage + machtigingen € 137,85

**Totaal opbrengst Vastenzakjes € 265,55**

- opbrengst Caritascollecte voor de Vastenactie € 475,50

**Totale opbrengst voor de Vastenactie € 741,05**

Hoeveel er rechtstreeks is gestort/gedoneerd, is bij ons niet bekend. Hartelijk dank voor uw gift. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet.

*De Vastenactiegroep*

## Parochie info

**Pastoraal team** administrator Mgr. H. Lommers

diaken E. Bornhijm, e-mail [e.bornhijm@samenkerk.nl](mailto:e.bornhijm@samenkerk.nl) (gedelegeerd pastoor)

diaken R. Keetelaar, e-mail [diakenkeetelaar@gmail.com](mailto:diakenkeetelaar@gmail.com)

### Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

**Bel 06 15656260:** Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium.

Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

### Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie (in JULI en AUG. Geen spreekuur!)

Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden.

Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. Tel. bereikbaar: 06-30525509

### Opgeven intenties

Intenties kunt u aanvragen:

- via de website [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers:
  - Heerle 0165-303102
  - Moerstraten 0165-303114
  - Wouw 0165-308230
  - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK 10 juli  
aanvragen voor de periode:  
21 juli – 18 augustus**

**Misintentie:** de kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

**Doopsel** Zie: [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

**Parochiebijdrage:** U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

**Kerkbestuur:** vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: [kerkbestuurolv@samenkerk.nl](mailto:kerkbestuurolv@samenkerk.nl).

### Vertrouwenpersonen:

Annette Vrijdag: [vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl](mailto:vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl) of telefoon 06 53545460;

Huub Raaymakers: [vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl](mailto:vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl) of telefoon 06 49686565

**Parochieblad:** Het volgende nummer verschijnt op woensdag 17 juli en is een kerkdeurnummer. Kopij inleveren voor maandag 8 juli via het emailadres: [viertorens@samenkerk.nl](mailto:viertorens@samenkerk.nl) of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **[www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl)**

## **Vieringen in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud**

**Zondag 23 juni** in **Wouw** om 11:00 uur Eucharistieviering,  
Voorganger mgr. H. Lommers  
Cantores, organist Frank Schijven

**Zondag 30 juni** in **Wouw** om 11:00 uur Woord- en communiedienst  
Voorganger Diaken Ryan Keetelaar  
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman

**Vrijdag 5 juli** in **Moerstraten** om 19:00 uur Woord- en communiedienst  
Voorganger diaken Egbert Bornhijm.

**Zondag 7 juli** in **Wouw** om 11:00 uur Woord- en communiedienst  
Voorganger diaken Ryan Keetelaar  
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman

**Zondag 14 juli** in **Wouw** om 11:00 uur Eucharistieviering  
Voorganger mgr. H. Lommers  
Cantor Carel Jan Reuver, organist Guus Siebelink

**Zaterdag 20 juli**  
In **Heerle** om 17:00 uur Woord- en communiedienst  
Voorganger diaken Ryan Keetelaar  
in **Wouwse Plantage** om 19:00 uur Woord- en communiedienst  
voorganger diaken Ryan Keetelaar  
Gertrudiskoor, organist Jacques Slock

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl)  
> **Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.**

**Tweede ronde ontmoeting en informatieavonden in de pastorale zones van het bisdom Breda, Zone Brabantse Wal**  
**woensdag 3 juli Vredeskerk/De Vonk, Magnoliastraat 20 in Steenberg, aanvang: 19:30 uur**



Lenaertsstraat 24  
4724 AM Wouw  
telefoon 0165 301280  
[info@notariswouw.nl](mailto:info@notariswouw.nl)  
[www.notariswouw.nl](http://www.notariswouw.nl)