



Redactieadres:
Torenplein 1a, 4724 BX Wouw
viertorens@samenkerk.nl

Jaargang 33 nummer 7
17 juli 2024

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUDE, REGIO WOUDE

DIT IS EEN KERKDEURNUMMER
ALLEEN DIGITALE VERSPREIDING

DE LANGE REIS NAAR VREDE

Terwijl ik dit artikel schrijf krijg ik op mijn mobiel de melding: “Veel doden bij Russische aanval op Kyiv en andere steden, kinderziekenhuis geraakt”.

We horen en zien ze dagelijks, beelden van oorlog en verwoesting, het is om moedeloos van te worden. Het verlangen naar vrede in de wereld is groot. Het zijn vaak schrijvers en dichters die aan dit verlangen woorden weten te geven. Weten zij de weg?



Honderd jaar geleden werd Jules de Corte geboren. Wie kent deze blinde zanger niet? Hij schreef liedjes, componeerde de muziek erbij en vertolkte ze op radio en televisie.

Eén van zijn bekendste liedjes is “Ik zou wel eens willen weten” In dit liedje vraagt hij zich af waarom de bergen zo hoog zijn, de zeeën zo diep en de wolken zo snel door de lucht gaan. De pianomuziek golft heen en weer, is tijdloos en brengt je in een melancholieke stemming. Hij weet als geen ander met zijn rijk Nederlands taalgebruik de menselijke ziel te raken en zelfs te ontroeren. In het laatste couplet gaat het over de mensen zelf: waarom zijn ze zo moe? Komt dat door hun ‘jachten en jagen en het altijd maar weer blijven stellen van vragen?’ Ja, dat zal het zijn en dan sluit hij af met een zin die na het beluisteren lang in je hoofd blijft hangen: ‘en ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe.’

De vragen die hij in dat liedje ‘toen’ stelde zijn nog steeds onze vragen. Het verlangen naar vrede is nog even groot. Waarom is die vrede zo moeilijk te bereiken en vallen we als mensheid steeds weer in herhaling? Op die vraag wist Jules de Corte het antwoord blijkbaar ook niet.

Een ander groot dichter, Huub Oosterhuis, wist ook in een van zijn liederen aan dat verlangen naar vrede woorden te geven. We hebben zijn lied, ‘Licht dat ons aanstoot’ veel gezongen en we zingen het nog steeds. Oosterhuis roept in het tweede couplet het Licht aan om als kind in hemzelf op te gaan en door zijn ogen te zoeken:

*‘Of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.’*

Hier zie je een stoet mensen zoekend en tastend bergopwaarts gaan in de hoop dat ergens achter die berg een lichtstraaltje te zien zou zijn. De hoop dat waar het licht gloort een beter leven zal beginnen en waar het de mensen aan niets ontbreekt.

Denk eens aan de Paaswake: de kerk is donker en die duisternis verdwijnt pas weer als de paaskaars wordt binnengebracht onder de aankondiging ‘Licht van Christus!’ Het Licht dat ons aanstoot en een nieuwe morgen schept. Oosterhuis verkondigt hoop. De daden van de mensheid zullen niet standhouden als ze het Licht niet kunnen verdragen.

Zijn we er dan? Bereiken we die vrede met ons geloof dat het Licht het laatste woord heeft? Helpen we daar de slachtoffers mee van oorlogen in het Midden-Oosten, Oekraïne en Afrika? Het zou wel eens kunnen zijn dat het land ‘waar alle mensen hun naam in vrede dragen’ beeldentaal is en zich op een andere dimensie richt dan de wereld zoals wij die kennen. Een on aardse wereld die niet

door mensenhanden is geschapen. In die wereld geloof je of niet. Verlangens zijn lastige gevoelens. Ze kunnen je, zeker als ze onvervuld lijken te zijn, verlammen en somber maken. Het Licht van Pasen is daar niet voor bedoeld maar schijnt ook tijdens onze tocht naar die onbekende wereld. door dat Licht zie je dat je niet alleen bent en dat er onderweg zoveel te doen is, te delen en te helen. Ja, er is ook veel ellende en die verdwijnt niet zomaar. Onder het Licht is er ruimte om op die momenten naar elkaar om te zien, te troosten en te bemoedigen. En soms kom je dan een dichter, zanger, een woordkunstenaar tegen die wat je voelt, haarfijn weet te benoemen. Zo trekken we verder en het Licht gaat ons voor.
Ryan Keetelaar, diaken.

DOPEN IN DE PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW I.H. WOUDE



Julia Michael Cornelis Voeten, dochter van J. Voeten en K. Smolenaars

Alix Isabella Colienne Marie della Faille d'Huyssse, dochter van baron G. della Faille d'Huyssse en M. Maskens

Charlotte Sophia Linda Maria Uitdewilligen, dochter van C. Uijtewilligen en I. Roelse

Vajèn Maria Cornelia Johanna en Robina Elisabeth Hendrina Wijanda Raats, dochters van R. Raats en K. de Bruijn

Daan Cornelis Walterus Maria Hopmans, zoon van J. Hopmans en J. Vermeeren

Wij wensen de doopouders, peetouders en familie proficiat en veel geluk en wij bidden dat zij een gezegend leven mogen krijgen.

HUWELIJK IN DE ST. LAMBERTUSKERK



Op 25 mei j.l. is in onze kerk het huwelijk gesloten tussen:
Oliver Botes en Livia van Strydonck.
Voorganger was pater Lateur.

Wij feliciteren het bruidspaar van harte!

ZORGEN VAN DE PAUS OVER TOENAME OORLOGSGEWELD

Paus Franciscus is bezorgd over de toename van geweld in Gaza en Oekraïne. Hij zegt dat in een verklaring na de aanvallen op een kinderziekenhuis in Kiev en op een school in Gaza.

In de verklaring die het Vaticaan dinsdag uitgaaf staat dat de paus "met groot verdriet" heeft kennisgenomen van de aanvallen van de afgelopen dagen. Hij hoopt en bidt voor concrete oplossingen om de oorlogen te beëindigen.

Onvermoeibaar

Franciscus heeft zijn diepe bezorgdheid geuit over het toenemende geweld in Oekraïne en Gaza.

"Terwijl hij zijn verbondenheid met de slachtoffers en onschuldige gewonden uitdrukt, hoopt en bidt hij dat er binnenkort concrete wegen kunnen worden gevonden om een einde te maken aan de aanhoudende conflicten."

In een poging om vrede te bewerkstelligen stuurde de paus eerder al Vaticaanse gezanten naar beide gebieden. Ondertussen blijft hij onvermoeibaar tot vrede oproepen.

Verder stuurde de paus regelmatig humanitaire hulp en boodschappen van nabijheid en bezorgdheid.

Aanvallen op niet militaire doelen

De verklaring van dinsdag komt in de nasleep van Russische aanvallen in steden in heel Oekraïne, waarbij maandag tientallen mensen om het leven kwamen en een kinderziekenhuis in Kiev werd getroffen.

De apostolische nuntius in Oekraïne - aartsbisschop Visvaldas Kulbokas – sprak eerder al zijn verontwaardiging uit over het feit dat de aanvallen zich richtten op niet militaire doelen.

Hij zei het meest geschokt te zijn dat het zieke kinderen betrof die oncologische zorg of orgaantransplantaties nodig hebben.

Aanvallen op scholen

Op zondagochtend zouden bij een aanval van Israëlische strijdkrachten op een school van het Latijnse Patriarchaat in Gaza-stad vier mensen om het leven zijn gekomen. In delen van de school hielden een aantal Palestijnse gezinnen zich schuil.

Het Latijnse Patriarchaat van Jeruzalem - dat de school leidt - heeft inmiddels een verklaring uitgegeven waarin het de aanvallen sterk veroordeelt.

Net iets eerder - op zaterdag - hadden Israëlische troepen een door de VN gerunde school aangevallen. Hierbij kwamen minstens 16 mensen om het leven kwamen en 75 mensen raakten gewond.

Taxi Jobe 0165-308363

Ekelstraat 1 4726 AN Heerle E-mail: info@taxi-jobe.nl



VERDRIET IN EEN FAMILIE

Op 14 juni overleed op 92-jarige leeftijd onze medeparochiaan **Margaretha Maria Catharina (Margreet) Neelen**, weduwe van **Petrus Adrianus Johannes (Piet) Aarden**.

Margreet is op 21 april 1932 in het Zaaftel onder Wouw geboren. Ze was de oudste dochter uit een gezin van 5 kinderen. Ze

voelde weinig voor het werken op de boerderij maar ontwikkelde zich tot docent textiele werkvormen. In 1962 trouwde ze met Piet. Uit hun huwelijk zijn drie dochters geboren. Lange tijd woonde ze met haar gezin onder Steenberg, maar ze keerde uiteindelijk toch terug naar Wouw. Ruim 30 jaren is ze ook lid geweest van het Lambertuskoor en droeg met haar sopraanstem bij aan vele vieringen. Ook kon zij goed verhalen vertellen over vroeger. Ze was een kenner van Brabantse poffers, die ze ook kon restaureren. Margreet is lang vitaal gebleven. Velen zullen haar wel gekend hebben, het was een markante verschijning, altijd netjes gekleed, met het onafscheidelijke hoedje. Het laatste halfjaar geleden ging haar gezondheid steeds verder achteruit en moest ze haar appartement verlaten. Toch keerde ze na een verblijf in Wiekendael weer terug naar Wouw en deed volop mee aan de creatieve activiteiten die daar plaatsvonden. Tot ook dat niet meer ging. In alle rust is ze op 14 juni overleden. Op 21 juni was de uitvaart vanuit de Lambertuskerk, waarna de crematie volgde. Moge zij rusten in vrede.



Van Akkeren Logistics

consultancy • transport • logistics

www.vanakkeren-logistics.nl

Veilingdreef 13
4614 RX Bergen op Zoom
0164-858792

Bieakker 1
4724 GC Wouw
0165-855250

WIJ BIDDEN VOOR

IN MOERSTRATEN

Vrijdag 2 augustus 19.00 uur in Parelmoer : Hendrikus Augustijn en dochter Rian Augustijn. We gedenken de sterfdag van Johannes Daniëls en Petrus Verbogt.

IN WOUW

Zondag 21 juli De overleden ouders Marinus Bovée en Anna van de Weijgaert, Marinus van Tilburg, Dimphna van Tilburg-Schillemans, Johan van Tilburg, Riet van Nispen-Schillemans, Frans van Nispen.

Zondag 28 juli Tonny Goorden-Rockx, Jan Goorden, Johan van Tilburg, Marinus van Tilburg, Dimphna van Tilburg-Schillemans, Riet van Nispen-Schillemans, Frans van Nispen. We gedenken de sterfdag van Wilhelmina de Crom-Nijssen, Frans de Crom.

Zondag 4 augustus Piet Maas, Ton van Winden. We gedenken de sterfdag van Adriana Damen-Koolen, Cor Meeuwis-Maas, Ad Meeuwis. Aart Aarden en de overleden familie Aarden-Mouwen.

Zondag 11 augustus Het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Piet Maas, Anneke Hoetelmans-Bosters, Jos van Nassau, Anja van Nassau, de overleden ouders Van Nassau-de Groen.

Zondag 18 augustus Mien Hertogh. We gedenken de sterfdag van Marianne van Oers-van Aart

IN WOUWSE PLANTAGE

Zaterdag 20 juli 19.00 uur :

Jan Mangelaars, To Koolen-van Loenhout, Kees Sebregts, Willy Sebregts. We gedenken de sterfdag van Martha Sebregts-Somers, Christ Koolen.

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur :

We gedenken de sterfdag van Nora van Dorst-de Backer, Jan Mangelaars.

Op gebed: Margreet Aarden-Neelen

Parochie info

Pastoraal team administrator Mgr. H. Lommers
diaken E. Bornhijm, e-mail e.bornhijm@samenkerk.nl (gedelegeerd pastoor)
diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Bel 06 15656260: Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium. Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie (in JULI en AUG. Geen spreekuur!)

Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. Tel. bereikbaar: 06-30525509

Opgeven intenties

Intenties kunt u aanvragen:

- via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers:
 - Heerle 0165-303102
 - Moerstraten 0165-303114
 - Wouw 0165-308230
 - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:
UITERLIJK 14 augustus
aanvragen voor de periode:
25 augustus-15 september**

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Zie: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.

Vertrouwenpersonen:

Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460;
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 49686565

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 21 augustus en is weer een kerkdeurnummer**. Kopij inleveren voor **maandag 12 augustus** via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **www.samenkerk.nl**

Vieringen in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud

Zaterdag 20 juli in Heerle om 17:00 uur Woord- en communiedienst, diaken Ryan Keetelaar.

in **Wouwse Plantage** om 19:00 uur Woord- en communiedienst, diaken Ryan Keetelaar. St. Gertrudiskoor, organist Jacques Slock

Zondag 21 juli in **Wouw** om 11:00 uur Woord- en communiedienst, diaken Ryan Keetelaar, organist Guus Siebelink

Zondag 28 juli in **Wouw** om 11:00 uur Eucharistieviering, pastoor P. de Rooij, organist Frank Schijven

Vrijdag 2 augustus in **Moerstraten** om 19:00 uur, Woord- en communiedienst
Diaken Ryan Keetelaar

Zondag 4 augustus in **Wouw** om 11:00 uur Eucharistieviering
Pastoor P. de Rooij.
Stille viering

Zondag 11 augustus in **Wouw** om 11:00 uur Eucharistieviering
Mgr. H. Lommers
Stille viering

Zaterdag 17 augustus
In **Heerle** om 17:00 uur Woord- en communiedienst
Diaken Egbert Bornhijm
In **Wouwse Plantage** om 19:00 uur Woord- en communiedienst
Diaken Egbert Bornhijm
Gertrudiskoor, organist Jacques Slock

Zondag 18 augustus in **Wouw** om 11:00 uur, Woord- en communiedienst,
Diaken Egbert Bornhijm
Lambertuskoor, organist Frank Schijven

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: www.samenkerk.nl
> **Onze Lieve Vrouw in het Woud** > **Uitzending vieringen.**

 Coppens Uitvaartzorg	Uitvaartverzekering
	Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent. U bent altijd vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming.
Dag en nacht bereikbaar 0165-303074 www.uitvaartcoppens.nl	Als u dat wilt, verzorgen wij de melding aan de verzekeringsmaatschappij. 