

# ROND DE



# 4 TORENS

Redactieadres:  
Torenplein 1a, 4724 BX Wouw  
[viertorens@samenkerk.nl](mailto:viertorens@samenkerk.nl)

Jaargang 33 nummer 8  
21 augustus 2024

**PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUW, REGIO WOUW**

**DIT IS EEN KERKDEURNUMMER  
ALLEEN DIGITALE VERSPREIDING**

## **NOG EVEN**

en dan zitten de meeste vakanties er weer op. De kinderen bereiden zich al voor om weer naar school te gaan. Een andere groep, of zelfs een andere school, een andere juf of meester. De laatste week nog nieuwe schrijfspulletjes kopen, een agenda, etui, pennen, passers, een calculator.



En ja, we hadden een zomer vol met sport. Degene die van sport hielden hebben flink kunnen genieten van de Tour de France, van de EK voetbalkampioenschappen en van de Olympische Spelen.

De maanden juli en augustus zijn de zomervakantie maanden.

In de parochie is het niet anders. Ook daar liggen veel

activiteiten tijdens de zomermaanden stil. Rust, ook voor onze vrijwilligers. Werkgroepen vergaderen niet, even geen projecten. Rust. Of misschien rustiger. Want het leven in een parochiegemeenschap gaat altijd door. De koster is er in het weekend, bij uitvaarten, zangers en zangeressen, organisten, lectoren, de kerkhof-onderhoudsploeg, administratie, onderhoud aan gebouwen.....enz.

In de vieringen zien we vertrouwde gezichten soms een tijdje niet, of we zien ineens gezichten die we alleen in het zomerseizoen zien, omdat deze mensen hun vakantie bij ons in de buurt vieren en ‘gast’ parochiaan van ons worden. Hierdoor kan het net lijken of we in een soort slapende tussen periode terecht zijn gekomen liturgisch gezien.

De gewaden van de voorgangers zijn in deze periode groen, zo van ‘groen, niets te doen’. Het zijn de zondagen door het jaar.

En, misschien zijn wij ook zelf wel een ‘gast’ parochiaan, en een vreemd gezicht in een Kerk in binnen- of buitenland.

Laten wij ons in deze zomermaanden niet in slaap laten soezen door een andere omgeving of een ander dagritme.

De verhalen en lessen van Jezus die we in deze periode in de Kerk lezen zijn niet minder prikkelend, schurend, leerzaam, inspirerend of ingewikkeld dan in een andere seizoenen. Aan ons daarmee de opdracht, te genieten van de zomer, maar onze voelsprietten voor de weg die God met ons gaat (ook op vakantie) te blijven gebruiken.

Trouwens.....heeft u er ook één, een Christoffel?

Op veel sleutelhangers en afbeeldingen in auto's staat vaak Christoffel. Heel populair is hij. Ik moet u een beetje teleurstellen, hij weet niets van autorijden en hij heeft zelfs geen rijbewijs...! En toch is hij, zo lijkt het, een betrouwbare steun en veilige gids voor onderweg.

Kent u zijn verhaal? Het is een legende. Lang geleden woonde er in Kanaän een reus, Reprobus genaamd. Beetje ambitieus van hem, maar hij wilde alleen de machtigste persoon van de

wereld dienen. Maar ja, waar vind je die? Hij diende een koning maar die was bang voor de duivel. slap dus, vond hij, die was dus niet de machtigste. Maar de duivel bleek bang voor Christus, aldus de legende. Dus Reprobus, niet voor een kleintje vervaard, ging opzoek naar Christus. Tja, waar vind je die? Hij vroeg advies bij een kluizenaar. Die zei: ‘ga pelgrims over de rivier dragen’. Raar advies, maar hij deed het toch. Op een dag stond er een kind aan de oever. ‘Wilt u mij overzetten’, vroeg het kind. Makkie, dacht de reus. Maar dat kind was loeier zwaar



en leek tijdens de overtocht alleen maar zwaarder te worden. Hij zou zich er bijna aan vertillen. Flink bezweet en zwaar puffend haalde hij toch de andere kant. ‘Wie ben je eigenlijk’, vroeg de reus. ‘Ik ben Christus’ zei het kind. ‘Jij was toch naar mij op zoek?’ Een beetje lachend zei Christus tegen de reus: ‘het valt nog niet mee hé, om mij bij je te hebben en te dragen!’ ‘Wow’, dacht de reus. Dat was nou niet bepaald een diepe gedachte, maar veel wist hij er ook niet van te vinden. ‘Maar je hebt het goed gedaan hoor’, zei Christus. en Hij doopte de reus en gaf hem de nieuwe naam: Christophorus. Dat betekent Christus-dragers. Een eretitel. En zo werd hij patroon van de reizigers en van allen die onderweg zijn. Want als je Christus kan dragen, kun je iedereen helpen, toch!?

Vaak afgebeeld met een Kind op zijn schouders, is hij de meest populaire en veilige begeleider geworden. Dus nog niet zo gek om zijn afbeelding in de auto te hebben en om hem aan te roepen als u op pad gaat! En trouwens ook als u thuis blijft mag u hem aanroepen.

En zo zien we na de vakantie vertrouwde gezichten weer terug in het huis van God. Fijn om dan weer vol energie te beginnen.

*Ryan Keetelaar, diaken*

## **PRESENTATIE OVER INBREIDINGEN IN DE LAMBERTUSKERK**

Beste parochianen,

Na afloop van de viering op 15 september a.s. in de Lambertuskerk zal. Dhr. Piet Backx een presentatie geven over de voorgenomen “inbreidingen” in het kerkgebouw.

Het is de bedoeling dat in beide transepten, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde, de ruimtes worden aangepast.

In het noordertransept (dat is de zijde waar het koor altijd zingt), komt een overkoepeling en een glazen voorwand. In de nieuwe ruimte zal de verlichting en verwarming worden aangepast.

In het zuidertransept (aan de zijde van het pastoor Woltersplein) komt het kantoor van het parochiecentrum met diverse voorzieningen. Ook hier is aan de voorzijde een glazen wand.

Piet zal de plannen nader toelichten en daarbij ook tekeningen van de nieuwe situatie presenteren. Na afloop van de presentatie is gelegenheid tot het stellen van vragen.

*parochiebestuur*

**CARITASCOLLECTE T.B.V.  
STICHTING MIVA**



<i>Wouw</i>	<i>zondag 1 september</i>
<i>Moerstraten</i>	<i>vrijdag 6 september</i>
<i>Heerle</i>	<i>zaterdag 21 september</i>
<i>Wouwse Plantage</i>	<i>zaterdag 21 september</i>

**Kraamkliniek zonder ambulance: “Wat als het misgaat?”**

**Over Stichting MIVA**

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

**In augustus en september vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken.** Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.

**Nieuw leven en de dood liggen hier heel dicht bij elkaar**

Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten.

Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de kerkcollecte in augustus en september zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.

**Kraamkliniek zonder ambulance**

De afstanden zijn hier enorm en er zijn alleen zandwegen. Een auto heeft in dit gebied bijna niemand, en men heeft ook geen geld voor ander vervoer. Er zit voor veel zwangere vrouwen dus niks anders op: wanneer zij hun kindje bijna verwachten starten ze lopend aan een lange en onzekere tocht. Zelly maakt heel wat aangrijpende situaties mee. “Laatst kwam een vrouw op het nippertje strompelend bij de kliniek aan. Haar weeën waren al in volle gang. Ik kon de baby net op tijd opvangen.” Helaas kent Zelly ook tal van verhalen van vrouwen die onderweg naar de kliniek bevielden waarbij het kindje en soms ook de moeder het niet overleefden.

## Voorkom onnodige baby- en moedersterfte

Helpt u verloskundige Zelly aan een ambulance? Daarmee voorkomt u onnodige baby- en moedersterfte.



Stichting MIVA kan uw financiële bijdrage hierbij goed gebruiken.

Wij bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.  
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud.

## **ZOVEEL TOEKOMST: BOEK, STARTPROGRAMMA EN LEERGANG; SPACE FOR GRACE ONDERSTEUNT VERNIEUWING IN KATHOLIEK NEDERLAND EN VLAANDEREN**

Durf. Ondernemingszin. Levenskracht. Deze kwaliteiten worden zelden met de katholieke kerk geassocieerd. Meestal gaat het over de krimp, kerksluiting en vermoeide vrijwilligers. En toch tref je aan de basis van de kerk, in parochies en lokale geloofsgemeenschappen durvers, flexibele denkers en creatieve doeners. Zij zien de toekomst, hebben nieuwe ideeën en gaan er mee aan de slag. Deze mensen ondersteunt Space for Grace sinds vijf jaar. Dit vernieuwingsproject gaat nu haar slotfase in met een drievoudig aanbod.

1. 18 oktober 2024 Boekpresentatie ‘Zoveel toekomst’  
Dit boek belicht twintig innovatieve projecten van geloofsgemeenschappen in

Nederland en Vlaanderen die de afgelopen vijf jaar meededen aan het vernieuwingstraject van Space for Grace. Van Speelkerk tot Klooster in de Cloud, van missionaire parochie tot inloophuis.

Datum: vrijdag 18 oktober

Tijd: 15.00 tot 16.00 u met aansluitend een feestelijk samenzijn

Locatie: Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht

Alle aanwezigen ontvangen een gratis exemplaar van het boek.

## 2. Startprogramma voor kerkvernieuwers

Voor enthousiaste katholieken die geloven dat er meer mogelijk is in hun gemeenschap organiseert Space for Grace een startprogramma. Dit bestaat uit een tweedaagse in een klooster, een terugkomdag en de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen.

De tweedaagse in het klooster helpt de deelnemers om te kijken naar de kansen, mogelijkheden en talenten en er vervolgens concreet mee aan de slag te gaan.

Daarna kan een aanvraag worden gedaan voor het laatste Space for Grace jaartraject waarbij projecten gesteund worden met coaching en een werkbudget. Dit start- en jaarprogramma wordt georganiseerd door Johannes van den Akker en Suzan Doodeman van Hoe Dan Wel.



## Startprogramma

Kloostertweedaagse voor katholieke doeners

*"Ben jij enthousiast katholiek en geloof je dat er meer mogelijk is in jouw gemeenschap? Meld je dan aan en ga met een concreet plan naar huis!"*

**17 en 18 januari 2025**

Abdijhof Marienkroon, Nieuwkuijk  
10.00 tot 17.00 u

meer informatie vind je op  
[www.spaceforgrace.nl](http://www.spaceforgrace.nl)



### *Datum Kloostertweedaagse*

Start: vrijdag 17 januari 10.00 uur

Einde: zaterdag 18 januari 17.00 uur

Locatie: Abdijhof Marienkroon, Nieuwkuijk

### 3. Leergang voor katholieke kerkvernieuwers

Paus Franciscus roept op om durvend en creatief te zijn bij het vernieuwen van de structuren, de stijl en de methoden van de evangelisatie binnen de eigen gemeenschappen. Voor deze creatieve durvers en doeners in de rooms-katholieke kerk biedt Space for Grace een speciale leergang aan van twee maal vier modules.

In de eerste vier bijeenkomsten ontdekken de deelnemers de kernthema's van de katholieke leer en passen die toe op projecten en experimenten uit de praktijk. Iedere bijeenkomst start met een lunch en eindigt met een viering.

De leergang wordt georganiseerd vanuit het Huis van Dominicus door Erik Borgman, Hermen van Dorp, Janneke van Zelst en Laetitia van der Lans.

### *Thema's en data*

Module 1: Zoveel toekomst: een vernieuwende kerk & boekpresentatie  
Vrijdag 18 oktober 2024, Huis van Dominicus, Utrecht 11.00 – 16.00 uur

Module 2: Zoveel toekomst – een dienende kerk | Vrijdag 13 december 2024,  
12:00-16:00

Module 3: Zoveel toekomst – een vierende kerk | Vrijdagmiddag 7 maart 2025,  
12:00-16:00

Module 4: Zoveel toekomst - een multiculturele kerk | Vrijdagmiddag 13 juni  
2025, 12:00-16:00

De leergang is voor iedereen die gevoed wil worden met kennis vanuit de katholieke leer en die wil meebouwen aan de vernieuwing en de toekomst van de Kerk.

Kosten: vier modules kosten totaal € 30,- per persoon, bij de eerste bijeenkomst ontvang je gratis het unieke Space for Graceboek boordevol inspiratie en praktijkvoorbeelden uit Nederland en Vlaanderen.

Informatie en aanmelden: [www.spaceforgrace.nl](http://www.spaceforgrace.nl)

Space for Grace Nederland is een initiatief van Porticus, in samenwerking met het Kaski Onderzoekscentrum van de Radboud Universiteit, Huis van Dominicus, Hoe Dan Wel en De Zalige Zalm.



## Vleesveebedrijf Fam. Doggen

Akkerstraat 16

Wouw

(geen vleesverkoop aan huis)

## ZEGT HET VOORT, ZEGT HET VOORT

Beste mensen, Het is weer zover. De Helpende Hand hoopt van harte dat u van plan bent uw kledingkasten eens uit te dunnen. Vrijwilligers van De Helpende Hand komen op dinsdag 24 september kleren, speelgoed en levensmiddelen ophalen vanuit de Mariakapel in Wouwse Plantage. Deze goederen worden deels rechtstreeks geschonken aan kansarme mensen. Wat resteert wordt verkocht in de tweedehandswinkel van De Helpende Hand te Beerst. De opbrengst hiervan komt ten goede aan sociale doeleinden.

U wordt gevraagd kleding in plastic zakken te doen en speelgoed en levensmiddelen afzonderlijk en stevig te verpakken.

De Mariakapel is tot en met 2 november alle dagen open tussen 10.00 uur en 18.00 uur. In verband met brandgevaarlijkheid en omdat er op zaterdagavond 21 september een woord en communiedienst plaatsvindt in de Mariakapel, verzoek ik u uw spullen niet eerder dan zaterdag 21 september, na de dienst hier achter te laten. Voor meer informatie over de Helpende hand kunt u terecht op [www.vzwdehelpendehand.be](http://www.vzwdehelpendehand.be)

Hartelijk bedankt!

*Hnuub Raaymakers*

## VERDRIET IN EEN FAMILIE



Op 25 juli j.l. overleed onze medeparochiaan **Catharina Cornelia Maria (Toos) Rombouts**, sinds 2002 weduwe van **Hendricus Arie (Harry) Hopmans**. Toos is op 25 september 1938 in Hoeven geboren. In 1960 trouwde ze met Harry en ging in Wouw wonen. Veel Wouwenaren zullen haar gekend hebben, want ze heeft tot haar 60 jaar gewerkt als kraamverzorgster en menige baby ter wereld geholpen.

Toos was een bescheiden en discrete vrouw, met veel belangstelling voor haar medemensen. Zij en Harry kregen drie kinderen.



Haar jongste dochter Annette kwam in 1983 tragisch om het leven.

Dat was uiteraard een grote klap voor haar en Harry.

Toos was ook actief als vrijwilligster voor de parochie. Zo heeft zij vele jaren lang de parochieblaadjes gevouwen en ook een deel van de bezorging nam zij voor haar rekening.

In 2002 is Harry overleden.

Vorig jaar kwam ze zwaar ten val en moest na een operatie maandenlang in revalidatie. Hoewel ze goed herstelde, bleek haar gezondheid toch flink achteruit te gaan. Op ruim 85-jarige leeftijd is ze zacht en kalm overleden. Haar uitvaart en begrafenis was op 2 augustus vanuit de Lambertuskerk. Dat zij ruste in vrede.



Op 31 juli, daags voor zij 99 zou zijn geworden, is onze medeparochiaan **Rosa Lucia Augusta Maria (Rosa) de Kok**, weduwe van **Petrus Thomas (Piet) Maas** overleden in huize Roosdael. Rosa is op 1 augustus 1925 in Goes geboren als de oudste van het gezin. Haar vader was aannemer in Goes, maar haar grootvader kwam uit Wouw. Rosa ontmoette Piet op de kermis en trouwde met hem in 1954. Ze gingen wonen op Torenplein 9 en hebben daar meer dan 68 jaren gewoond. Dat huis staat precies recht tegenover de kerk, een kerk waar ze graag en veel kwam. Rosa en Piet kregen drie kinderen, twee zoons en een dochter.

Rosa was er altijd op een zorgende wijze voor de mensen om haar heen. In de allereerste plaats natuurlijk voor het gezin, zij was de spil van de familie. Maar in de 50er en 60er jaren was ze er ook voor verschillende gastkinderen, uit het buitenland en kinderen van haar broers. Er was altijd plaats binnen haar gezin. Later was ze er natuurlijk voor haar kleinkinderen, waarvoor ze altijd tijd vrij maakte. Ze genoot van het huishoudelijk leven, ze handwerkte graag. De hele familie draagt de door haar gebreide sokken en heeft geborduurde wandkleden en handdoeken in huis, die door haar met grote aandacht en plezier tot op hoge leeftijd werden gemaakt. Altijd stonden er op verschillende plaatsen vazen met bloemen in huis, want daar genoot ze erg van en het maakte het huis op het Torenplein ook vrolijk. Rosa stond in Wouw bekend als een heel hartelijke vrouw op wie je altijd een beroep kon doen om mensen te helpen met kleinere en grotere dingen. Ook voor de Zonnebloem was ze jarenlang actief en ze zong meer dan 40 jaar in het Lambertuskoor. De missen waarin ze meezong zijn ontelbaar. Rosa was er gewoon altijd voor de familie en anderen, een hartelijke en gastvrije vrouw. De uitvaart en crematie waren op 6 augustus vanuit de Lambertuskerk.

# WIJ BIDDEN VOOR

## IN MOERSTRATEN

**Vrijdag 6 september 19.00 uur** in ParelMoer: Hendrikus Augustijn en dochter Rian Augustijn. We gedenken de sterfdag van Petrus Daniëls.

## IN WOUW

**Zondag 25 augustus 11.00 uur:** de overleden ouders Bastiaenen-Goderie en kinderen. We gedenken de sterfdag van Piet Franken.

**Zondag 1 september 11.00 uur:** Ton van Winden, Kingsley Stephen, de overleden ouders van der Heijden-van Merode, Kees Schoone.

**Zondag 8 september 11.00 uur:** het overleden echtpaar de Visser-Scheepers, Felix Coumans, Frans van der Berg, de overleden familie van den Berg, Ad Mol-Mariën.

**Zondag 15 september 11.00 uur:** Geen intenties.

**Op gebed:** Stans Sips-Bogers

Toos Hopmans-Rombouts

Rosa Maas-de Kok

*ALS EEN DUIF  
OPVLIEGT  
NEEMT GEEN GELUID  
HAAR PLAATS NOG IN:*

*EENSKLAPS  
EN WIT  
LAAT ZIJ SLECHTS  
VERTE  
IN MIJ NA*

*- ROLAND JORIS*

## Parochie info

**Pastoraal team** administrator Mgr. H. Lommers  
diaken E. Bornhijm, e-mail [e.bornhijm@samenkerk.nl](mailto:e.bornhijm@samenkerk.nl) (gedelegeerd pastoor)  
diaken R. Keetelaar, e-mail [diakenkeetelaar@gmail.com](mailto:diakenkeetelaar@gmail.com)

### Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

**Bel 06 15656260:** Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium. Dit telefoonnummer is **niet** bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties (zie hieronder)

### Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie (in JULI en AUG. Geen spreekuur!)

Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van intenties is dan mogelijk. Tel. bereikbaar: 06-30525509

### Opgeven intenties

Intenties kunt u aanvragen:

- via de website [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
- met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
- via één van onderstaande telefoonnummers:
  - Heerle 0165-303102
  - Moerstraten 0165-303114
  - Wouw 0165-308230
  - Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883

**NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK 11 september  
aanvragen voor de periode:  
21 september - 20 oktober**

**Misintentie:** de kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

**Doopsel** Zie: [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl) > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel

**Parochiebijdrage:** U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder vermelding van "Parochiebijdrage".

**Kerkbestuur:** vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: [kerkbestuurolv@samenkerk.nl](mailto:kerkbestuurolv@samenkerk.nl).

### Vertrouwenpersonen:

Annette Vrijdag: [vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl](mailto:vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl) of telefoon 06 53545460;  
Huub Raaymakers: [vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl](mailto:vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl) of telefoon 06 49686565

**Parochieblad:** Het volgende nummer verschijnt op **woensdag 18 september**. Kopij inleveren voor **maandag 9 september** via het emailadres: [viertorens@samenkerk.nl](mailto:viertorens@samenkerk.nl) of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website: **[www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl)**

## **Vieringen in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud**

**Zondag 25 augustus** in **Wouw** om 11:00 uur Woord- en communiedienst  
Diaken R. Keetelaar  
Cantores Lambertuskoor, organist Jacques Slock

**Zondag 1 september** in **Wouw** om 11:00 uur Woord- en communiedienst  
Diaken R. Keetelaar  
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman

**Vrijdag 6 september** in **Moerstraten** om 19:00 uur Woord- en communiedienst  
Diaken R. Keetelaar

**Zondag 8 september** in **Wouw** om 11:00 uur Eucharistieviering  
Mgr. H. Lommers  
Cantor Carel Jan Reuver, organist Guus Siebelink

**Zondag 15 september** in **Wouw** om 11:00 uur Woord- en communiedienst  
Diaken E. Bornhijm  
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: [www.samenkerk.nl](http://www.samenkerk.nl)  
> Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen.



**AUTORIJSCHOOL LIAN**

**Jasmijnstraat 11**

**4725AS Wouwse Plantage**

**[www.autorijschoollian.nl](http://www.autorijschoollian.nl)**

**Tel. 06-12038769/06-51536926**